

DE WILDE POST



Jaargang 1
nummer 1

Anno Hakim II 70
Pagina 1

Ten geleide

Beste lezer,

Met genoegen presenteer ik u het eerste nummer van de Wilde Post, de jongste courant van het Keizerrijk. De redactie heeft zijn uiterste best gedaan om er een aantrekkelijk blad van te maken. Ze hebben mij gevraagd een korte introductie te schrijven. Hoewel de pen niet het wapen van mijn keuze is, zal ik mij er toch aan wagen.

Het zal de lezers uit de overige delen van het Keizerrijk misschien verbazen dat ik grote achtung heb voor de inwoners van de Wilde Landen. In de strijd zijn zij doorgaans moedig, en de meesten van hen houden zich aan hun woord.

Voorwaar, ik ben blij dat deze nobele stammen zich eindelijk weer bij het Keizerrijk kunnen voegen! Ik hoop dat de nieuwigheden die zij van ons zullen leren deze deugden niet verloren zullen doen gaan.

Ik overweeg de stichting van een militaire academie voor officieren. Dit is zeker een prima omgeving voor het kweken van een goede houding voor jongeren uit de oudere delen van het Keizerrijk. Het goede voorbeeld van de plaatselijke bevolking zal een tegenwicht bieden tegen de intriges, manipulatie en achterklap die zij in sommige kringen helaas gezien kunnen hebben.

Begrijp mij niet verkeerd! Ik wil zeker niet suggereren dat corrupte praktijken gebruikelijk zijn in ons Rijk. Ik ben alleen van mening dat

bij de opvoeding van de jeugd, die nog zo ontvankelijk is voor indrukken, uiterste voorzichtigheid moet worden betracht.

Mijn medestrijders wil ik hierbij prijzen voor hun moed. Zij kennen deze landen al, en ik wens hen succes bij hun verdere bezigheden, wat die ook mogen zijn. Voor de nieuwe kolonisten heb ik de volgende raad: u vestigt zich in een land dat wilder is dan u gewend bent. Als u zich eervol, verstandig en moedig gedraagt, ligt de wereld voor u open!

Gork van Furtas

Redactioneel

Voor u ligt het eerste nummer van onze nieuwe krant: De Wilde Post. Wij, uw redacteuren **Dolus** en **Fallacia**, zijn door onze enterprenerende uitgever hierheen afgevaardigd teneinde u verslag te doen van al hetgeen zich in de Wilde Landen voordoet. Dolus is jarenlang gastredacteur geweest van het satirisch studentenblad "De Tovenaarsleerling" en zijn echtgenote Fallacia heeft haar sporen verdiend met de rubriek 'Bloemschikken voor gevorderden' in het "Vakblad voor de Molenaar".

De verschijningsfrequentie van ons periodiek is vooralsnog vaag. Maar we streven naar tenminste één maal per kwartaal. Wij zullen u op de hoogte gaan houden van alle belangrijke gebeurtenissen, vreemde verschijnselen en ander belangwekkend nieuws. Toch kunnen wij

een krant niet met ons tweeën volschrijven. Ook U, de lezer, moet aan bod komen. Wij roepen ieder daarom op om in de pen te klimmen. Advertentietarieven zijn laag. Annonces en persberichten worden gratis geplaatst. Kerkberichten en officiële mededelingen van de Keizer en Zijn ambtenaren krijgen een aparte rubriek. Alle kopij is welkom.

Dolus

Fallacia

Eet meer vis

Hoe het druïdisme een officiële religie van het Keizerrijk werd

(Verhaal, zoals door een rondreizende bard bij het haardvuur van een plattelandsherberg werd verteld.)

Toen keizer Robin in het éénendertigste jaar van zijn regering stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Archibald. Robin was iemand die strijd voerde en landen bevrijdde, zijn zoon was heel anders. Uit de geschiedenisboeken over die tijd krijgen we de indruk dat Archibald vooral een godsdienstig iemand was. Ik heb al eerder verteld hoe hij in zijn dromen door zijn overleden vader geïnspireerd werd. Als gevolg hiervan richtte hij de cultus van de Hemelkeizer op. Ook het geloof in de Generaal is in die tijd ontstaan.

Het lijkt misschien een beetje vreemd dat deze geloven een begin hebben, dat er een tijd is geweest dat de mensen deze goden helemaal niet kenden.

Bedenk dan dat er zoiets bestaat als goddelijke inspiratie. Op een bepaald moment besluiten de goden dat de tijd rijp is, en openbaren zij zich. Het land was zojuist enkele eeuwen onderdrukt door de tovenaars-keizer Bru. In die periode waren alle geloven verboden. Bru was daarin zo grondig, dat wij bijna niets weten over de goden die daarvoor aanbeden werden. Het zou mij niets verbazen als de Keizer en de Generaal destijds, misschien onder een andere naam, ook al aanbeden werden. In elk geval kunnen we zeggen dat de goden inderdaad het juiste moment kozen om zich te openbaren, want de godsdiensten kregen snel vele

volgelingen.

Als ik zeg dat de godsdiensten van vroeger tijden ons onbekend zijn, heb ik niet helemaal gelijk. Al sinds onheuglijke tijden bestaat het druïdisme, ook wel het oude geloof genoemd. Vanwege het hun kennis van en verwevenheid met de natuur wisten de druïdes zelfs het rijk van Bru te overleven. Zij konden zich verborgen houden op plaatsen waar niemand zelfs maar zou zoeken. Bovendien hielpen de boeren hen.

Archibald en zijn adviseurs hadden minder met de druïden op. De reden hiervan kan zijn dat er geruchten gingen dat Bru een deel van zijn toverkennis bij de druïden vandaan had. Dat hij die kennis had gestolen, en dat hij alle beginselen van het druïdisme met de voeten trad, vonden ze minder belangrijk. Ook het feit dat Gwar, een van de gezellen van Robin, een druïde was, maakte de indruk die zij van de druïden hadden blijkbaar niet beter.

In het twaalfde jaar van zijn regering, drie jaar nadat de druïdesse Gwar spoorloos was verdwenen, vaardigde Archibald het Edict van het Tweegodendom uit, waarin hij de culten van de Keizer en van de Generaal als enigen toestond. Andere godsdiensten mochten niet meer beleden, beoefend of gepredikt worden. Drie dagen na dit edict ontplofte de vulkaan Korba. De uitbarsting was zo groot, dat Korba sindsdien bestaat uit een rij eilanden. Omdat Korba in een dunbevolkt gebied lag, had dit weinig gevolgen, behalve het feit dat het enkele dagen erg duister was in een groot gedeelte van het toenmalige rijk. De hoftovenaars en -priesters ontkenden dat dit een voorteken was. Zij wezen op het feit dat de laatste uitbarsting van Korba erg lang geleden was, waardoor de opgepote krachten bijzonder groot waren. De druïdes hielden zich, voor zover wij weten, strikt aan het edict. Zij brachten geen kinderen meer ter wereld, zij zegenden de akkers niet meer, zij bezwoeren de winter niet en zij vierden de dood en geboorte van de god niet meer.

Al snel bleek dat het druïdisme meer was dan een bijgeloof van boeren. Nadat voor het eerst sinds eeuwen midwinter zonder ceremonieel voorbij was gegaan, volgde het koudste en natste voorjaar dat uit de hele geschiedenis bekend is. De regens vielen tot het water niet meer wegzakte. De rivieren stegen tot vruchtbare akkers onder stonden. Toen begon

het te vriezen. Toen het na een maand begon te dooien waren er al doden te betreuren. Na de zaaitijd keerden de regens terug. De zomer verdiende die naam niet eens, vanwege het grote aantal plasregens. Zoals je zult begrijpen, was de oogst een mislukking.

Ook de overige feesten werden niet meer gevierd. De vruchtbare zon, waar ieder het jaar daarvoor vergeefs op had gehoopt, liet zich het volgende jaar overvloedig zien. Dat jaar bleef de regen uit, en teisterde de zon het steeds verder uitdrogende land. Het groeiend gewas stierf op de akkers. Boeren moesten hun vee slachten en hingen het vlees te drogen, om nog wat voorraad te hebben. Er waren mensen die in hun wanhoop zelf de ceremonie van de vereniging tussen de god en de godin gingen opvoeren. Zij werden veroordeeld wegens ketterij en geëxecuteerd.

De weinige voorraden die er nog waren, werden opgegeten door de sprinkhanen. Waarschijnlijk had het gebrek aan voedsel hen zo ver en zo talrijk laten uitzwermen, want plagen van zulke grootte zijn er sindsdien nooit meer geweest. Natuurlijk hebben we nu de druïdes, die in zo'n geval altijd ingrijpen. Toen de sprinkhanen over het land zwermden, leek het alsof de verdorde grond plotseling wriemelend tot leven kwam. Ook in de pakhuizen in de steden, ja zelfs in de voorraadkamers van het paleis, wisten zij

binnen te dringen. Alle voorraden, ook die van de edelen en van het hof, raakten op. Die winter raakte de schatkist bijna leeg door de kosten die de regering moest maken om de burgers een beetje voedsel te kunnen geven. Precies drie jaar na de uitbarsting van de Korba verscheen er een komeet aan de hemel. De komeet was een week te zien, en het volk geloofde alom dat het een teken was dat de goden boos waren. De natuur was uit balans geraakt, en de rituelen om dat goed te maken waren verboden. Alom voorspelde men dat het onheil nu ook uit de hemel zou komen.

Blijkbaar was Archibald er onderhand ook van overtuigd geraakt dat de natuur grillig is, en dat er ceremoniën en rituelen nodig zijn om alles in het rechte pad te leiden. Hij vaardigde het Edict van de Geloven uit, waarin hij het Edict van het Tweegodendom introk en het druïdisme als godsdienst erkende. Sindsdien is het weer toegestaan om de aloude rituelen te laten uitvoeren, en om een druïde te hulp te roepen bij dreigende rampen.

De stedelingen en de oude adel doen soms schamper over het oude geloof, maar de boeren weten dat zij alleen maar goed te eien hebben omdat de druïdes de goden op hun reis door het jaar begeleiden en tevreden stemmen, en omdat zij de macht hebben om dit soort rampen te bezweren.

Fallacia

- Advertenties -



Herberg De Lachende Eenhoorn

- vanouds uw adres voor
- Gevulde vleessoep
 - Goblyn in cocossaus
 - Een goed gesprek

Uw gastvrouw is chatelaine Freya

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Fleur. Moeder en dochter maken het goed. Jacobus en Griselda van Tongeren

Ter overname aangeboden, tegen ieder aannemelijk bod: **Volledig Harnas**. Slechts eenmaal gedragen. Bevragen bij: Wed. Ridder Duard ap Laargh.

Kerkelijke agenda

Elke vrijdag is er een bijeenkomst van het plaatselijk kapittel van de Keizercultus bij u in de buurt.

Neem voor details contact op met de lokale priester van de Jaden Hemelkeizer.

Wegens omstandigheden zal de grote offerceremonie van de druïden niet plaats kunnen vinden in de nacht van de eerste volle maan na midzomer. De voortekenen zijn voor die dag zeer ongunstig. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij het u laten weten.

Aangezien Resident Samarias niet langer in staat is de Keizer te vertegenwoordigen in de Wilde Landen, is zijn assistent Degenaar benoemd tot Resident van Woudenburg.

Mededeling van de Grote Raad

Tijdens een ceremoniële plechtigheid is in de hoofdstad zijne genade Brigade-generaal

Humbert van Francker

benoemd tot Grootmeester van de cultus van de Generaal

Officiële Mededeling

De inlandse vorst van de Mark Woudenburg, het Dinghoofd Arcimboldo, is reeds jaren geleden verdwenen. Derhalve heeft de Keizer besloten om Jonker Odo, neef en erfgenaam van Arcimboldo, te laten installeren als plaatselijk machthebber. Conform artikel 25 noot 5 van het Wetboek van Beloning en Straf en de Stelselherziening van Keizer Archibald IX zal de verouderde titel Dinghoofd worden omgezet in de wettelijk erkende en beschermde titel Markies. De installatie zal plaatsvinden in het najaar, als jonker Odo meerderjarig wordt. Alle plaatselijke priesters van de erkende geloven worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze plechtigheid.

Kwade tongen

Het gerucht gaat, dat Resident Samarias naar de hoofdstad is overgeplaatst omdat hij teveel wijn dronk. Sommigen gaan zo ver om te beweren dat de resident na een plechtige dienst ter ere van onze Hemelse Keizer dronken van de trap gevallen is en zijn nek gebroken heeft.

---000---

Jonker Odo, de erfgenaam van Arcimboldo van Woudenburg is van gemengde komaf. Zijn moeder was een nicht van het dinghoofd. Zijn vader stamde uit een zeer oud, maar verarmd adelijk geslacht en was kolonel in het keizerlijke leger. Odo is opgegroeid in het Keizerrijk en wordt nu hier geïnstalleerd als markies in de hoop dat de plaatselijke bevolking hem accepteert. Zijn benoeming wordt gezien als een politieke daad die haaks staat op de tradities van het land.

- Ingezonden mededelingen -

Wil degene die tijdens het Zonnewendefeest te Reutelplaat languit in het vuur gevallen is, contact opnemen met druïde Lars.

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste.

Pastielje. Vanouds u adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers. Pastielje, al vijfendertig jaar een begrip voor tovenaars en anderen die verlichting zoeken.

Sinds kort Gevestigd te Woudenburg
Doctor Enthiolochos
Geneesheer extraordinaire,
Opgeleid aan de Universiteit van Guznia,
Uitvinder van het Rood Elixer,
Vele malen bekroond

Jij bent een vrouwelijke woudloper, ik ben een halfelf krijger. We dansten samen op de equinox. Wanneer zie ik je weer? Ik wacht op je in de Dronken Eekhoorn. **Elrohir Taurinor**