



Karnavonse Bode

Jaargang 5
Speciale editie

Anno Leta 23
Pagina 1

Hendrik is terug!

Heerser kolonie keert terug na queeste in woestijn

Alja Razee, verslaggever Karnavonse Bode

Na een vermissing van niet minder dan 3 jaar is baron Hendrik van Karnavon levend en wel teruggekeerd naar de kolonie Nieuw-Karnavon. De heerser van de kolonie verdween 3 jaar geleden midden in de nacht zonder een spoor achter te laten. Ondanks uitgebreide zoektochten en een vorstelijke beloning die door zijn familie werd uitgelofd, werd hij niet gevonden.

Hendrik keerde ironisch genoeg terug tijdens de jaarlijkse herdenking van zijn verdwijning. Nadat hij hartelijk welkom was geheten door een verraste menigte, vertelde de jonge baron zijn ongelooflijke verhaal: hoe hij een droom had gekregen waarin de beschermvrouwe van de magische bron in de kolonie, een katachtige vrouw die Artakama heet, hem naar de woestijn toe riep. En in de woestijn ontmoette Hendrik Artakama en zij vertelde hem dat er een mogelijkheid was om de Zwarte Tombe voor eeuwig te sluiten. De jaren daarna bracht

Hendrik door in een bittere zoektocht naar oude ruines in de woestijn van Redoban, waar hij de magische zegels vond die nodig waren. Artakama zegende het Amulet dat Hendrik droeg zodat het nog krachtiger werd; samen met de zegels die hij vond zou dit voldoende moeten zijn om de Zwarte Tombe permanent te verzegelen.

Dezelfde avond is, op aandringen van de baron, het verzegelingsritueel uitgevoerd met zijn eigen amulet en de nieuwe magische zegels. Vreemd genoeg lijkt de ellende die onze kolonie teistert er vooralsnog niet minder op geworden. Desgevraagd benadrukt Hendrik dat het ritueel uitstekend heeft gewerkt en dat er niks aan de hand is. "Zo'n griepje gaat natuurlijk niet meteen over. Let op mijn woorden: over een paar dagen is iedereen weer fris en fruitig!"

De baron werd verder nog gevraagd naar zijn reactie op de recente ontwikkelingen binnen het Huis Karnavon: zijn moeder werd laf

vermoord tijdens een bezoek aan de kolonie, zijn vrouw kon de aanslag ternauwernood overleven en de doodgraver Gustav Knoppe bleek een halfbroer van Hendrik te zijn. “Ja, dat zijn verrassende ontwikkelingen. Maar het komt allemaal vast wel weer goed!” zo liet Hendrik weten. Een brief naar zijn vrouw Sachelle “komt vanzelf wel”, aldus Hendrik.

De militaire noodtoestand, ingesteld na het verdwijnen van Hendrik, lijkt nu weer te worden opgeheven. Hendrik zelf zegt daarover: “Ik zie niet in waarom we die zouden laten voortbestaan. Alle problemen zijn nu immers opgelost. Ik zal daar nog eens over spreken met de beste mensen van de Generaalscultus.”

Reacties vanuit de kolonie op de terugkeer van de baron zijn vrijwel zonder uitzondering positief. Marscha van Donck, kapitein van de wacht en wapenmeester van Hendrik, is tot tranen toe geroerd over zijn terugkeer. Ook afgezanten van de Hoeders, de Generaalscultus en de Kerk der Jaden Hemelkeizer laten weten tevreden te zijn met zijn terugkeer en het herstel van de orde binnen de kolonie. Gaston van Karnavon zegt opgelucht te zijn dat zijn halfbroer, die hij nimmer daarover heeft kunnen spreken, veilig is teruggekeerd. De volgelingen van de Gever laten weten met interesse uit te kijken naar een ontmoeting met de man die Nieuw-Karnavon tot leven heeft gebracht.

De enige negatieve reactie die deze verslaggever heeft kunnen ontdekken is van een ontevreden boer die verbolgen is over “het herstel van de aristocratische onderdrukker

van het proletariaat”. Zolang dat soort gekken de enige zijn die zich tegen de baron uitspreken, lijkt Hendrik een prachtige toekomst tegemoet te gaan als wederom de heerser van Nieuw-Karnavon! Namens alle kolonisten zegt deze krant dan ook: Welkom thuis, Hendrik!

Ingezonden brief

Agrariërs alle landen verenigd u!

Hoeveel jaar hebben wij moeten ploeteren om iets uit deze woestenij te winnen!? Hoeveel hagedismanen hebben jullie gewassen vertrappt!? Hoeveel ondoden hebben jullie dochters bedreigd!? Al dat overleven we al jaren ternauwernood en wat gebeurt er dan?

De adel eist zijn deel! Zij onderdrukken het volk! De kerk eist zijn deel! Zij zijn opium voor het volk! De Scarabee eist zijn deel! Zij zijn de uitbuiters van het volk! Elke gelukszoeker met een zwaard of spreuk eist zijn deel. Zij zijn de hielentickers van het volk! En wat blijft er over voor de hardwerkende boer!? NIETS!

Wel mede agrariërs, wij pikken het niet langer en zullen ons manifest aan alle deuren van de onderdrukkers nagelen. Gelijke rechten voor allen. Gelijke bescherming voor allen! Sluit u aan. Laat ieder voelen dat dit langer pikt. Dood aan het regime, leve de revolutie.

Deze boodschap wordt u gebracht door de boerenpartij Nieuw-Karnavon