



# Karnavonse Bode

Jaargang 4  
Nummer 5

Anno Leta 22  
Pagina 1

## De gevers geven antwoord!

Nova Reseau, verslaggever Karnavonse Bode

Tot verbazing van velen traden de mysterieuze Gevers op als verzorgers en genezers bij het recente toernooi in onze kolonie. Uw verslaggever greep de kans om een van hen, genaamd Nechosheth, enkele vragen te stellen.

*Bedankt dat u wat vragen wilt beantwoorden. Voor de meeste mensen hier is uw groepering een groot mysterie.*

“Dat is geen probleem, hoor. Als de mensen vragen over ons hebben, zijn ze altijd welkom om ons aan te spreken of om onze tempel te bezoeken. Wij hebben niets te verbergen.”

*Veel mensen waren verbaasd toen ze u bij het toernooi zagen assisteren. Is dat niet iets heel ongewoons voor u?*

“Nee, zeker niet. Door de eeuwen heen is onze groepering altijd meer dan bereid geweest om een handje te helpen als er ergens genezing nodig was. In het verre verleden, toen hier in Redoban overal in het land tempels van de Gevers ston-

den, was het algemeen bekend dat een ieder onze hulp kon inroepen.”

*Toch zijn er verhalen bekend van zieken die door uw groepering zijn weggestuurd toen ze om genezing kwamen vragen.*

“Tja, dat komt omdat wij tegen ziektes op een andere manier aankijken dan tegen verwondingen en letsel. Bij een wonde is je lichaam beschadigd, en moet meteen hersteld worden. We zullen daarom ook nooit een verwond iemand wegsturen. Maar een ziekte is voor ons niet per se iets negatiefs. Het is iets wat je misschien tijdelijk verzwakt, maar uiteindelijk worden je lichaam en ziel er wel sterker van. Tenzij het uit de hand loopt, en dan moet je er natuurlijk wel iets aan doen. Het heeft geen zin om jezelf aan een ziekte dood te laten gaan als er genezing voorhanden is. Maar het is inderdaad wel zo dat wij ieder persoon maar één keer van een ziekte zullen genezen. Wel kunnen mensen die opnieuw ziek worden zich bij ons aansluiten, als ze dat wensen. Dan kunnen we hen helpen om met hun

ziekte om te gaan en die zelf te overwinnen. Dat vinden wij een gezondere aanpak en levenswijze.”

*U gebruikt hier het woord ‘levenswijze’. Uw groepering is dus geen geloof, zoals sommigen beweren?*

“Nee, onze groepering is zeker niet verbonden aan eender welke god. Wij delen simpelweg een filosofie en, zoals ik al zei, een levenswijze. Die is voor velen overigens ook prima te combineren met hun geloof. Wij hebben door de eeuwen heen en ook recentelijk al vele aanhangers van alle geloven en zelfs priesters als leden gehad.”

*Toch noemt u het gebouw waarin u woont een tempel.*

“Dat komt omdat taal soms een gebrekkig communicatiemiddel kan zijn, vrees ik. Het oude Redobanese woord dat wij voor onze verzamelplaatsen gebruiken betekent in uw taal inderdaad ‘tempel’ of ‘heilige plaats’, maar ook ‘wijkplaats’. Toen onze voorouders contact met elkaar maakten, hadden de oude Gevers geen idee van de religieuze bijbetekenis van het woord ‘tempel’. En toen ze daar wel achter waren, was het woord al ingeburgerd.”

*Wat zou u tot slot nog willen zeggen tegen de mensen die met wantrouwen naar uw groepering kijken?*

“Ze hebben bij u een mooi gezegde: ‘onbekend maakt onbemind’. Kom gewoon eens met ons praten en stel ons de vragen die u dwarszitten. Onze deur staat altijd open en we zullen u zeker niet meteen proberen ‘in te lijven’. Al is er natuurlijk altijd plaats voor nieuwe leden

als er mensen zijn die zich in onze levenswijze kunnen vinden.”

*Bedankt voor uw tijd.*

“Geen probleem. Als u me nu even wilt verexcuseren, ik geloof dat die Aardman daar wel erg ongelukkig terecht kwam. Misschien dat mijn hulp daar even nodig is.”

## **Boeren bezorgd om omvallende koeien**

Door Watson de Klerk

De bezorgdheid onder de lokale boeren in Nieuw-Karnavon neemt toe nu er steeds meer gevallen bekend raken van koeien die plotsklaps dood omvallen. “Toen het mijn Bertha overkwam, zag ik het als een ongelukkig toeval”, aldus boer Krelis, “maar toen in de weken erna ook Bertha 2, Bertha 3 en Bertha 12 tot en met 14 opeens het loodje legden, was het wel een ander verhaal. Waar houdt het op?”

En Krelis is niet de enige die te kampen heeft met instortend rundvee. Een tiental andere boeren kampt met hetzelfde probleem. “Ik snap er niets van, het kwam volledig uit het niets,” aldus Diederik, een voormalig bonenteller uit Kro Terlep die in de kolonie zijn geluk als veeboer kwam beproeven, “m’n koeien zagen er de laatste tijd beter uit dan ooit! Ze hadden mooie ronde buikjes en ze hadden er zelfs nog extra vlekjes bij gekregen!”

De oorzaak van het verschijnsel is nog niet bekend, al wordt er onder de boeren druk over gespeculeerd. Redobanese boer Yusuf kwam met een wel heel sinistere verklaring: “Ik zweer dat ik laatst in het bos een paar van die schubbenkoppes

heb zien rondlopen die er niet zo fris uitzagen, en één van hen viel ook zomaar om! Z'n maten hebben hem toen meegesleept, maar ik weet genoeg: die schubbenkoppen lopen onze koeien ziek te maken! Alsof wij boeren het niet al moeilijk genoeg hadden. Waarom doet de Generaal hier niets aan?"

*Advertentie*

**Nieuw:**  
Verzeker uzelf en uw dierbaren van  
een waardig graf!

**Nu te koop:**  
**Lege graven nabij  
beroemdheden.**

Verkoop per opbod.

Neem contact op met Jonker Gaston  
van Karnavon voor meer informatie.

## **Handelsembargo dreigt!**

Door Jantine de Groot

Handelshuis Met Gullen Hand is nog altijd op zoek naar zijn vermiste handelaar, welke inmiddels al ruim een half jaar geleden spoorloos is verdwenen op de route naar Nieuw-Karnavon. Het handelshuis heeft zich onlangs uitgesproken over de nalatigheid van het lokale gezag.

"Indien de heer van Karnavon niet spoedig tot actie overgaat, zullen wij genoodzaakt zijn de handel te staken, totdat men de moeite neemt onze vermiste medewerker op te sporen." Gezien het monopo-

lie van het Handelshuis in de kolonie kan verwezenlijking van dit dreigement catastrofale gevolgen voor de lokale economie. Jonker Gaston van Karnavon was niet beschikbaar voor commentaar.

## **Gaston dwingt grafrechten af**

Door Emma Pirelli

Tot groot ongenoegen van de lokale bevolking heeft Jonker Gaston besloten kosten in rekening te brengen voor het kopen van een plaatsje op het grafveld van Nieuw-Karnavon. De plaatsen worden per opbod verkocht!

De reden van deze uitspatting is de huidige schaarste wegens de afgesloten handelsroutes. "Alles wordt alsmaar duurder en we moeten toch ergens geld vandaan halen?" aldus de jonker. Met name de plaatsen dicht nabij bekendheden, zoals Barones Anna Pentalé en Baron Eduard van Karnavon, leveren veel op.

Voor de gewone boer zijn plaatsen op het prestigieuze grafveld al niet meer te betalen. Velen zoeken een alternatief in greppels en sloten, hetgeen veel ongedierte aantrekt; een probleem waar de jonker momenteel geen oog voor lijkt te hebben.

## **Stadsraad opgeheven**

Door Jacobus Eierman

De nieuw ingestelde stadsraad is opgeheven. De stadsraad, die door jonker Gaston is ingesteld om hem van raad te voorzien bij de beslis-

sing om de staat van beleg al dan niet op te heffen, bestaat niet meer. Jonker Gaston geeft desgevraagd toe dat hij het moeilijke beslissing vond, maar dat hij voorlopig de staat van beleg wil laten voortbestaan.

Uw verslaggever snapt er niets meer van, maar toen ik Gaston om uitleg vroeg wilde hij er niet ver op ingaan. “Ik heb besloten en zo zal het gebeuren”, was zijn antwoord.

## **Cijfers afrekeningen Pelinor-Noord gestegen**

Van onze correspondent in Pelinor-Noord.

Recent is het aantal afrekeningen in het criminele leven drastisch gestegen aan de noordelijke grenzen van Pelinor. Lokale autoriteiten zijn nog bezig met een onderzoek, maar geruchten gaan dat deze afrekeningen verband houden met de onderwereldorganisatie La Familia.

## **Moord op Sterre onopgelost!**

Door Nova Reseau

Het onderzoek naar de moord op journaliste Sterre van Woudenberg is gisteren officieel afgesloten zonder dat een dader gevonden is.

“We begrijpen dat dit een bittere teleurstelling is voor haar familie, vrienden en medegelovigen,” zo zegt kapitein Mascha van Donck van de Karnavonse stadswacht. “Ook wij hadden graag gerechtigheid gezien in deze zaak. Maar de feiten zijn nu eenmaal dat er geen enkel aanknopingspunt is dat ons nog verder kan helpen. Ik kan u verzekeren dat alle gebruikelijke en

ongebruikelijke methoden zijn toegepast, helaas zonder succes.”

Sterre werd ongeveer een half jaar geleden dood aangetroffen in de pas van Pelinor naar Nieuw-Karnavon. Op haar borst werd een briefje aangetroffen dat suggereerde dat haar dood het gevolg was van haar kritische houding ten aanzien van de Generaalscultus te Nieuw-Karnavon.

“We zijn bekend met die verdachtmaking, maar er is geen enkel direct bewijs gevonden dat de moord door Generaals-gelovigen zou zijn gepleegd,” laat Van Donck weten. De stadswacht benadrukt dat zij nog steeds open staan voor iedere tip die het onderzoek weer vlot kan trekken. Eenieder kan zich hiervoor melden tot de leden van de stadswacht te Nieuw-Karnavon.

## **Karavaan verlaat de kolonie**

Door Pieter Steenhouwer

Abu Gannab, de leider van de reizende karavaan, heeft aangekondigd dat zijn Goum spoedig zal verder reizen. “De meeste handelswaar is verhandeld, maar voor de dringende klant is er altijd wel iets te regelen, echter wel voor een speciale prijs,” laat de jonge eigenaar van de karavaan weten, “de kamelelen moeten namelijk ook eten”.

Wanneer wij de karavaan weer terug gaan zien is nog niet bekend, wel laat Abu weten dat wanneer hij de kans schoon ziet, bericht zal sturen naar Nieuw-Karnavon opdat, wanneer hij zal terugkeren, des te meer mensen erop voorbereid zijn.

## Oproepen

### OPROEP

Voor degene die mij de gouden tip  
kan bezorgen die zal leiden tot het  
terugvinden van mijn geliefde man,

**Hendrik van Karnavon**

stel ik een beloning van tweehonderd  
aqualieten ter beschikking.

Meldt u hiervoor bij Ridder van  
Donck in de handelspost van  
Nieuw-Karnavon.

Barones Sachelle van Karnavon

### Vermist: Voster Silvas

Hij ging een boswandeling maken en is daarna niet  
meer teruggezien. Als u meer informatie heeft, kunt  
u zich melden bij de wacht van Nieuw-Karnavon.

### Getuigen gezocht

Kapitein Alkında Trobbel is op zoek naar getuigen  
van de moord op Sterre van Woudenburg.  
Iedereen die inlichtingen heeft dan wel tips, of  
weet wie er getuige van is geweest, kan zich mel-  
den bij de kapitein. Tips die leiden tot de arresta-  
tie, zullen ruïmhartig worden beloond.

## Oma Kalima's Verhalen- hoekje

In tegenstelling tot wat veel vreemdelingen denken, geloven de meeste Redobanezen niet in het oppotten van geld. Geld op zich brengt je namelijk geen geluk, en als één iemand te veel ervan oppot, is dat bovendien niet goed voor de han-

del. Toch zijn er, zoals bij ieder volk, ook bij ons gierige mensen te vinden. Het volgende verhaal gaat over één van hen.

Abdullah was één van de rijkste mannen van de stad, maar als je hem zag, zou je denken dat hij een bedelaar was. Hij meende namelijk dat omdat iedereen rijke mensen wil beroven, je beter kon doen alsof je arm was. Maar hij hoefde eigenlijk niet echt te doen alsof. Hij was een rasechte vrek en daarom was het gemakkelijk voor hem om arm te lijken. Hoe vaker de mensen hem op straat voor vrek uitmaakten als hij in z'n afgesleten kleren voorbij liep, hoe meer tevreden hij was over de enorme stapel geld die hij had opgespaard.

Omdat het wel steeds moeilijker werd om al dat geld op te slaan, kocht Abdullah op een dag met z'n hele fortuin een enorme klomp goud. Die begroef hij in een gat in de grond vlakbij een verlaten put, omdat hij meende dat geen enkele dief die verstopplek zou kunnen vinden. Wel ging hij elke dag even bij z'n geliefde schat kijken om er zo van te genieten.

Maar kun je iets wel verborgen houden als je er elke dag naar gaat kijken? Het duurde niet lang of er gingen fluisteringen in de stad rond over hoe Abdullah elke nacht naar een verlaten put toe ging. Het duurde daarom ook niet lang tot een nieuwsgierige dorpeling een kijkje ging nemen. Toen hij het goud vond, slaakte hij een vreugdekreet en ging hij er met de schat van de vrek vandoor.

Bij z'n volgende bezoek aan de put vond Abdullah dan ook alleen een leeg gat. Hij begon hard te jammeren van verdriet en al snel kwamen



er van alle kanten mensen op het lawaai af. De menigte zag hoe hij om z'n verloren schat rouwde alsof hij een geliefde had verloren.

Uiteindelijk zei een van z'n burens tegen hem dat hij moest ophouden met de schertsvertoning. Hij zei tegen Abdullah: "Wil je je goud terug? Pak dan een zware steen, smijt de in het gat en doe maar alsof dat je goud is."

"Hoe kun je op een moment als dit grappen maken," huilde Abdullah.

"Dat was geen grap, vriend," sprak de wijze buurman. "Wat heb je nou met dat goud gedaan toen het hier nog lag? Je keek er alleen elke dag naar. Dat kun je met een steen ook doen." Abdullah was met stomheid geslagen door die wijsheid en trok verdrietig en beschaamd de woestijn in. Niemand heeft hem ooit nog weergezien.

### **Ingezonden brieven**

*De meningen in deze brieven komen niet noodzakelijk overeen met die van de redactie.*

### **Stervelingen, het einde is nabij!**

Vanochtend, zoals elke ochtend, sneed ik een muis open om de toekomst te lezen in zijn ingewanden. Het was echter zo gruwelijk, zo ongeloofwaardig dat ik een tweede opinie nodig had. De ingewanden van de woestijnvos bevestigden echter dezelfde monstrositeit. Ik kon het nog steeds niet bevatten, dus moest een van mijn kamelen eraan geloven, en ja hoor, het is duidelijk. Het einde is nabij! Allen zullen sterven!

Keer terug voor het te laat is want het pad naar Nieuw-Karnavon leidt

tot verdoemenis! Het lot staat vast en niemand zal het nog kunnen tegenhouden. Je zult verdrinken in de bron en branden in de woestijn! Keer terug! Keer terug voor het te laat is!

Rachida C., Profeet

### *Advertentie*

#### **Laatste oproep**

handelshuys



met gullen hand

Wie kan ons informatie verstrekken over onze vertegenwoordiger en/of zijn goederen, beide ongeveer een half jaar geleden op weg naar Nieuw-Karnavon verdwenen.

Vertegenwoordiger en tas zijn te herkennen aan onze Gullen Hand.

Weet u iets, meld u dan zo snel mogelijk bij de autoriteiten in Nieuw-Karnavon.

### **Familieberichten**

#### *Overlijden*

#### **Amber**

*Plotseling uit het leven gerukt. Ze wilde nog zo veel beleven.*

*Voor altijd in ons hart!*

*Moeke en Poeke*

# De stoutste dromen overtroffen!

## Opmerkelijk interview met de stichter van Nieuw-Karnavon

Door verslaggever: Nova Reseau

Zoals u al eerder in de Karnavonse Bode heeft kunnen lezen, waren er onder de notabelen die het extravagante Feest van het Licht van jonker Gaston van Karnavon bezochten twee onverwachte eregasten: Baron Eduard van Karnavon en zijn vrouw Anna waren op vooralsnog onbekende wijze uit het graf opgestaan om het feest te kunnen bijwonen. Hoewel hun bezoek aan de kolonie van korte duur was, heeft uw verslaggever de baron toch even terzijde kunnen nemen om hem enkele vragen te stellen.

*Bedankt dat u even de tijd wilt nemen om wat vragen te beantwoorden, baron.*

“Ach, het zou toch onbeleefd zijn om een charmante jongedame als jezelf een simpel verzoek te weigeren? Ik denk dat geen enkele man dat zou kunnen. Geloof me, als ik twintig jaar jonger was... en nog een lichaam en een polsslag had...”

*Ik zag u na die laatste woorden even kijken naar uw vrouw was. Bent u niet blij om weer met haar herenigd te zijn?*

“Jawel, natuurlijk vind ik het hartstikke fijn om m'n rolmopsje weer bij me te hebben! Al had ik het

haar natuurlijk ook gegund als ze nog een paar jaar van het leven had kunnen genieten. Maar ja, de zaken zijn nou eenmaal anders gelopen, en we hebben nu veel verloren tijd in te halen. Gelukkig is tijd iets waar we nu meer dan genoeg van hebben daar beneden.”

*Koestert u geen wrok tegenover haar moordenaar?*

“Nee, dat soort dingen zijn voor de levenden. Mijn vrouw en ik hebben ons erbij neergelegd. We hebben wel andere dingen aan ons hoofd.”

*Toch lijkt het uw familie niet echt voor de wind te zijn gegaan in de afgelopen jaren. Zo wordt uw zoon Hendrik ook al enige tijd vermist. Kunt u daar opheldering over geven? Is hij bij u in de onderwereld, of is hij nog in leven?*

“Dat vind ik een bijzonder ongepaste vraag, hoor. Het is dat je zo'n leuk snoetje hebt, anders was ik nu al weggelopen. Geen commentaar.”

*En over uw andere zoon, mag ik daar wel vragen over stellen?*

“Over Gaston? Natuurlijk. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik vind

dat hij het bestuur van de kolonie op geweldige wijze aanpakt.”

*Zou u het ook zo gedaan hebben?  
Of had u andere bestuurskeuzes  
gemaakt?*

“Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik heb alleen een ‘nette’ baronie als Karnavon bestuurd, en nooit een verre kolonie zoals deze, waar het vaak nogal behelpen is. Ik weet alleen nog wat een lege, onbewoonde plek het was toen ik hier kwam. Het enige teken van beschaving dat hier stond was die tombe, en breek me daar de bek niet over open. Maar als ik nu om me heen kijk, en dit hier allemaal zie... de kolonie heeft m'n stoutste dromen overtroffen.”

*Was het dan niet ontzettend bevreemdend voor u dat de wereld die u nu om u heen ziet volledig veranderd is?*

“Ach, volledig, volledig... Je ziet natuurlijk altijd de vruchten van wat je zelf gezaaid hebt, als het ware. Ik zie m'n eigen zoon de kolonie besturen, en ik zie hoe de dochter van m'n eigen wapenmeester nu als het hoofd van zijn wacht optreedt... Dat soort dingen geeft je wel een warm gevoel van binnen. En bovendien was ik bijzonder aangenaam verrast toen bleek dat m'n oude vriend Hubert hier ook was, met wie ik dit gebied ben gaan ontdekken en met wiens hulp ik die tombe heb opengemaakt... Al was dat laatste achteraf misschien niet zo'n heel goede keuze. Maar ja, gedane zaken, hè.

Als u mij nu wilt verexcuseren, ik zie dat mijn roomsoesje naar mij staat te wenken. Ze zal zich vast een beetje onzeker voelen omdat ik

naar haar zin al te lang met zo'n leuk jong ding als jou sta te babbelen. Ik kan dus maar betere gaan, anders moet ik het nog lang aanhoren. Nog heel, heel lang.”

*Bedankt voor uw tijd dan, baron.  
“Graag gedaan!”*