



Karnavonse Bode

Jaargang 4
Nummer 4

Anno Leta 22
Pagina 1

Bewoners mysterieuze crypte zorgen voor veel onrust

Nova Reseau, verslaggever Karnavonse Bode

De tijdens de herdenkingsceremonie van de heer Hendrik verschenen crypte heeft in de dagen daarna nog voor veel opschudding gezorgd in de kolonie. De crypte is inmiddels weer verzegeld, maar dat heeft wel heel wat inspanning en helaas ook wel wat slachtoffers geëist. Omdat er bij velen nogal wat verwarring heerst over wat nu er precies is gebeurd, heeft de Karnavonse Bode de locale oudheidkundige en tovenaars Vladislav Guntels gevraagd om ons een korte uitleg te geven. Hieronder een transcriptie van dit interview.

Meneer Guntels, wat was die crypte nu eigenlijk?

“Volgens oude volksverhalen is er hier in Redoban in een grijs verleden een grote slag geweest tussen twee grote legers. Sommige generaals van de verliezende partij, wat blijkbaar niet zulke frisse figuren waren, zouden hier in de woestijn opgesloten zijn. Deze crypte was blijkbaar de kerker van een van

hen, die de bijnaam Het Beest Dat Hongert had. Ik denk dat we allemaal wel hebben kunnen zien waarom, en hij was nu nog niet eens volledig op krachten.”

Met dit beest bedoelt u het wezen dat in de volksmond bekend stond als ‘Zilverkop’, neem ik aan?

“Nou, eh, nee. Nee, het Beest was niets minder dan een machtige, oude vampier. Hij deed zich onschuldig en behulpzaam voor en beweerde de bewaker van de crypte te zijn, maar toen de echte bewaker eenmaal vernietigd was, maakte hij van de kans gebruik om uit te breken, samen met die horde ondoden die u ongetwijfeld hebt gezien. Ik denk dat het een goed voorbeeld is van de kunde van het leger en de stadswacht dat er daarbij niet meer slachtoffers gevallen zijn.”

U zegt dat dit Beest kon uitbreken toen zijn bewaker vernietigd was. Wie heeft het vernietigen van die bewaker dan op z'n geweten?

“Tja, eh, nou ja, wij. ‘Wij’ als in iedereen die het toverritueel met het artefact uit de crypte heeft uitgevoerd en degenen die de bewaker uiteindelijk kapotgeslagen hebben.”

Maar dat ritueel diende toch alleen om het monster Zilverkop te verzwakken zodat het vernietigd kon worden?

“Ja, maar ziet u, deze ‘Zilverkop’ was nu juist de echte bewaker van de crypte...”

Wilt u nu zeggen dat de tovenaars en hun handlangers door ondoordacht handelen de kolonie bijna in een enorm gevaar hadden gestort?

“Nu moet u wel even goed luisteren, want dit begint op laster te lijken. Het is niet alsof ‘Zilverkop’ geen gevaar voor de kolonie vormde. Bewaker of niet, het was duidelijk dat er iets mis was met het wezen, en hij maakte onschuldige slachtoffers. Zoals mijn collega Khazam het treffend zei: ‘Als je waakhond hondsdoel wordt, kun je die ook niet gewoon laten rondlopen’. Het uitschakelen van ‘Zilverkop’ was onvermijdelijk. En degenen die dit hebben gedaan, zijn ook degenen die de onfortuinlijke gevolgen meteen hebben aangepakt.”

Juist, ja. Maar u kunt ons nu wel garanderen dat noch ‘Zilverkop’, noch het Beest verder een gevaar zullen vormen voor de kolonie?

“Het construct ‘Zilverkop’ is inmiddels ontmanteld, en ik ben van plan de onderdelen van dit wezen persoonlijk te bestuderen, iets wat

ik waarschijnlijk ver van deze kolonie zal doen. Het Beest is volledig verkoold door leden van het magiërs-gilde. Daar staat zelfs zo’n oude vampier niet meer van op. Dus ja, van hen hebt u niet meer te vrezen.”

En de crypte zelf?

“De crypte zelf is voorlopig verzegeld door de tovenaarsgilden en de stadswacht om te voorkomen dat mensen binnen verdwalen of in een van de vele vallen lopen. Na verder beraad zal moeten blijken wat we er uiteindelijk mee zullen doen.”

Bedankt voor uw tijd en uitleg, meneer Guntels.

“Graag gedaan.”

Toernooi groot succes!

Door Jantine de Groot

Het toernooi ter viering van het éénjarig regentschap van jonker Gaston was grandioos. Onder het oog van het publiek, dat met grote getale op het spektakel was afgekomen, werden de verschillende onderdelen afgewerkt.

De leiding van de middag was in handen van Esmat, lid van de Ghoum, die door Gaston was ingehuurd om alles vlekkeloos te laten verlopen. Niet alleen Esmat was ingehuurd, maar ook Havel von Trox die als wapenmeester optrad en de gevers, Nechosheth en Niddah, die ervoor zorgden dat gewonde deelnemers weer snel genazen. Een bijzonder woord van dank is er voor Pepe de aardman, zonder hem had het toernooi geen doorgang kunnen vinden. Pepe die bij meerdere on-

derdelen werd gebruikt als doelwit, leek hier intens van te genieten. Ook is veel dank verschuldigd aan Sindarin en Danny de Clemy, beide JHK-gelovigen vormde samen de jury, die voor de taak stond om het geheel eerlijk te laten verlopen.

Het eerste onderdeel was het boogschieten. De moedige strijder Lancelot, die helaas een dag later in de strijd is omgekomen, won dit onderdeel met verve. Hij was veruit de beste boogschutter en wist Pepe te raken, terwijl de andere deelnemers nog niet in de buurt wisten te komen.

Bij het hoefijzer werpen wist de handelaar de andere deelnemers achter zich te laten. De vraag is echter of hij de jury heeft omgekocht, omdat toch duidelijk te zien was dat anderen het hoefijzer dichterbij de paal gegooid kregen. Dit werd echter door Esmat afgedaan als gezichtsbedrog.

Bij het hardlopen bleven na een moedige strijd van minstens tien deelnemers twee helden over: Voster en Cirdan. In een rechtstreeks duel was Cirdan Voster te snel af, omdat hem niet was duidelijk gemaakt dat hij ook nog terug moest rennen. Opmerkelijk was trouwens dat in de eerste race Lucias voorop leek te liggen, maar nadat uw verslaggever even met de ogen knipperde hij eervol laatste werd.

Het bijzonder onmenselijke onderdeel aardman werpen is gewonnen door Bella Luchi. Ongelofelijk dat zo'n onderdeel op het programma stond.

Drak Nul was de grote held. Hij wist de smid Hein de Hamer door zijn fantastische voetenwerk en uitermate scherp reactievermogen

minstens 10 minuten van zich af te houden. Diepe bewondering voor deze man is op zijn plaats!

Het laatste en meest indrukwekkende onderdeel van de middag waren de duels. Een opmerkelijke deelnemer was ridder Victor von Solingen, de vader van Roelandt von Solingen, die op uitnodiging van Gaston naar Nieuw-Karnavon was gekomen, samen met zijn vrouw jonkvrouw Melisande. Beide adellieden leken te genieten van deze dag en vooral ook van hun zoon, die ze naar al die jaren weer in de armen konden sluiten. Victor werd echter binnen enkele minuten verslagen door de Hagedis die net voor de start van de duels kwam aanlopen. De tweede halve finale die zou gaan tussen Dokus en Torax vond geen doorgang. Dokus stond dronken op het veld en werd daarom gediskwalificeerd.

Dat Torax vervolgens tot winnaar van de duels werd uitgeroepen, verbaasde uw verslaggever niet. De Hagedis werd namelijk na de halve finale die hij won van Victor alsnog door de jury gediskwalificeerd voor vals spel. Torax werd hiermee de winnaar van een uitgebreid overlevingspakket en de eeuwige roem.

Gaston vond alles deze middag prachtig en had duidelijk van dit alles genoten: "Wat fantastisch, dit weer, deze mensen, deze strijd. Ik ben een gelukkig mens en wil iedereen bedanken die samen met mij deze bijzondere dag wilde vieren."

Advertentie

Von Trox huurlingengilde

Als U een probleem heeft kunt U bij ons terecht voor zaken als escortes in en rond gevaarlijke gebieden, en het verzamelen van objecten en artefacten uit de wildernis.

Het enige wat niet in ons pakket zit is het uit de weg ruimen van ongewenste personen

U kunt terecht bij Arendwen,
Mordewijn, Kira en Drak Nul

Stadsraad een façade?

Door Jacobus Eierman

De nieuw ingestelde stadsraad is nog steeds niet bijeen geweest! Vergaderingen worden steeds afgezegd en uitgesteld. Boze tongen beweren ondertussen dat de stadsraad, die door jonker Gaston is ingesteld om hem van raad te voorzien bij de beslissing om de staat van beleg al dan niet op te heffen, niet meer is dan een façade. "Gaston wil helemaal niet beslissen, hij is domweg te bang om een keuze te maken", aldus een anonieme bron. Jonker Gaston zelf geeft toe dat hij het inderdaad een moeilijke beslissing vindt, juist daarom heeft hij de stadsraad ingesteld. Dat die nog niet bijeen is geweest heeft hele andere redenen: "De ene keer was de herberg niet beschikbaar vanwege een trouwerij, een andere keer was ikzelf geveld door een griepje." Op de vraag wanneer er een overleg gepland staat, moest hij echter het antwoord schuldig blijven, maar "binnenkort zal er echt vergaderd worden, neemt u dat maar van mij aan!", aldus Gaston.

Merkwaardig bezoek tijdens feest van het Licht!

Door Anatevka di Vincenzo, stagiaire

Het hoogtepunt van het jaar van societyminnend Nieuw-Karnavon was het prachtige Bal van het Licht. Alle genodigden hadden zich op hun best gekleed met bijzondere maskers (sommigen zelfs handgemaakt door de gast zelf). Het bal kreeg allure door de gedisciplineerde danslessen van kapitein Alkinda Trobbel, die hiermee een vleugje elegantie bracht in de anders zo robuuste kolonie.

Onze jonker Gaston werd bedolven onder de schitterende geschenken, maar gaf de indruk sommige cadeaus niet op waarde te schatten, zoals de exotische gifslang die hem door de Ghoum was geschonken, of het luid tikkende uurwerk in geschenkverpakking dat zijn lijfarts hem had laten bezorgen.

Dat men in de verre omgeving had uitgekeken naar dit feest mag bekend zijn, maar dat zelfs de doden dit niet voorbij konden laten gaan was een verrassing! Baron Eduard en barones Anna Pentalé van Karnavon verschenen in stijlvol wit vanuit het graf om Gaston te eren en hem van goede adviezen te voorzien. Dat ook zij uiteindelijk tevreden gingen rusten (na een intiem onderonsje met enkele gasten) geeft de algemene stemming weer: moe maar voldaan. Het bleef nog lang onrustig in Nieuw-Karnavon.

Arendwen biedt excuses aan!

Door Nova Reseau

Arendwen, de moordenaar van Barones Anna Pentalé van Karnavon en Johan Pels, heeft spijt van zijn eerdere uitspraken in de Karnavonse Bode. Eerder nog gaf hij vol trots aan dat hij voor drie aqualieten ieder hooggeplaatste persoon wilde vermoorden...

Nog geen 12 uur later bood hij uw verslaggever drie aqualieten voor een rectificatie. Arendwen gaf aan dat zijn “..woorden verkeerd zijn begrepen. Ik zou niet weer een moord plegen, de advertentie van Von Trox klopt niet”. Verder vertelde hij dat zijn woorden te hard overkwamen: “Ik zal nooit meer iemand vermoorden, zeker niet voor geld. Ik heb berouw, het gilde staat voorop en de naam van het gilde moet gezuiverd.”

De vraag is nu of dat Arendwen deze woorden ook had uitgesproken als hij niet door Havel von Trox op het matje was geroepen. De geruchten gaan ook dat Marscha van Donck een hardhandig woordje met Arendwen heeft gesproken.

Vertrek JHK-kopstukken uit Nieuw-Karnavon

Door Pieter Steenhouwer

De Kerk der Jaden Hemelkeizer te Elerion-Stad heeft laten weten dat Cardemon Pardes per direct wordt overgeplaatst. Pardes, geloofsleidster van de JHK-delegatie te Nieuw-Karnavon, zal wegens “aanhoudende gloedvolle berichtgeving over haar functioneren” in de gele-

genheid worden gesteld om “haar eigen ontwikkeling voort te zetten in een meer stimulerende omgeving” aldus een woordvoerder van de Kerk. Aanhoudende geruchten dat Pardes zal worden toegevoegd aan de recente delegatie naar Kro Terlep worden ontkend noch bevestigd door de Kerk.

Tegelijk met dit nieuws werd ook bekend dat Marga Pontieux zal terugkeren naar de baronie Karnavon. Barones Sachelle liet weten dat de Kerk der Jaden Hemelkeizer had aangedrongen op de overplaatsing wegens “de grote inzet die mevrouw Pontieux heeft getoond in Nieuw-Karnavon.” De barones zei er in te vertrouwen “een geschikte positie te vinden die past bij de reputatie van mevrouw Pontieux.”

De Kerk der Jaden Hemelkeizer liet desgevraagd weten zich nog te beraden over het sturen van nieuwe ambtenaren naar Nieuw-Karnavon. “Voorlopig hebben we alle vertrouwen in de reeds aanwezigen gelovigen,” aldus de Kerk.

Oma Kalima's verhalenhoekje

Een uitdrukking die in Redoban vaak gehoord wordt is dat iemand moet oppassen dat hij ‘geen kameleenus in z’n tent moet laten steken’. Voor degenen die zich afvragen waar deze uitdrukking vandaan komt, is hier het volgende verhaal.

Ooit waren er eens een man en een kameel door de woestijn aan het reizen. Overdag verhitte de brandende zon hun pad, maar 's nachts

wordt het in de woestijn bar koud, en daarom had de man een klein tentje voor zichzelf meegenomen.

Na enkele nachten stak de kameel echter opeens zijn neus onder het tentdoek door. "Meester," zei hij, "het is buiten zo vreselijk koud, en daar krijg ik een nare druipneus van. Zou ik m'n neus misschien bij u in de tent mogen steken?" "Vooruit dan," sprak de man, en draaide zich om zodat hij verder kon slapen.

Zo ging dit enkele nachten goed, maar op een nacht zag de man toen hij wakker werd dat de kameel z'n hele kop en nek in de tent had gelegd en daarmee aan het woelen was. Toen de man vroeg waarom de kameel zo woelde, zei deze: "Meester, m'n kop is nu lekker warm, maar daardoor voel ik alleen maar des te meer hoe koud m'n voorpoten zijn. Zou ik die niet ook binnen mogen leggen?" De man gaf schoorvoeten toe, en moest zichzelf in een hoekje van het kleine tentje wurmen zodat de kameel z'n voorpoten en bovenlijf in de tent kon leggen. Zo vielen man en kameel in slaap.

Zo ging dit enkele nachten goed, tot op een nacht de wind opstak. Omdat het kamelenlijf het tentdoek omhoog hield, waaide deze ruw de tent binnen zodat het er zeer onbehaaglijk werd. Toen de man hierover klaagde, zei de kameel: "Meester, misschien moet u mij dan maar helemaal in de tent laten slapen, dan waait het niet zo binnen". Voor de man bezwaar kon maken, perste de kameel zich het kleine tentje binnen. Hij wroette en wurmde tot hij uiteindelijk helemaal in de tent paste, maar daarbij duwde hij wel de man de tent uit!

Toen deze daarover wilde klagen, kreeg hij geen gehoor, omdat de kameel al in een diepe slaap verzonken was en met geen stok wakker te krijgen was. Er restte de man dus geen andere keuze dan in zijn mantel tegen de tent aan te slapen, en de nacht te verwensen waarop hij een kamelenneus in zijn tent toegelaten had...

Oproepen

OPROEP

Voor degene die mij de gouden tip kan bezorgen die zal leiden tot het terugvinden van mijn geliefde man,

Hendrik van Karnavon

stel ik een beloning van honderd aqualieten ter beschikking.

Meldt u hiervoor bij Ridder van Donck in de handelspost van Nieuw-Karnavon.

Barones Sachelle van Karnavon

Vermist: Voster Silvas

Hij ging een boswandeling maken en is daarna niet meer teruggezien. Als u meer informatie heeft, kunt u zich melden bij de wacht van Nieuw-Karnavon.

Getuigen gezocht

Kapitein Alkinda Trobbel is op zoek naar getuigen van de moord op Sterre van Woudenburg. Iedereen die inlichtingen heeft dan wel tips, of weet wie er getuige van is geweest, kan zich melden bij de kapitein. Tips die leiden tot de arrestatie, zullen ruimhartig worden beloond.

Familieberichten

Overlijden

Ancronix

*Het pad dat je net was ingeslagen, bereikte
helaas al te snel een einde.
Moge je in de dood de wijsheid vinden die we
je in het leven niet meer konden meegeven.
N.*

Dapper gestreden,
gestorven in de strijd,

Maeve Caranté

*Korporaal
Overleden de 8^e dag van de bloemaand*

Castadon Rodenmaar

Overleden de 9^e dag van de bloemaand

De Hemelse Generaal heeft deze dappere strijders bij zich geroepen.

Namens de Generaal en het leger,
Luitenant Wolfgang McCain
Kapitein Alkinda Trobbel

Het onverwachte heengaan van

Maeve Caranté

Heeft mij diep getroffen. Mijn dierbare zuster en bijzuster, ik mis je en zal je moed, trouw en de steun die je altijd getoond en gegeven hebt nooit vergeten.

Vanaf nu tot de dag dat wij elkaar weer zien, zal ik proberen te bereiken wat wij samen nastreefden.

Arya Caranté

Maeve

Jij gaf je leven en een veelbelovende toekomst voor je wapenbroeders.

Ik hoop dat zij deze gift op waarde schatten en jouw goede werken voortzetten.

N.

We gaan je missen,
Je was een goede vriend en een dappere magiër.

We zullen je nooit vergeten

Maeve Caranté

S. en D.

Een toonbeeld van onbaatzuchtigheid en heldhaftigheid.
Zijn offer heeft velen gered.

Lancelot

*Postuum Paladijn van de Generaal
Overleden de 9^e dag van de bloemaand*

Gesneuveld in de strijd tegen de "Zilverkop" te midden van zijn bloedbroeders, die hem niet zullen vergeten.

Lancelot heeft zich bij Robin gevoegd om samen met hem neer te zien op onze verrichtingen. Hij was een voorbeeld voor ons allen.

Stel hem niet teleur.
Voor de Generaal!

Luitenant Wolfgang McCain
Kapitein Alkinda Trobbel