



Karnavonse Bode

Jaargang 4
Nummer 3

Anno Leta 22
Pagina 1

Herdenking Hendrik ruw verstoord!

Nova Reseau, nieuwe verslaggever Karnavonse Bode

De jaarlijkse herdenking van de verdwijning van baron Hendrik van Karnavon is gisteren ruw verstoord door een ernstige aardshok. Als gevolg van deze aardshok is op de binnenplaats voor de handelspost de poort van een eeuwenoude ruïne verschenen.

Een groot, agressief wezen kwam door de poort, en begon meteen de aanwezigen aan te vallen. Hoewel men er niet in slaagde om het wezen te vernietigen, is het, vooral door de inzet van de aanwezige tovenaars, toch uiteindelijk het bos in gevlucht.

Havel von Trox is het wezen gevolgd tot in het bos samen met de gids Drak Nul. Wapens hadden geen effect, maar "Gelukkig zijn er geen doden gevallen, alleen zwaar gewonden", aldus Von Trox.

Marga Pontieux reageerde wat lauw: "Het is alweer 't zoveelste monster, maar dit heb ik nog nooit gezien". Ook Jonker Gaston had geen tijd voor het wezen, hij was

bezig met de boerenopstand. Toen hij die in de kiem had gesmoord, merkte hij op: "Ik zal het probleem begraven, let op mijn woorden".

Op dit moment zijn verschillende groeperingen bezig om door middel van het onderzoeken van de ruïnes en een manier te vinden om dit gevaarlijke wezen te vernietigen. Alle mogelijke hulp die daarbij geboden kan worden door zowel tovenaars als dapperen die de ruïnes willen verkennen, wordt bijzonder op prijs gesteld.

Arendwen heeft helaas al aan de lijve ondervonden dat het monster uit een soort gevangenis komt, afgesloten door een muur van vuur: "Pijnlijk voor je hand".

In de tussentijd wordt aanbevolen om confrontaties met het wezen, dat eruitziet als een groot, zwaar bewapend skelet met een monsterlijk hoofd, zo veel mogelijk te vermijden en te vluchten als men het per ongeluk in de bossen tegenkomt.

Kolonie klaar voor Feest van het Licht!

Door Jantine de Groot

Nieuw-Karnavon maakt zich op voor een dag vol vermaak. Ter viering van zijn éénjarig regentschap heeft jonker Gaston het Feest van het Licht laten organiseren. Emmanuel de la Porte, de major domo die speciaal voor de organisatie van deze gelegenheid is ingehuurd door de jonker, licht toe. "Het wordt een grandioos feest! In de middag staat er een groots toernooi op de planning, vol spannende evenementen zoals boogschieten, aardman werpen, hardlopen, hoefijzer werpen en natuurlijk duelleren! Er zijn activiteiten voor iedereen en natuurlijk fantastische prijzen te winnen! Ik ben de leden van de goud zeer dankbaar dat zij de praktische kant van deze organisatie op zich hebben genomen! Ik heb alle vertrouwen in hun kunde! En laten we niet vergeten dat dit ook een geweldige mogelijkheid is voor de kolonie om indruk te maken op de talrijke adellijke en exotische gasten die aanwezig zullen zijn!

En of dit alles nog niet genoeg is, hebben we 's avonds natuurlijk een spectaculair bal masqué! Dat is dé gelegenheid voor iedereen in de kolonie om zich te mengen met de rijken en de adel en om zich van zijn meest elegante kant te laten zien! Kortom, dit Feest van het Licht wordt een gebeurtenis om nooit te vergeten!"

Zoveel enthousiasme, daar kan deze redactie zich enkel bij aansluiten.

Advertenties

De firma Kaasema is op zoek naar handelaren die hun kazen willen vervoeren naar de kolonie Nieuw-Karnavon.

Het betreft de beroemde blauw-schimmel Kaasema en de Grauwjere. Neem contact met uw plaatselijke handelaar.

*Wilt u een blik in de toekomst?
Bent u iets kwijt?*

Madame Astèr

Leest voor u de kaarten.

Ook gespecialiseerd in handlezen.

Sterre van Woudenburg dood!

Door Nova Reseau

De beroemde verslaggeefster Sterre van Woudenburg is gisteren dood gevonden in een bergpas nabij Pelinor. Sterre was enige tijd in Pelinor geweest voor een nog te publiceren artikel over plaatselijke ridderordes. Zij was onderweg terug naar huis toen zij vermoord werd. Ogenscheinlijk is zij door mes- of zwaardsteken om het leven gebracht.

Volgens betrouwbare bronnen is op het lichaam een briefje aangetroffen met de tekst "Dood aan wie het gezag ondermijnt! Laat dit een waarschuwing zijn voor andere verraders. Leve de Generaal!"

Alkinda Trobbel reageerde echter koelbloedig: “We hebben niets te maken met deze moord. Dit is gepland om ons zwart te maken. Als de Generaal iemand dood wil hebben, doen ze dat met een waardig gevecht en niet met moord!”. Het lokale gezag te Pelinor heeft de zaak in onderzoek.

Advertenties

Oproep

Handelshuys



met gullen hand

Wij van Handelshuis 'Met Gullen Hand' doen ons best om onze klanten overal van dienst te zijn, ook in wat verder gelegen locaties zoals Nieuw-Karnavon.

Helaas brengt het sturen van personeel naar zulke gebieden vaak extra risico's met zich mee. Tot onze spijt moeten we daarom melden dat de vertegenwoordiger die we naar Nieuw-Karnavon hadden gestuurd deze bestemming nooit bereikt heeft.

Omdat wij vrezen dat hem iets overkomen is, willen wij bij deze vragen of iedereen die informatie heeft over onze vertegenwoordiger of de tas met goederen die hij bij zich had (beide natuurlijk te herkennen aan onze Gulden Hand), zich zo snel mogelijk bij de autoriteiten in Nieuw-Karnavon wil melden.

Er wordt een vindesloon geboden als onze vertegenwoordiger en/of de goederen weer veilig bij ons terug zijn, maar natuurlijk is uw grootste beloning dat wij onze diensten in uw gebied zo snel mogelijk kunnen hervatten, zodat u weer ten volste gebruik kunt maken van alles wat wij u Met Gullen Hand te bieden hebben!

Oma Kalima's verhalen- hoekje

Vele jaren geleden leefde er eens een man, die een zoon had met een mooi uiterlijk en een grote begaafdheid. Hij leerde met buitengewoon veel vlijt alles wat men hem onderwees, en had altijd dorst naar nog meer kennis.

Toen hij de leeftijd van een man bereikt had, koos zijn vader uit een andere goum een vrouw voor hem uit, met wie hij trouwde. Nauwelijks had men de bruiloft op passende wijze gevierd, of de vader van de jongeman stierf. Hij werd begraven en daarna zette zijn zoon zijn studie weer voort. Eén van zijn studiegenoten, die uit een ver land was teruggekeerd, vertelde hem dat in een klooster van gele monniken in het land waar hij was geweest de beroemdste en meest volmaakte monnik woonde, het voorbeeld van wetenschap en deugdzaamheid van zijn tijd. Daarop nam de jongeman ogenblikkelijk het besluit zich in dat land te gaan vestigen en les te nemen bij deze monnik.

Veertig dagen en veertig nachten liep hij aan een stuk door en bereikte eindelijk het land waarnaar zijn geest op zoek was. Hij vond de beroemde monnik al spoedig en stelde zich aan hem voor. De monnik, die een smidse had en daarin werkte, vroeg hem: “Wat wil je jongeman?” – “Het Weten leren,” antwoordde hij. De monnik gaf hem de blaasbalg en beval hem te trekken. De leerling trok en liet de blaasbalg op bevel van de meester weer los, om zo het vuur in de smidse aan te wakkeren.

Een dag, een week, een maand, een jaar en nog meer jaren gingen zo voorbij, zonder dat iemand met hem sprak en waarin hij steeds dezelfde handeling herhaalde. Wel zag hij mensen langs de smidse komen, die zijn meester vragen stelden en van hem antwoord kregen. Weer anderen kregen van de meester een bepaalde taak; zij bleven in de smidse en ook zij moesten een bepaalde handeling dag in dag uit herhalen, en ze deden dat net als hij, zonder vermoeid te raken, zonder een woord te wisselen en zonder ook maar ooit te klagen. Zo gingen tien jaar voorbij. Toen was het geduld van de jongeman op en waagde hij het de meester te vragen: "Meester?" - "Wat wil je?" antwoordde de smid, en hij zei: "Het weten!" - "Trek aan je blaasbalg!" was het antwoord van de smid en ging door met zijn werk, zonder zich te laten ophouden.

Er waren precies twintig jaar voorbijgegaan, sinds onze jongeman in de smidse was; toen kwam de meester naar hem toe en sprak: "Je kunt nu naar je land terugkeren, jongeman. Het Weten dat je zoekt heet Geduld."

Toen hij in zijn vaderland kwam, verwonderde hij zich erover, dat hij zo weinig van de wereld wist. Hij, die er zo veel van geweten had voordat hij bij de monnik in de leer was gegaan. Eindelijk kwam hij bij zijn huis, en hij verheugde zich op de vreugde van zijn vrouw over zijn terugkeer. Voordat hij echter aan de deur klopte, keek hij door een vensterluik zijn huis binnen. O, wat een schrik, wat zag hij daar! Wat zagen zijn ogen nu! Zijn vrouw zat daar op een tapijt, geleund

tegen een stapel kussens. Naast haar zat een jonge, knappe man en ze praatten en lachten samen en brachten de tijd uiterst aangenaam door.

De reiziger nam een pijl, spande zijn boog en maakte zich gereed zijn vrouw en de jongeman met een pijl te doorboren, toen het woord 'geduld' van de monnik hem te binnen schoot. Hij klopte op de deur en er werd opengedaan; het was dezelfde jongeman die hij door het luik bij zijn vrouw had zien zitten. Hij ging de kamer in. Zijn vrouw, die hem herkende, snelde hem stralend van vreugde tegemoet en riep de jongeman toe: "Ahmed, mijn zoon, dit is je vader!"

De man viel op zijn knieën en riep uit: "Twintig jaar lang heb ik geleerd geduld te oefenen en het scheelde maar een haar of ik had zojuist mijn zoon gedood! Hoe onberekenbaar is onze menselijke zwakheid, en hoe oneindig is de wijsheid!"

Advertenties

OPROEP

Voor degene die mij de gouden tip kan bezorgen die zal leiden tot het terugvinden van mijn geliefde man,

Hendrik van Karnavon

stel ik een beloning van vijftig aqualieten ter beschikking.

Meldt u hiervoor bij Ridder van Donck in de handelspost van Nieuw-Karnavon.

Barones Sachelle van Karnavon

Op avontuur?
Sluit nu alvast uw uitvaartverzekering af.

Gunstige prijzen en nog gunstigere voor-
waarden.

Jonker Gaston van Karnavon, al jaren een
vertrouwd adres voor u en de uwen!

Von Trox huurlingengilde

Het gilde rekruteert nieuwe leden. Iedereen die graag geld wilt verdienen met makkelijke opdrachten en veel roem en fortuin wilt vergaren is welkom.

Als U een probleem heeft kunt U bij ons terecht voor zaken als escortes in en rond gevaarlijke gebieden, het uit de weg ruimen van ongewenste personen, het verzamelen van objecten en artefacten uit de wildernis.

Zolang U maar betaalt! U kunt terecht bij Arendwen, Mordewijn of Kira

Korte berichten van Nova

* Roelandt von Solingen is bevorderd tot soldaat eerste klas en hij is adjudant geworden van Alkinda Trobbel. Wij feliciteren hem van harte.

* Bevorderd tot soldaat eerste klas zijn: Bella Luchi, Salia en Lancelot. Ook hen wensen wij het beste toe in hun nieuwe functie.

* Aldus de geruchten heeft Cardemon Pardes last van steenpuisten op gevoelige plaatsen. Bewijs hiervoor ontbreekt echter.

* Lokale boeren zijn boos op de barman. Ze verdenken hem ervan dat hij duistere krachten heeft waarmee hij de varkens laat ontsnappen en ze hebben gedreigd de herberg in de fik te steken.

* Marga Pontieux heeft een hartschietelijke relatie met een Generaalsgelovige. Het is echter niet duidelijk wie de gelukkige is.

* Abu Gannap houdt er andere wetten op na: "Als je steelt in de Goum wordt je hand eraf gehakt, maar al met al is het wel gezellig".

* De Jaden Hemelkeizer heeft er veel voor over om de staat van beleg op te heffen. Letterlijk kosten wat kost!

* Volgens Marga Pontieux horen monsters nu eenmaal bij een kolonie, ze vindt het hier nog redelijk beschaafd.

Ingezonden brieven

De meningen in deze brieven komen niet noodzakelijk overeen met die van de redactie.

Staat van beleg wettelijk poortje naar dictatuur?

In de Wet van de Mensenrechten verwacht ik als burger niet dat er uitzonderingen in staat zoals in de titel van deze brief vernoemd. Zeker niet als dat een Wet is die door de hele senaat bekrachtigd is en zelfs door de keizerin zelf is ondertekend. Bij toeval ben ik op dit verontrustende stukje wet gestuit, waar ik als naïeve burger niets van wist en kennelijk normaal zou moeten vinden. In het kort komt de uitzondering erop neer dat een regering een noodtoestand kan afroepen bij dreiging van een vijand,

waarbij alle burgerrechten komen te vervallen en het leger de scepter zwaait. De hoge heren in Elerion-Stad noemen dit 'noodzakelijk in een democratie en in het belang van de nationale veiligheid'. Helaas weten wij burgers maar al te goed dat het in de geschiedenis al meermalen is voorgekomen dat machthebbers zelf noodtoestanden en vijanden creëren om de macht naar zich toe te trekken en een dictatuur te installeren.

Ik verbaasde mij wel al een tijdje dat er überhaupt zoiets als een staat van beleg bestaat, een soort militaire wet bij een noodtoestand, die blijkbaar overal gebruikt wordt door lieden die dat nodig achten. Het afroepen van de noodtoestand is blijkbaar een door wetgevers wereldwijd ingebouwd systeem, waarmee de burgerrechten volkomen legaal massaal uitgeschakeld kunnen worden. Al ruim voor de Alvenoorlog riep het leger de noodtoestand af, na er zelf een gecreëerd te hebben, die jaren heeft geduurd. Dit is algemeen aanvaard en beschreven in de officiële geschiedkunde. Het recente machtsvacuüm hier in Nieuw-Karnavon en de reactie van de kerk van de Generaal daarop, maken dit thema brandend actueel. Als u door heeft hoe vaak er in de geschiedenis door machthebbers gebruik is gemaakt van zelf geënceneerde terreuraanslagen als een strategie van de angst waarbij ze er niet voor terugdeinzen, zelf vijanden te creëren, is dit een heel gevaarlijke clause in de wet.

Dus je beschrijft als machthebber in mooie termen de rechten van de mens en noemt dat de universele verklaring van de mensenrechten.

Dan voeg je er aan toe, dat bij een noodtoestand en voor bepaalde hogere doelen (oorlog of een gemeenschappelijke vijand) deze rechten komen te vervallen. De onbewuste lezer is geneigd dit te negeren en te aanvaarden als onvermijdelijk kwaad voor haar eigen bestwil, het oorspronkelijk gedachtegoed is immers gewaarborgd, denk hij, en uw overheid waakt dan toch beter over u?

Zeker als er woorden bij staan als 'dit is noodzakelijk in een democratie voor de veiligheid...' Als je uitgangspunt vertrouwen is in de overheid, lees je er straal overheen en zie je er geen kwaad in. Als je, zoals ik, weet dat de macht al sinds het begin van de wereld corrupt is en vooral in haar eigenbelang (dus voor de bewaking van haar rijkdom en bezit) wetten, rechtbanken, politie en het leger in stand houdt, waarmee ze burgers wil in toom houden, lees je iets totaal anders.

Blijkbaar tuimelt elke democratie via het deurtje van de staat van beleg in een fascistische dictatuur. Ben ik nu zo paranoïde of loopt het nog verkeerd af met onze staat?

Damiaan Vorstenbeek
Nieuw-Karnavon

Sterre draag ik altijd in mijn hart

Ik kende Sterre bijna drie jaar. Ze schreef in de Karnavonse Bode en wij genoten altijd van haar en haar artikelen. Toen ik haar leerde kennen, was ze zo goed om mij onder haar vleugels te nemen en mij te leren wat ze wist over de kunst van het schrijven. Een jaar later nam

ze ook Bridget onder haar hoede en droeg haar kennis over. Ze was een goed schrijfster, leraar en bovenal een goed persoon. Wij zullen altijd aan Sterre denken!

Sindarin

Noot van de redactie

De redactie heeft besloten geen brieven of reacties meer te plaatsen van schrijvers waarvan de naam onbekend is bij de redactie.

Familieberichten

Overlijden

Dapper en onbezonnen.
Laf in de rug aangevallen.

Ovis Dauderam

*Soldaat 2^e klas
Overleden de 8^e dag van de bloeimaand*

De Hemelse Generaal heeft hem bij zich geroepen.

Namens de Generaal en het leger,
Kapitein Wolfgang McCain
Kapitein Alkinda Trobbel

Onverwacht uit het leven gerukt

Sterre van Woudenburg

Overleden de 6^e dag van de bloeimaand

Zo oneerlijk, zo ongelofelijk
We verliezen in haar een zeer gewaardeerde collega en zullen haar missen

Namens de Karnavonse Bode,
Margriet van der Linden

Stil, dat is het zonder

Sterre van Woudenburg

Overleden de 6^e dag van de bloeimaand

We verliezen onze mentor, wij zullen haar altijd in ons hart meedragen

Nova Reseau en Sindarin

De Hemelse Keizer heeft in zijn Vrede opgenomen

Sterre van Woudenburg

Overleden de 6^e dag van de bloeimaand

De rechtvaardige Keizer kent haar
Waarheid.

Namens de Kerk van de Jaden Hemelkeizer,
Cardemon Pardes

Oproepen

Vermist

Hebt u mijn zoon Adriaan Hertekamp ontmoet of gezien?

Neemt u s.v.p. contact op met de redactie van deze krant. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn, Fernandus Hertekamp.



Gezocht

Gids die goed bekend is in Ençique. Goede opbrengsten en prettige arbeidsvoorwaarden.

Graag aanmelden bij Bert van der Tocht, te vinden in Elerion-stad.

Getuigen gezocht

Kapitein Alkinda Trobbel is op zoek naar getuigen van de moord op Sterre van Woudeburg.

Iedereen die inlichtingen heeft dan wel tips, of weet wie er getuige van is geweest, kan zich melden bij de kapitein. Tips die leiden tot de arrestatie, zullen ruimhartig worden beloond.

Uitnodiging

Jonkheer Gaston van Karnabon nodigt u uit voor het

BAL van het LICHT



Het Bal van het Licht is een gemaskerd bal. Het dragen van een masker is verplicht. Op laste van de Jonkheer zonder masker en uitnodiging geen toegang.

Alleen originele uitnodigingen zijn geldig.

Een masker die het hele hoofd bedekt is niet toegestaan. We weten immers allemaal nog wat er gebeurde tijdens het bal van Leta XVII.

-- Emanuel de la Porte, major domo --

De man met de macht!

Interview met Alexander McCain

Door verslaggever: Nova Reseau

Vlagofficier McCain wordt gezien als de macht achter de krachtige militaire beweging in de kolonie Nieuw-Karnavon. De man die in Leta 20 door het Stormklooster werd aangesteld als aanvoerder van een delegatie Generaalsgelovige op een militaire missie naar deze kolonie, was al voor de kroning van onze keizerin een militair en priester met groot aanzien en is reeds begin Leta 3 aangesteld als bevelvoerder van de Keizerlijke Legers in Umbrië. Na jaren aan het Stormklooster een kalm bestaan te hebben geleid als mentor en coach van Prinses Shagar, de dochter van Keizerin Leta, meldde hij zich enkele jaren geleden vrijwillig aan voor de missie die zijn leven voorgoed zou veranderen. Wederom speelt McCain een hoofdrol in de militaire beweging: "Het zit niet in mijn bloed om op mijn lauweren te gaan rusten." Enkele maanden na zijn aanstelling in Nieuw-Karnavon verdween de geliefde heerser van de kolonie, Baron Hendrik van Karnavon, en riep McCain door de toenemende bedreigingen de noodtoestand af. Sinds de officiële afkondiging van de staat van beleg in Nieuw-Karnavon is Alexander McCain feitelijk de locale gezaghebber en voert het leger er de boventoon. Verwonderlijk is dit niet want McCain kan bogen op een lange staat van dienst in het leger van Leta. Al in het jaar Leta 3 raakte hij nauw betrokken bij de kroning van de Keizerin en werd hij benoemd tot de bevelhebber van Brino Anjak, nog voor de grote knal. In de jaren daarop volgend voerde McCain bevel over de keizerlijke troepen tijdens de grote veldslag tegen Ka Rashied, waar hij

fungeerde als kolonel en waarbij hij slechts verwaarloosbare verliezen leed. Vanaf die tijd nam zijn militaire carrière een vlucht, die enkele jaren later uitmondde in de benoeming tot mentor van Prinses Shagar aan het Stormklooster, het meeste prestigieuze opleidingsinstituut van het keizerrijk Elerion.

"Had u niet beter kunnen gaan genieten van uw aanstaande pensioen?"

"De laatste jaren in het Stormklooster heb ik meer romans gelezen dan de 25 jaar ervoor en ik besteed daarna natuurlijk veel aandacht aan de opleiding van de prinses. Mijn assistent en ik hebben net een lange reis achter de rug vanuit Elerion-Stad, waar ik mij weer heb geërgerd aan de bureaucratie en het gebrek aan daadkracht bij het rechtsorgaan aldaar. Het ligt niet in mijn aard om zaken zo te laten als ze zijn. Zolang ik mij kan inzetten voor een ander politiek systeem, zal ik dat blijven doen. Na jaren gebonden te zijn aan het Stormklooster, heb ik nu de handen vrij om mij weer aan de politiek te wijden." Het vervolg van de opleiding van Shagar is in goede handen bij Abt Clusius; het zal haar aan niets ontbreken.

"Gezien de puinhoop die het vorige gezag ervan heeft gemaakt, is er nog veel te doen. Mijn langdurige afwezigheid heeft daarbij natuurlijk niet geholpen, dus ik reken er op weer met beide voeten in de modder te moeten om ervoor te zorgen dat de macht van de huidige politieke elite wordt ingedamd."

Dat doet u wederom als aanvoerder van het Generaalsgeloof hier in Nieuw-Karnavon. Die organisatie had er toch opgerekend u niet meer terug te zien, nadat u werd weggeroepen om uw standpunt in Elerion-Stad te gaan verdedigen?

“Naar ik heb begrepen heeft kapitein Trobbel zich uitstekend geweed tijdens mijn afwezigheid. Het zal een genoegen zijn met haar te mogen samenwerken. In de tussentijd wordt er nog altijd naarstig gezocht naar baron Hendrik van Karnavon om zijn positie als heerser van Nieuw-Karnavon weer op zich te nemen. Het plan is om tot zijn terugkeer een overgangsregering op te zetten met als taak het wegemen van de grootste bedreigingen van buitenaf, het in toom houden van de bedreigingen van binnenuit en het in het gareel houden van de lokale economie. Hierin zal ik zelf een niet geringe rol vervullen. Er moeten economische, politieke en sociale hervormingen worden vastgelegd, die een einde maken aan de dominantie van de elite in het politieke systeem en die eerlijke verkiezingen op basis van geschiktheid waarborgen. Helaas blijkt Cardemon Pardes een zeer gewiekste politica, die door het verlenen van gunsten en door corruptie aan de macht weet te blijven. Ook al is haar populariteit bij het volk ongekend laag en rollen zij en haar volgelingen van het ene in het andere schandaal; dat weerhoudt ons er niet van om door te gaan, al moeten we ons wel beraden op een andere aanpak.”

“Maar Pardes slaat terug, want samen met sergeant Furore, werd u ervan beschuldigd op basis van loze argumenten de staat van beleg te hebben afgeroepen.”

“Spijtig genoeg achtte Elerion-Stad de melding van Pardes waarheidsgetrouw en vormde dat genoeg aanleiding om mij en Furore weg te roepen van onze taken hier om in Elerion-Stad te wor-

den onderworpen aan maanden durende procedures. Het web dat Cardemon Pardes voor ons had gespannen, was echter niet afdoende. Ons betoog over de redenen die ons tot de keuze van het afkondigen van de staat van beleg hadden bewogen, werden desalniettemin na talloze beraadslagingen aangenomen en wij werden vrijgesproken van enigerlei beschuldigingen.”

“Kunt u in het kort vertellen wat u in de afgelopen jaar heeft geleerd?”

“In het kort? Dat meent u toch niet? Ik kan er wel een boek over schrijven. Maar ja, aan zo’n klus zal ik wel niet meer toekomen; er zijn belangrijker dingen te doen.”

U heeft al verteld wat uw plannen zijn tot de terugkeer van baron Hendrik van Karnavon. Wilt u ook met ons delen waar u met uw carrière heen wilt, wanneer Hendrik is teruggekeerd en uw bijdrage in Nieuw-Karnavon niet meer noodzakelijk is?”

“Op politiek vlak valt er nog een hoop te verbeteren keizerrijkbreed. Corruptie en vriendjespolitiek worden zelden onderkend en gesanctioneerd. Ik wil ik mij er in de laatste jaren van mijn carrière aan toewijden om daar groot-scheepse verandering in te brengen.”

“Begrijp ik daaruit dat u uw oog hebt laten vallen op een politieke positie in Elerion-Stad? Misschien wel een senaatszetel?”

“Dat is wellicht wat voorbarig, maar indien zich een dergelijke kans voordoe, zal ik die zeker niet uit de weg gaan.”