



Karnavonse Bode

Jaargang 4
Nummer 2

Anno Leta 22
Pagina 1

Staat van beleg schijnvertoning?

Sterre van Woudenburg, sterverslaggever Karnavonse Bode

De inmiddels bijna twee jaar aanhoudende staat van beleg in Nieuw-Karnavon lijkt niets anders te zijn dan een façade. Hoewel de situatie in Nieuw-Karnavon natuurlijk verre van rustig is, schijnt de delegatie Generaals-aanhangers uit het Stormklooster de onrust kunstmatig hoog te houden. Vlagofficier Alexander McCain en sergeant Furore kondigden inmiddels zo'n twee jaar geleden de staat van beleg af, waarbij het leger aan de macht kwam in de kolonie. Opvallend is dat deze afkondiging pas plaats vond de dag na de verdwijning van baron Hendrik van Karnavon, de immer zo integere en charmante jonge heerser van de kolonie. Boze tongen beweren dat de Generaal wellicht met de verdwijning van baron Hendrik te maken heeft gehad met het oog op een machtsgreep. De reden van de komst van de Stormkloosterdelegatie destijds was een persoonlijk verzoek van baron Hendrik. Omdat Elerion-Stad hem niet de nodige man-

kracht kon leveren, wendde baron Hendrik zich noodgedwongen tot het Generaalsklooster aan de rand van de woestijn. Het nimmer aflatende geweld van de Generaals-aanhanger stuit menig inwoner van Nieuw-Karnavon tegen de borst. Tevens zijn er klachten bekend van geluidsoverlast: "Staan ze zo 's morgens al in de vroege al te exerceren hiero op het veld zo. Een mens kan nie eens nie rustig sloopen nie," aldus een locale boer met donkere kringen onder de ogen.

Geruchten doen de ronde dat de Stormkloosterdelegatie de schijn van het gevaar ophoudt om zo de macht te kunnen behouden. Het is volgens insiders wegens de komst van vele reizigers en avonturiers al lang niet zo gevaarlijk meer in de streek als het was toen Hendrik om extra slagkracht vroeg. De aanvallen van hagedismannen en Abedah-krijgers van tijd tot tijd zijn mogelijk zelfs in scène gezet om de noodzaak van de aanwezigheid van het leger te bestempelen.

Opvallend daarbij is dat weinig in gang wordt gezet om de problemen met de hagedissen en de Abedah voor eens en voor altijd de kop in te drukken. Vooralsnog is er geen rigoureuus strategisch plan bekend gemaakt om de aanvallers op grote schaal te bestrijden. Men zou kunnen concluderen dat de Stormkloosterdelegatie dit opzettelijk voor zich uit schuift om de huidige militaire toestand zo lang mogelijk aan te kunnen houden.

Dat de delegatie Generaalsgelovigen voornemens is zich langdurig in dit gebied te vestigen, blijkt wel uit het feit dat er vorig jaar een luxueuze tempel is gebouwd, welke na veel ophef gezegend is door bisschop Ascia. Tevens heeft het Generaalsgeloof in Nieuw-Karnavon de afgelopen twee jaar actief gerekruteerd onder burgers van alle standen, pas gearriveerde reizigers en de lokale jeugd. Enkele Elerianen die zich in de kolonie gevestigd hebben, noemen het al een tweede Kro Terlep.

De karavaan komt er weer aan!

Door Jantine de Groot

Zij die op zoek zijn naar goede koopjes, zeldzame voorwerpen of gewoon wat gezelligheid en vertier mogen in hun handen wrijven: de karavaan zal binnenkort weer in Nieuw-Karnavon neerstrijken!

Er zijn echter inmiddels wel een paar dingen veranderd. Zo heeft de illustere Rachid El-Kashar Ibn Rakal de karavaan verlaten en staat hij dus niet langer het hoofd van deze sympathieke groep handelaren. Zijn plaatsvervanger is echter

geen onbekende, dat is namelijk de charismatische Abu Gannab, die hiervoor als Rachids rechterhand de kneepjes van het vak heeft geleerd. Hij heeft uw verslaggever al laten weten dat hij naast goede handel ook meer de nadruk wil gaan leggen op vermaak in de karavaan. Zo kunt u zich de toekomst laten voorspellen door de andere 'oude rot' in de groep, Yasmina Anan, maar zult u zich ook kunnen vermaken met de kunsten van een nieuwe aanwinst, de tamme aardman Pepe. Dat belooft dus wat!

Verhoormethoden Van Donck gaan over lijken

Door Sterre van woudenburg

Hoever de verhoormethodes van Marscha van Donck, ridder in de orde van de witte roos en wachtcommandant van Nieuw-Karnavon, gaan, is onlangs pijnlijk duidelijk geworden. Toen een verdachte niet naar behoren wilde antwoorden, heeft mevrouw Van Donck de persoon in kwestie laten omleggen door een necromantiër. Voor de volledigheid, dit had hij zelf aan haar gesuggereerd.

Toen de verdachte gestorven was, kon het lijk naar waarheid worden ondervraagd met necromantische spreuken. De verdachte is daarna alsnog in staat van beschuldiging gesteld.

Voorop gesteld dat het op zich een nobel streven is om de waarheid te achterhalen. Toch vindt uw verslaggeefster dat het doel de middelen niet heiligt. Van Doncks verhoormethode is zondermeer weerzinwekkend en uw verslaggeefster vraagt zich af welke andere

barbaarse praktijken mevrouw Van Donck geoorloofd vindt om de waarheid te achterhalen.

Advertentie

Oproep

Handelshuys



met gullen hand

Wij van Handelshuis 'Met Gullen Hand' doen ons best om onze klanten overal van dienst te zijn, ook in wat verder gelegen locaties zoals Nieuw-Karnavon. Helaas brengt het sturen van personeel naar zulke gebieden vaak extra risico's met zich mee. Tot onze spijt moeten we daarom melden dat de vertegenwoordiger die we naar Nieuw-Karnavon hadden gestuurd deze bestemming nooit bereikt heeft.

Omdat wij vrezen dat hem iets overkomen is, willen wij bij deze vragen of iedereen die informatie heeft over onze vertegenwoordiger of de tas met goederen die hij bij zich had (beiden natuurlijk te herkennen aan onze Gulden Hand), zich zo snel mogelijk bij de autoriteiten in Nieuw-Karnavon wil melden.

Er wordt een vindersloon geboden als onze vertegenwoordiger en/of de goederen weer veilig bij ons terug zijn, maar natuurlijk is uw grootste beloning dat wij onze diensten in uw gebied zo snel mogelijk kunnen hervatten, zodat u weer ten volste gebruik kunt maken van alles wat wij u Met Gullen Hand te bieden hebben!

Twee jaar later en nog geen spoor gevonden

Door Pieter Steenhouwer

Het is ondertussen al weer twee jaar geleden dat Hendrik van Karnavon, geliefde leider van Nieuw-Karnavon, op mysterieuze wijze is verdwenen. Ondanks uitgebreide zoektochten is er tot op heden nog geen spoor van hem teruggevonden.

“Maar we zijn Hendrik nog niet vergeten”, aldus een ontroerde jonker Gaston van Karnavon, “en op de achtste dag van de bloei-maand, zullen we voor zonsongang een herdenkingsdienst houden ter zijner ere. Ik nodig iedereen uit daarbij aanwezig te zijn.”

De verwachting is dat ook dit jaar op het plein voor de handelspost alle kolonisten zich verzamelen om hun leider te herdenken. Om dit evenement in alle rust en orde te laten verlopen, is de beveiliging in handen van de stadswacht onder leiding van Ridder van Donck. “Ik zal ervoor zorgen dat het wederom een waardige bijeenkomst wordt, en o wé als iemand die durft te verstoren.”, riep een opgewonden Van Donck uit nadat u verslaggever haar vroeg hoe zij de beveiliging gaat regelen.

Eenieder die een bijdrage wil leveren binnen de herdenkingsdienst, kan zich melden bij vrouwe Pontieux. Zij zal ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar woordje kan doen: “En als niemand zich meldt, dan zal ik mensen aanwijzen. Ik weet zeker dat iedereen iets wil zeggen, wees dus niet verlegen”.

Persvrijheid onder grote druk!

Door Sterre van Woudenberg

De persvrijheid in Nieuw-Karnavon is in groot gevaar geweest. Het had niet veel gescheeld of uw trouwe verslaggeefster was voor onbepaalde tijd in het cachot beland. Het lezen van de waarheid doet soms meer pijn dan men denkt, specifiek in het geval van broeder Beda, priester van de Generaal.

De trouwe plichtsbetrachting van uw verslaggeefster was hem in het verkeerde gat geschoten, waarop broeder Beda verhaal kwam halen. In niet mis te verstane bewoording legde broeder Beda uw verslaggeefster een algeheel, eeuwig durend schrijfverbod op. Tevens zou uw verslaggeefster voor langere tijd naar het gevang moeten om het schrijven af te leren. Maar ook broeder Beda is de beroerdste niet: daar hij dringend een postduif nodig had voor privé doeleinden, zou hij de hand over zijn hart strijken en de tijd in het gevang laten voor wat het was indien uw verslaggeefster een postduif aan hem zou afstaan.

Zoals u begrijpt heeft u verslaggeefster met haar oren staan klapperen, daar broeder Beda geen enkele bevoegdheid heeft om dergelijke maatregelen uit te vaardigen. Hetgeen maar goed is ook, want als rechtschape rechters ook zouden aanbieden om de straf te laten zitten voor enkele goederen, zou het recht ver te zoeken zijn.

Vrouwe Pardes heeft bemiddelend opgetreden. Door haar doortastend optreden, moest broeder Beda

inbinden en kan uw verslaggeefster u nog steeds op de hoogte houden!

Advertentie

OPROEP

Voor degene die mij de gouden tip kan bezorgen die zal leiden tot het terugvinden van mijn geliefde man,

Hendrik van Karnavon

stel ik een beloning van vijftig aqua-
lieten ter beschikking.

Meldt u hiervoor bij Ridder van
Donck in de handelspost van Nieuw-
Karnavon.

Barones Sachelle van Karnavon

Oma Kalima's verhalen- hoekje

Vaak denken andere Elerianen ten onrechte dat wij Redobanezen niet erg religieus zijn. Dit is verre van de waarheid, maar het is wel zo dat wij over het algemeen niet zo met ons geloof te koop lopen en ook hierbij voor een praktische aanpak kiezen. Dat is goed te merken in dit volgende volksverhaal:

Er was eens in het verre Elerion-Stad een priester van de Jaden Hemelkeizer. Hij stond bij iedereen bekend als een vroom en puur man, onwrikbaar in zijn geloof en onkreukbaar in zijn principes. Om deze redenen werd hij door de bisschop uitgekozen om naar Redoban te gaan om hier het geloof van de Hemelkeizer te verspreiden.

De priester gaf gehoor aan deze oproep en vertrok terstond naar Redoban. Tijdens zijn reis door de woestijn werd hij echter door een ongeluk getroffen: omdat hij zand in zijn ogen kreeg, zag hij niet waar hij liep en stapte in een diep gat. Na een flinke val landde hij op de bodem van het gat, waar hij tijdens de klap zijn been brak. Toch bleef zijn geloof ongeschonden door dit ongeluk. Hij was er rotsvast van overtuigd dat de Hemelkeizer hem uit deze benarde situatie zou redden. De priester begon daarom hardop te bidden.

Nadat de priester een dag lang gebeden had, verduisterde het gat ver boven zijn hoofd opeens. Toen de priester opkeek, zag hij daar het hoofd van een reiziger. "Gegroet," zei deze, "ik zie dat u gevallen bent. Ik heb geen touw bij me, maar ik kan wel naar een naburig dorp lopen en hulp halen." De priester glimlachte echter en zei: "Doe geen moeite, vriend. De Hemelkeizer zelf waakt over mij. Ik heb hem altijd trouw gediend. Hij zal mij zeker redden." Verbaasd haalde de reiziger zijn schouders op, en vertrok vervolgens weer. De priester begon weer te bidden.

Nadat de priester nog een dag lang gebeden had, verduisterde het gat ver boven zijn hoofd opnieuw. Toen de priester opkeek, zag hij daar het hoofd van een magiër. "Gegroet," zei deze, "ik zie dat u gevallen bent. Ik heb geen touw bij me, maar ik kan wel mijn magie gebruiken om u weer naar boven te toveren." De priester glimlachte echter en zei: "Doe geen moeite, vriend. De Hemelkeizer zelf waakt over mij. Ik heb hem altijd trouw gediend. Hij zal mij zeker redden." Verbaasd

haalde de magiër zijn schouders op, en vertrok vervolgens weer. De priester begon weer te bidden.

Nadat de priester, wiens krachten nu wel ernstig af begonnen te nemen, weer een dag lang gebeden had, verduisterde het gat ver boven zijn hoofd een derde maal. Toen de priester opkeek, zag hij daar het hoofd van een Nagid van een grote karavaan. "Gegroet," zei deze, "ik zie dat u gevallen bent. Ik heb geen touw bij me, maar ik kan mijn goum er wel één voor u laten maken, zodat u eruit kunt." De priester glimlachte echter en zei: "Doe geen moeite, vriend. De Hemelkeizer zelf waakt over mij. Ik heb hem altijd trouw gediend. Hij zal mij zeker redden." Verbaasd haalde de Nagid zijn schouders op, en vertrok vervolgens weer. De priester begon weer te bidden.

Na nog een dag bidden werden honger, dorst en uitputting de priester te veel, en hij blies zijn laatste adem uit. Zijn ziel kwam in de onderwereld terecht, waar hij voor de Hemelkeizer werd geleid. Toen de priester voor zijn god stond, viel hij woedend uit: "Mijn hele leven heb ik u trouw gediend. Zelfs in de laatste momenten voor mijn dood was ik ervan overtuigd dat u me zou behoeden. U hebt me echter gewoon laten sterven. Is dit mijn beloning na al die jaren van volledige toewijding?" De Hemelkeizer schudde toen zijn hoofd en sprak: "Mensenkind, hoe kun je nu zo dwaas zijn? Hoe kun je zeggen dat ik je niet geholpen heb? Een reiziger, een magiër en zelfs een machtige Nagid heb ik langs gestuurd om je te helpen, maar telkens weer wees je mijn hulp af. En nu durf je nog je stem tegen mij

te verheffen ook? Uit mijn ogen, onbeschaamde dwaas. Je ziel zal in de onderwereld dwalen tot je de les geleerd hebt die je in het leven ontging." Zoals de Hemelkeizer het had gezegd, gebeurde het. De priester trok de onderwereld in, om na te denken over zijn leven en zijn daden. En volgens zij die het weten kunnen, dwaalt hij daar nu nog steeds.

Ingezonden brieven

De meningen in deze brieven komen niet noodzakelijk overeen met die van de redactie.

Noot van de redactie

Was eerder het plaatsen van een brief waarvan de schrijver onbekend al ongewoon, nu plaatsen wij twee reacties op de brief omdat de schrijver ons helaas onbekend is gebleven.

Beste anoniem

Als kapitein van de wacht is het mijn taak om personen die de wet breken op te sporen en te zorgen dat het recht zegeviert. Een ieder zal begrijpen dat ik hier in de gebeurtenissen rond Baron Hendrik en barones Anna Pentalé van Karnavon extra gemotiveerd voor ben. Uw brief intrigeert mij dan ook. Hopelijk wilt u contact opnemen om een paar zaken te verduidelijken?

1) U geeft in het begin van uw brief aan patronen in de gebeurtenissen in Nieuw-Karnavon te zien die anderen ontgaan. U geeft ook aan dat deze materie complex is. Zou u toch een poging willen wagen dit toe te lichten?

2) U geeft in het tweede deel van uw schrijven aan meer te weten over de verdwijning van Baron Hendrik en barones Anna Pentalé. Wilt u die informatie met ons delen? U eindigt uw brief ten slotte met "Mij een weet, jullie de vraag. De kans bestaat dat ik de doorslag hierin zal geven." Ik wil u die kans van harte geven.

Uw reactie mag u rechtstreeks naar mij sturen, alternatief stuurt u uw bericht via de Karnavonse Bode.

Bij voorbaat dank,

Marcha van Donck, kapitein
van de Nieuw-Karnavonse Wacht

Anoniem,

ik zie niet de patronen waar u op duidt, maar meerdere gebeurtenissen hebben ook mijn wezen verlicht. Sturend als ik zou willen zijn, kan ik dit niet doordat een belemmering zich heeft gevormd rondom enkele, voor mij niet beïnvloedbare, maar centrale persoonlijkheden.

Waar ik eerder meende alleen te staan in deze, zie ik nu dat ik met de situatie rekening moet houden dat ook anderen een visie, mogelijk anders dan de mijne, op deze zaken hebben. Misschien is het het beste om er van deze kant het zwijgen toe te doen maar de drang tot bloot leggen is moeilijk te weerstaan.

D.

Oproepen

Herbergier gezocht

Stoere herbergier voor het uitbaten van de herberg Handel en Wandel. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sabi Abyad, te bereiken via Jonker Gaston van Karnavon.

Journalistiek talent

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een journalist, met een scherp gevoel voor de actualiteit. Brieven met vermelding van een uitgebreide motivatie sturen aan de hoofdredacteur van de Karnavonse Bode, Janneke Vesters.

Vermist

Hebt u mijn zoon Adriaan Hertekamp ontmoet of gezien? Neemt u s.v.p. contact op met de redactie van deze krant. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn, Fernandus Hertekamp.

Onderkomen

Ik zoek een nieuw onderkomen. Vanwege geluidsoverlast ben ik vriendelijk verzocht een andere slaappleaats te zoeken, de herberg heeft geen plaats meer voor mij. Wie helpt? Graag melden bij Johannes Neusvleugel.

Uitnodiging

Jonkheer Gaston van Karnavon nodigt u uit voor het

BAL van het LICHT



Het Bal van het Licht is een gemaskerd bal. Het dragen van een masker is verplicht. Op laste van de Jonkheer zonder masker en uitnodiging geen toegang.

Alleen originele uitnodigingen zijn geldig.

Een masker die het hele hoofd bedekt is niet toegestaan. We weten immers allemaal nog wat er gebeurde tijdens het bal van Leta XVII.

-- Emanuel de la Porte, major domo --

Ik heb meer vechtlust gekregen!

Interview met Sterre van Woudenburg

Door gastverslaggever: Margriet van der Linden

Als jonge verslaggeefster kwam ze naar Nieuw-Karnavon, dolgelukkig met haar promotie 'buitendienst' van De Wilde Post. Sinds enkele jaren bivakkeert ze nu in de kolonie Nieuw-Karnavon. Sterre van Woudenburg verteld openhartig:

“Daarvoor schreef ik ook wel eens een artikel, maar dat ging dan over de plaatselijke taart bakwedstrijd zeg maar. Door mijn promotie kreeg ik de kans om veel meer facetten van mijn schrijverstalent te laten zien aan het publiek en zo Nieuw-Karavon op de kaart te zetten.

Voor de goede orde Ik ben niet de enige verslaggeefster in dit gebied, maar onderhand wel de bekendste en de beste. Zo is Jacob Golos (plaatselijk barman en verslaggever) al enige tijd vertrokken, omdat ik de mooiste scoops onder zijn neus vandaan viste.

Mijn faam is nu zover gegroeid, dat ik zelfs twee leerlingen onder mijn hoede heb. Heerlijk is dat als je al je kennis en kunde door kunt geven aan een volgende generatie.

De situatie in Nieuw-Karnavon is trouwens dusdanig hectisch dat een paar extra handen altijd welkom zijn, je kunt tenslotte maar op een plaats tegelijkertijd verslag leggen. Gelukkig hebben mijn meiden het gevoel voor het verhaal

in zich, het zal nog wel even duren voordat ze op mijn niveau zitten, maar ze zijn op de goede weg.

Wat op zich ook erg fijn is, is de medewerking die je hier krijgt van de plaatselijke bevolking. Het komt zeer af en toe voor, dat je net dat ene moment mist. Gelukkig is de plaatselijke bevolking dan niet te beroerd om je van alle details op de hoogte te stellen. Al die moeite, dat moet beloond worden. Meestal stop ik zulke bronnen dan wat geld toe. Niet exorbitant, maar een paar goud voor een echt goed artikel zit er wel in.”

Is er naast je baan als journalist nog tijd voor hobby's of een gezin?

Schrijven is mijn professie, dus eigenlijk ben ik de hele dag bezig met mijn hobby. De spaarzame tijd die ik over houd gebruik ik om mijn twee postduiven te verzorgen en om lekker te eten in de herberg, zonder alcohol overigens, want je moet altijd alert zijn op nieuwtjes. Meestal eet ik echter met mijn broeders en zusters van de Jaden Hemelkeizer. Ik ben pas kort geleden toegetreden, maar het geloof geeft de nodige verdieping aan mijn leven. Ik begrijp niet hoe ik het vroeger zonder die verrijking heb gekund. Verder houd ik erg van lezen en reizen. Dat laatste

komt er niet zo vaak van. Vorig jaar ben ik nog naar Zonnestein (het voormalige Muggestein) afge-reisd, vanwege de oprichting van de Incendiaanse ambassade. Toen ik er aan kwam werd er voor mijn neus een verdachte van moord gearresteerd. Tja, dat is dan gelijk een artikel schrijven en opsturen naar de redactie. Dat stuk werd trouwens mijn eerste voorpagina artikel van de Wilde Post (redactie: zie Wilde Post jaargang 23 nummer 2 anno Leta 21) en ik moet zeggen: het smaakt naar meer.

Wat dat betreft ben ik ook sterker geworden door de jaren heen en heb ik meer vechtlust gekregen. Vroeger waren mijn artikelen meer een droge opsomming van feiten, zonder geuren, kleuren en smaken. Ik durfde mensen amper om hun mening te vragen. Nu doe ik alles om mijn informatie te pakken te krijgen en waag ik me in het hol van de leeuw.”

U sprak zojuist over het feit, dat u een gelovige bent van de kerk van de Jaden Hemelkeizer. Beïnvloed dat uw objectiviteit niet?

“Nee, dat vind ik niet. Het nieuws presenteert zich vanzelf en het is mijn roeping om dat aan de lezers kenbaar te maken, ongeacht wie het betreft. De lezer zal volledig op de hoogte worden gehouden, ook als het minder goed nieuws over de kerk van de Jaden Hemelkeizer is. Dat is ook heel expliciet met de plaatselijke priesteres besproken. Sterker nog in sommige gevallen zal ik een nog betere verslaglegging kunnen doen, omdat ik er met mijn neus bovenop zit. Bij de Generaal liggen dit soort nieuwtjes veel moeilijker voor het oprapen, maar

misschien dat gelovigen mij direct op de hoogte willen stellen als daar iets bijzonders gebeurt tijdens een broedermaal. Zoals gezegd voor goede informatie heb ik best een aardig zakcentje over.”

Hoe ziet u de toekomst van onze kolonie tegemoet?

“Laat ik beginnen met wat wensen uit te spreken: Ik hoop dat Hendrik van Karnavon terugkeert op zijn post. De toekomst moet uitwijzen of dit geen ijdele hoop is.

Verder zou het erg fijn zijn als Nieuw-Karnavon wat veiliger zou worden. Die dagelijkse aanvallen rond etenstijd door hagedismannen zijn me een doorn in het oog, maar ook de Scarabee-mensen zijn levensbedreigend. Wel spannend allemaal natuurlijk en het levert de nodige artikelen op, maar die aanvallen geven mij toch het idee dat we in een oorlogsgebied zitten. Hoop dus, dat het rap beter zal gaan met Nieuw-Karnavon de komende tijd. Wat dat betreft ben ik ook hoopvol gestemd over onze nieuwe baron. Ik ben benieuwd of hij blijft dichten en of hij ook zijn toespraken in de toekomst op rijm gaat voordragen. Ik zal zijn teksten in ieder geval grondig tegen het licht houden op dichtvorm, metrum, beginrijm, eindrijm en woordgrappen. Wie weet zitten er ook nu de nodige voorspellingen in voor de toekomst. Ik houd u op de hoogte!