



# Karnavonse Bode

---

Jaargang 4  
Nummer 1

Anno Leta 22  
Pagina 1

---

## Rust er een vloek op het huis Karnavon?

Sterre van Woudenburg

Nu de gemoederen rond de laffe moord op de populaire barones Anna Pentalé van Karnavon wat beginnen te bedaren, vragen meer en meer mensen zich af of het grote ongeluk dat het huis Karnavon in deze landstreek heeft getroffen niet het gevolg kan zijn van een vloek.

Sommige oudere inwoners verwijzen hierbij naar de mysterieuze dood van baron Eduard van Karnavon, die kort na zijn aankomst in het gebied overleed. Hoewel de meesten het erover eens zijn dat deze dood veroorzaakt zou zijn door een plotselinge ziekte, wordt er ook wel gefluisterd dat deze opgeroepen zou zijn door duistere machten uit de woestijn, duistere machten die niet willen dat het huis Karnavon zich hier vestigt. De al even zo mysterieuze verdwijning van baron Hendrik van Karnavon, die na bijna twee jaar nog altijd niet is opgelost, zou ook door diezelfde duistere machten veroorzaakt zijn. Het gerucht gaat dat de-

ze verdwijning precies tien jaar na de dood van Eduard zou hebben plaatsgevonden, maar aangezien er niemand meer in leven is die de exacte sterfdatum van Eduard kent, moet deze verslaggever dit naar het rijk der fabelen verwijzen. Tot slot is er dan de gruwelijke moord op barones Anna, die ongeveer een jaar na de verdwijning van Hendrik plaatsvond. Hoewel deze moord het werk was van gewone mensenhanden, is het zelfs bij de daders niet bekend wie precies de opdrachtgever van de moord was. Heeft de persoon of groepering die de vloek heeft uitgesproken besloten om deze een handje te helpen door moordenaars in te huren? En zo ja, wie is dan precies degene die er zo'n bezwaar tegen heeft dat het huis Karnavon zich in dit gebied heeft gevestigd? Heeft de roversbende van de Abedah misschien meer in z'n mars dan we denken? Of beschikken de hagedismannen wellicht over duistere sjamanisti-

sche magie waarmee ze ons willen verdrijven nu hun wapengeweld niet genoeg succes lijkt te hebben? Of zijn er misschien nog oudere, nog mysterieuzere machten in het spel, die al dan niet verbonden zijn met de macabere Zwarte Tombe? Er zijn er zelfs die fluisteren dat er achter het pacifistische gedrag van de Hoeders duisterdere motieven schuil zouden gaan, maar dat lijkt deze verslaggever toch wel zeer onwaarschijnlijk.

Hoe het ook zij, er is reden genoeg tot bezorgdheid voor het laatste lid van het huis Karnavon in het gebied, Jonker Gaston van Karnavon (voorheen Gustav Knoppe). Toen hem om commentaar werd gevraagd, zei deze echter dat hij "niet pessimistischer over de toekomst was dan voorheen" en dat hij van plan was om de naam Karnavon ook weer op een positieve manier met de landstreek te verbinden.

## **Machtsovername in Nieuw Karnavon**

Door Jacobus Eierman

De tumultueuze dagen van acht maanden geleden zijn voorbij. De barones van Karnavon werd vermoord en vrijwel tegelijk werd Gustav Knoppe geïdentificeerd als een zoon van Karnavon!

Vrouw Sachelle is nu officieel barones van Karnavon, maar zij is na de moord op vrouw Pentalé direct teruggekeerd naar de baronie om daar de leiding op zich te nemen. Zij heeft gevraagd of de in Nieuw-Karnavon bekende Gustav de leiding al hier op zich wilde nemen en hierop was zijn antwoord gelukkig "Ja".

Jonker Gaston liet echter ook weten "zeer verrast en onthutst" te zijn door deze benoeming. Hij kon nog niet vertellen of hij de huidige staat van beleg in stand zou houden. Ook overige inhoudelijke vragen over het plaatselijke bestuur kon hij nog niet beantwoorden.

De lokale macht in Nieuw-Karnavon is vanaf heden dus Jonker Gaston van Karnavon. Moge het hem beter vergaan dan zijn voorgangers!

## **Burgers verbaasd en veront- rust door milde straf**

Door Francien van Dale

Het 'proces van het jaar' rond de moord op barones Anna Pentalé van Karnavon is met een sisser afgelopen. Op verzoek van de nieuwe barones Sachelle van Karnavon, die vond dat er 'al genoeg bloed vergoten was,' zijn de daders veroordeeld tot een taakstraf in het keizerlijk leger die zal duren tot een jaar na het incident.

"Ik hoop dat de moordenaars hiermee doordrongen zijn van de grote gunst die ik hen verleen en dat zij zich door deze straf in de toekomst nuttig zullen maken voor Karnavon," zo liet de barones weten bij de rechtzaak. Voor het overige was zij niet bereikbaar voor commentaar.

Overigens zijn de daders die als de ringleiders van de aanslag worden beschouwd verbannen uit de kolonie. Zij zullen hun taakstraf elders in het keizerrijk uitvoeren. De reacties van de burgers op het vonnis variëren tot nog toe van verbazing tot woede over de mildheid van de straf, hoewel hier en daar ook wel

de vergevingsgezindheid van barones Sachelle werd geprezen.

#### *Advertentie*

Op avontuur?  
Sluit nu alvast uw uitvaartverzekering af.

Gunstige prijzen en nog gunstigere voorwaarden.

Jonker Gaston van Karnavon, al jaren een vertrouwd adres voor u en de uwen!

### **Gifmengster geëxecuteerd!**

Van onze correspondent ter plaatse

In Melchibar, Ençique, is afgelopen maand de beruchte gifmengster en moordnares Tsari Al'Chema geëxecuteerd. Deze dubieuze necromantiër, die zich jarenlang schuilhield onder de naam Eblis is een half jaar gelden in Nieuw-Karnavon gearresteerd.

Al'Chema is onder meer schuldig bevonden aan moord, gifmenging, samenzwering en medeplichtigheid aan de misdaden begaan door wijlen sultan Mukha'Barrat, bij wie zij als lijfarts in dienst was ten tijde van de coup.

### **Von Trox wast handen in onschuld**

Door Jannes Moeland

Een vertegenwoordiger van het Von Trox huurlingengilde heeft onze krant laten weten dat de lieden die de moord op barones Anna Pentalé van Karnavon hebben begaan deze opdracht zeker niet via het gilde hebben verkregen. "Met dit soort

praktijken houden wij ons niet bezig. Escortewerk of het aanpakken van hagedismannen en zo vinden we best, maar wij zijn zeker geen moordenaarsgilde".

De daders zijn nadat hun schuld bewezen was in een eerlijk proces dan ook meteen van de ledenlijst van het gilde geschrapt. Op de vraag of zij na het uitdienen van hun straf weer welkom zullen zijn in het gilde, antwoordde de vertegenwoordiger: "We zullen zien. Ze zullen zichzelf in ieder geval wel moeten bewijzen, dat staat vast."

#### *Advertentie*

#### **Aan onze klanten**

"Uw vertrouwen terugwinnen, dat is onze eerste prioriteit als het Von Trox huurlingengilde. Ik weet dat zo iets tijd vraagt, maar ik verzeker u dat wij ons uiterste best zullen doen.

De uitdaging die de huidige situatie biedt én de transformatie van onze groep, vereisen meer dan ooit een heldere communicatie met onze klanten. En toegegeven, op dat gebied kunnen we extra stappen zetten.

Want ik weet dat velen van u vragen hebben, u kunt ze stellen en wij zullen uw vragen zo snel en duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden. En neemt u van mij aan dat we alles in het werk zullen stellen om met u een zo open en constructief mogelijke dialoog te voeren.

U kunt op ons rekenen."

Aldus Havel von Trox,  
woordvoerder Von Trox huurlingengilde.

*Advertentie*

**OPROEP**

Voor degene die mij de gouden tip  
kan bezorgen die zal leiden tot het  
terugvinden van mijn geliefde man.

**Hendrik van Karnavon**

stel ik een beloning van vijftieng  
aqualieten ter beschikking.

Meldt u hiervoor bij Ridder van  
Donck in de handelspost van Nieuw-  
Karnavon.

Barones Sachelle van Karnavon

**Oma Kalima's verhalen-  
hoekje**

Buitenstaanders denken vaak ten onrechte dat Redobanezen niet rouwen, omdat wij niet openlijk blijk geven van onze rouw. Hopelijk zal het volgende verhaal ertoe bijdragen dat dit misverstand uit de wereld geholpen wordt.

Lang geleden, toen de woestijn nog jong was, heerste er in Redoban een machtige sultan. De sultan was zeer geliefd bij het volk omdat hij wijs en rechtvaardig was, en er onder zijn leiding zelfs in de dorre woestenij welvaart was. Zelfs een sultan staat echter niet boven de wetten der goden, en toen hij voelde dat zijn tijd in deze wereld bijna ten einde was, riep hij zijn drie zoons bij zich. Hij sprak tot hen: "Zoons, het uur van mijn heerschappij is ten einde en slechts één

van jullie kan de nieuwe sultan worden. Omdat jullie tijdens mijn leven altijd trouw zijn geweest, zal jullie gedrag na mijn dood moeten uitmaken wie die titel waardig is. Aldus zal het geschieden: zodra ik mijn laatste adem uitgeblazen heb, hebben jullie tot de volgende volle maan de tijd om mijn nagedachtenis op gepaste wijze eer te bewijzen. Als de maan vervolgens vol is, zal ik voor één nacht terugkeren om mijn opvolger aan te wijzen. Maak mij trots". Nadat hij deze woorden had uitgesproken, stierf de sultan een zachte, genadige dood. Vervolgens begon de rouwperiode, waarin elk van de zoons hun vader op hun eigen manier probeerden te eren.

De eerste zoon zat een maand lang van zonsopgang tot zonsondergang bij het graf, waar hij luid weeklaagde en de aarde van het graf steeds nat hield met het vocht van zijn talloze tranen.

De tweede zoon zat een maand lang van zonsopgang tot zonsondergang bij het graf, waar hij telkenmale de naam van zijn vader uitriep, en daarbij verklaarde hoe geweldig diens daden waren geweest en hoe zeer zijn volk hem miste.

De derde zoon bezocht het graf echter helemaal niet. Hij leefde verder zoals hij eerder had geleefd en probeerde de raadsheer die het land tijdens de rouwperiode moest besturen bij diens taak te adviseren. Boze tongen mopperden over hoe hij zijn vader al vergeten was en blijkbaar alleen maar gaf om macht.

Na een maand was de maan weer vol, en zoals hij had gezegd verscheen de geest van de sultan voor

zijn drie zoons. Hij sprak toen de volgende woorden:

“Een maand is verstreken, en mijn keuze is gemaakt. Hoor en gehoorzaam nu mijn woorden.” Tot de eerste zoon sprak hij: “Zoon, dagenlang heb jij tranen geplengd aan mijn graf. Tranen, kostbaar levensvocht waar velen in deze dorre woestijn naar snakken, heb jij achteloos verspild aan de doden. Zo vreselijk was deze verspilling dat de tranen doorsijpelden naar de onderwereld, waar elk van hen als zuur op mijn lichaam brandde. Jij hebt jezelf onwaardig getoond om sultan te zijn. In plaats daarvan zul je tot de laatste van je dagen doen waar je je goed in hebt betoond: jij zult voortaan de waterschenker van de sultan zijn.”

Tot de tweede zoon sprak hij: “Zoon, nachtenlang heb jij mijn naam uitgeschreeuwd. Maar namen bezitten macht, en al wat je ermee hebt bereikt is dat je mijn laatste rust hebt verstoord. Telkens als ik bijna rustte, schrok ik weer wakker door jouw geschreeuw, dat zelfs tot in de onderwereld te horen was. Jij hebt jezelf onwaardig getoond om sultan te zijn. In plaats daarvan zul je tot de laatste van je dagen doen waar je je goed in hebt betoond: jij zult voortaan de heraut van de sultan zijn.”

Tot de derde zoon sprak hij: “Zoon, jij hebt mij als enige werkelijk geëerd. Jij hebt niet stilgestaan bij het verleden, maar hebt geprobeerd verder te zetten waar ik in mijn leven een begin aan heb gemaakt. Jij hebt jezelf waardig getoond om sultan te worden in mijn plaats.”

Nadat hij deze woorden had uitgesproken, verdween de voormalige

sultan om van zijn laatste rust te gaan genieten.

De nieuwe sultan bleek in de jaren daarna net zo'n goed heerser te zijn als zijn vader en zelfs zijn broers waren trots om hem te mogen dienen. En in zijn voorbeeld besloot het volk om voortaan noch tranen om de doden te plengen, noch hun naam uit te roepen, maar om hun leven te eren door hun werken verder te zetten.

#### Advertentie

Gullen Hand-producten binnenkort ook verkrijgbaar in Nieuw-Karnavon!



Neem geen genoegen met tweederangs uitheemse componenten, maar kies voor de bekende kwaliteit van thuis!

Spaar tien Gullen Handjes voor een gratis component.

U herkent onze handelaars meteen.

#### Ingezonden brieven

*De meningen in deze brieven komen niet noodzakelijk overeen met die van de redactie.*

#### **Rust er een vloek op de herbergiers van Nieuw-Karnavon?**

Hoewel dit als het geplaatst wordt vast niet zo'n grote kop zal krijgen als die over de heren en dames van stand, vind ik het belangrijk om



toch even een onderwerp aan te kaarten dat de gewone man pas echt raakt: het feit dat ons lokaal drankgelag het alweer zonder herbergier moet stellen!

Het begon al met de heer Golos die onder mysterieuze omstandigheden 'opeens terug moest naar de Wilde Landen'. Dat plotselinge vertrek baarde ons bewoners van Nieuw-Karnavon die graag eens een borreltje lusten na een dag hard werken al zorgen, maar gelukkig was er al snel een nieuwe koper voor de herberg: de uiterst sympathieke Jozef Riemersma nam op bijzonder kundige wijze toeg en tap over.

Maar wat gebeurt er nog geen jaar later? Diezelfde heer Riemersma wordt op een gruwelijke wijze om het leven gebracht door dat laffe woestijnvolk, dat nu toch echt een stap te ver gegaan is! Dat ze reizigers lastig vallen is nog tot daar aan toe, maar je moet niet aan de biervoorziening van eerlijke mensen komen! Maar goed, voorlopig zitten we dus weer zonder herbergier. Er gaan wel geruchten de ronde over een testament van Jozef waarin hij de herberg heeft nagelaten aan ene ome Sabi in Redoban, die beloofd zou hebben om wel iemand te sturen als vervanging, maar van geruchten wordt je dorst niet geleest.

Laten we hopen dat die vervanger snel komt, en dat die stoere mannen en vrouwen van de stadswacht dan eens beter hun best doen om de belangrijkste persoon in het leven van menig boer en burger te beschermen!

#### **Dorstige Dirk**

#### **Onverklaarbaar**

Sommige dingen zijn onverklaarbaar, andere moet je meer voor denken, en dan heb je ook nog de raadsels die enkel op te lossen zijn door zij wiens ogen geopend zijn. Ik schrijf jullie over dit laatste.

Meer dan een jaar heb ik Nieuw-Karnavon mijn thuis weg van huis genoemd. Misschien ga ik wederkeren, misschien niet. Deze keuze is nog niet besloten. De situatie waarin ik mij hedendaags bevind is immers goed, net als daar.

De vele vlagen ondoden, hagedismannen en vanzelfsprekend zij die in de volksmond de "Scarabee" genoemd worden maken het er bij jullie niet veiliger op, doch wil een deel van mij wederom de bron, waarbij ik, of men de kennis hiervan nou bezit of niet, een uitermate belangrijk deel bij het zuiveren gespeeld heb, en de herberg, in welke ik meer dan eens ware rust heb gevonden, op mijn netvlies laten vallen. Rare dingen gebeuren er, volgens de meeste bewoners van de nederzetting. Dit is een leugen. Al wat rondgaat in deze nederzetting die gebouwd is in het zeer miraculeus ontstane stuk bos heeft een reden, hoewel ik als mijn kennis mij niet bedriegt als enige de patronen hierin zie.

Maar nu ter zaken. Deze vele raadsels kan ik de gewone mens niet bij helpen; verre van iedereen bezit de intelligentie benodigd om deze zeer complexe creaties te zien. Nee, mijn inkt raakt dit gele perkament wegens andere redenen aan.

Zoals jullie kennis jullie waarschijnlijk allang verstrekt heeft, is de nederzetting alles behalve een veilige plek voor de adel. Deze bewerking zal ik niet verder uitleggen;

immers wanneer men dit niet begrijpt heeft hij de afgelopen paar wisselingen der seizoenen geslagen. Zeer veel van de eerder genoemde patronen kruisen hier elkaars wegen, maar, nee, dit onderwerp zou mijn contrast van zwart op geel niet meer aansnijden. Door deze patronen, die mij duidelijk zijn geworden door middel van ontstaan en gebeuren van dingen in de afgelopen bloei maand, weet ik zeker meer over beiden onderwerpen; de verdwijning van de baron en de semisuccesvol verlopen aanslag op het leven van diens moeder. De daders zijn opgepakt wordt er verteld, een proces afwachtend. Ik hoop in naam der mijnen geloof dat deze niet hetzelfde afloopt als degene die is verlopen toen de eerste lading kolonisten de nederzetting binnentraden. Wat deze eerder genoemde "daders" te geven, zij het de galg, zij het hun zogeheten vrijheid, of zij het een alternatief. Is dat het antwoord op dit vraagstuk? Mij een weet, jullie de vraag. De kans bestaat dat ik de doorslag hierin zal geven, hoewel ik hieraan twijfel, gezien mijn verleden met de personen in kwestie. Weet dat het antwoord op vele van de gestelde vraagstukken hier zal liggen. Moge de ware kennis gegeven worden aan zij die dit verdienen. Ik zie ernaar uit deze mensen te gaan ontmoeten in hun vernieuwde vorm. De potentie loopt er. Mijn geest kan jullie vinden, jullie kunnen mijn lichaam vinden, en daarnaast bestaat ook ten zeerste de mogelijkheid dat jullie de ware ontdekken door middel van toeval en eigen initiatief. We zullen zien.

Zij die contact met mij op willen nemen, laat een bericht achter in deze krant, de woorden zullen mijn ogen bereiken.

Gelieve dit bericht een plaats te geven; de wijsheid die erin staat heb ik vereeuwigd om verspreid te worden. Verander geen letter; immers als de woorden niet meer de mijne zijn, zijn ze niet meer waar.

**Anoniem, naam onbekend bij de redactie**

### **Nawoord van de redactie**

Bij wijze van grote uitzondering is bovenstaande ingezonden brief geplaatst zonder dat de afzender bekend was bij de redactie. De redactie vraagt echter zeer dringend aan de schrijver zich te melden, opdat reacties aan hem of haar kunnen worden overhandigd.

### **Familieberichten**

*In Memoriam*

De gemeenschap rouwt nog steeds

**Barones  
Anna Pentalé van Karnavon**

Namens de gehele gemeenschap en in oprechte vriendschap,  
Marga Pontieux

Ik mis haar nog elke dag.

D.

# Gedichten en liederenbijlage

## De Kolonie

Door Abu Gannab

Loop je door het bos,  
Hier in nieuw karnavon.  
Let dan heel goed op  
En kijk ook een keertje om.  
Het is daar echt niet pluis, de ondoden  
rukken op.  
Je mag ze overal raken, behalven op  
hun kop.

Klap van jou, klap van mij  
Daarvan worden ze niet blij.  
Maak ze stuk al zijn ze groot.  
Ondoden die horen dood!

Hagedissen zijn,  
hier nog steeds een grote plaag.  
Ze komen veel te vaak,  
maar we zien ze niet zo graag.  
Leg ze allemaal om, en haal het leer  
eraf.  
Repareer je mantel of ruil het voor een  
staf.

Klap van jou, klap van mij  
Daarvan worden ze niet blij.  
Maak ze stuk al zijn ze groot.  
Hagedissen worden Schroot!

Ook de Abeda,  
laat je niet met rust,  
Kolonisten slaan,  
daarop zijn ze zeer belust.  
Schiet er iets zwarts, zonder rood door  
de woestijn.  
Dan ik je vertellen, generaal zal het  
niet zijn.

Klap van jou, klap van mij  
Daarvan worden ze niet blij.  
Maak ze stuk al zijn het veel.  
Anders vliegen ze, bij jou naar de keel.

## Stof in de wind

Door Truus en Gerrit van de schapen-  
boerderij

Ik mis de tijd, dat Hendrik zo vaak  
naar onze akkers kwam  
Al die tijd, leek het vanzelfsprekend  
dat hij bij ons was  
Stof in de wind, 't leven is slechts stof  
in de wind

Zo alleen, trachten wij te hopen op zijn  
wederkeer  
Telkens weer, denken wij zijn stem te  
horen in de mist  
Stof in de wind, het leven is slechts  
stof in de wind.

Hoor mijn lied, en denk aan onze  
Hendrik, en zijn trieste lot  
Geef ons kracht, zomaar kan het leven  
heel snel over zijn  
Stof in de wind, het leven is slechts  
stof in de wind.

## Bij Rachid in de Goum

Door \*

*\* Naam bekend bij de redactie.*

Bij Rachid in de Goum,  
Een paradijs in de woestijn.  
Bij Rachid in de Goum,  
Want bij Rachid is het fijn.  
Bij Rachid in de Goum,  
Voor het goud of de roem.  
Want bij Rachid gaat het goed,  
Handel zoals het moet.  
Bij Rachid in de Goum!



## **Wat zullen we strijden**

Door Sedracus

Wat zullen we strijden, niet eens maar elke dag

Wat zullen we strijden, voor Robin

Wat zullen we strijden, niet eens maar elke dag

Wat zullen we strijden, voor Robin

Er zijn genoeg voor iedereen, dus strijden we samen

In linie zij aan zij, dus strijden we samen, niet alleen

Er zijn genoeg voor iedereen, dus strijden we samen

In linie zij aan zij, dus strijden we samen, niet alleen

Eerst zullen we eten, broedermalen lang

Eerst zullen we eten, schuif maar aan

Eerst zullen we eten, broedermalen lang

Eerst zullen we eten, schuif maar aan

Voor de kracht van iedereen, dus eten we samen

Snij het zwijn maar aan, dus eten we samen, schuif maar aan

Voor de kracht van iedereen, dus eten we samen

Snij het zwijn maar aan, dus eten we samen, schuif maar aan

Dan zullen we vechten, niemand weet hoe lang

Dan zullen we vechten, voor Robin

Dan zullen we vechten, niemand weet hoe lang

Dan zullen we vechten, voor Robin

Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen

Samen staan we sterk, dus vechten we samen, voor Robin

Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen

Samen staan we sterk, dus vechten we samen, voor Robin

Dan zullen we schreeuwen, wanneer de strijd begint

Dan zullen we schreeuwen, met elkaar

Dan zullen we schreeuwen, wanneer de strijd begint

Dan zullen we schreeuwen, met elkaar

Dit krijgslied is voor iedereen, dus zingen we samen

Wanneer de strijd begint, dus zingen we samen, niet alleen

Dit krijgslied is voor iedereen, dus zingen we samen

Wanneer de strijd begint, dus zingen we samen, niet alleen

Eerst zullen we strijden, het hele slagveld over

Eerst zullen we strijden, voor Robin

Eerst zullen we strijden, het hele slagveld over

Eerst zullen we strijden, voor Robin

We strijden voor Elerion, dus strijden we samen

In linie staan we sterk, dus strijden we samen, val nu aan.

We strijden voor Elerion, dus strijden we samen

In linie staan we sterk, dus strijden we samen, val nu aan

Nu zal bloed vloeien, dit lied duurt ons te lang

NU ZAL BLOED VLOEIEN, VOOR DE GENERAAL! (\*)

*\*De laatste zin wordt niet gezongen, maar is een strijdkreet.*

## Loflied voor Hendrik

Door Sjors Gordijn

De Baron Hendrik zat ten enen maal  
Te Nieuw-Karnavon in zijn zaal  
En hield hof in naam der keizerin  
Hield het ieder naar diens zin  
Al zo wierf hij van de besten menigeen  
Als daar was van Donck en McCain  
Gedurende een woeste en gevaarlijke  
tijd  
Stond hij vooraan in den strijd  
Met een wijs woord en een doordachte  
daad  
Luisterend naar de beste raad  
Hield hij in het grote algemeen  
De boel strak bijeen

Door scarabee en gespuis verstoord  
Sprak hendrik voor al wie 't hoort  
Dat hij de kolonie beschermen zal  
Tenzij hem belet ramp en ongeval  
Hagedisman en schurk onguur  
Doven niet zijn heilig vuur  
En die daar waren in zijn zaal  
Antwoordden allemaal  
Brachten de goden ons zo hier  
Te dienen deze held fier  
Te voet, te kar of te paard,  
Heer hendrik u heeft ons zwaard

Tot ramspoed trof Nieuw-Karnavon  
Ongeluk bracht de ochtendzon  
De dapperen aan 't ontbijt verzameld  
Hun belofte amper bezegeld  
Misten hun heer en medestrijder node  
Al weet men 't aan de minnegoden  
Het bier, de wijn en het late uur  
Het dansen bij het vuur  
Hun hart was van zorg bezwaard  
Luiheid lag immers niet in Hendrik's  
aard

Wachters naar zijn stede gezonden  
Keerden weer, de heer niet gevonden  
Zijn bed onbeslapen, van Hendrik  
geen spoor  
Al zocht men 't hele verblijf door  
Met hond en spoorzoeker trok men uit  
Naar West, Noord oost en zuid  
Maar alle inspanning ten spijt die dag

Was Hendrik verdwenen en de kolonie  
zonder gezag

En waar nobele lieden de vaandel dra-  
gen  
Kunnen zij Hendrik niet vervangen  
Een weerschijn, hoezeer ook schoon  
Is niet de ware voor de troon  
Maar houd uw hoofd recht en goede  
moed  
Dient de kolonie met onbezwaard ge-  
moed  
Een dezer dagen keert onze nobele  
heer  
Met glimlach en kwinkslag bij ons  
weer

Zelfs zij die het ergste vrezen deze dag  
Weten wat heer Hendrik vermag  
De dood zelf is hem geen obstakel te  
hoog  
Dus weent niet en houdt de kin hoog  
Alwaar er moed en wijsheid is in de  
mens  
Alwaar men leeft naar de edele vre-  
deswens  
Alwaar men dient de goden en het  
edele doel  
In wijs beraad en zwaardarm sterk  
Spreekt hendrik tot elk

Ik keer terug, ik dien u nog als weleer  
Wacht niet op de dag dat ik wederkeer  
Ik ben niet weg, wees niet bevreesd  
Ik ben hier bij u, en altijd al geweest.

## Noot van de redactie

Na de oproep in de vorige Kar-  
navonse Bode zijn we overspoeld  
met liederen en gedichten. In  
Nieuw-Karnavon wonen en verblij-  
ven veel getalenteerde personen.  
Helaas konden we niet alle liederen  
en gedichten plaatsen. We hebben  
gekozen voor een ruime bloemle-  
zing.