



# Karnavonse Bode

---

Jaargang 3  
Nummer 3

Anno Leta 21  
Pagina 1

---

## **Bron gezuiverd Samenwerking redt jonge kolonie!**

Een ooggetuigenverslag van avonturierster Sindarin

“De Bron is vergiftigd!”, zo begon een nieuw avontuur in Nieuw-Karnavon. Als de Bron vergiftigd zou blijven, zou dat wel eens het einde kunnen betekenen van onze prachtige kolonie! Gelukkig sprong iedereen die wat zou kunnen betekenen voor de zuivering van de Bron naar voren en liet zijn/haar inzet zien.

Alchemisten en verschillende avonturiers van Nieuw-Karnavon deden allerlei proefjes om het gif te onderzoeken, waarbij een dode is gevallen [Fluvius Helio, red.]. Hij rust in vrede. Ook de hoeders deden hun best om te kijken of ze wat konden en zo nog veel meer goede zielen. Wat een inzet toch in de kolonie!

Uiteindelijk wisten we dat er drie verschillende amuletten moesten worden gemaakt, één voor elk geloof. Ook was bekend welke componenten nodig waren. Ondanks de zeldzaamheid van de meeste componenten, is het uiteindelijk toch gelukt alle amuletten te creëren.

Nog geen twee dagen na de vergiftiging, liepen alle avonturiers en inwoners van Nieuw-Karnavon, richting de Bron, zodat iedereen iets persoonlijks kon offeren en daarna het ritueel om de Bron te zuiveren kon worden uitgevoerd.

Onderweg naar de Bron kwamen we een groep aanhangers van de Scarabee tegen. De aanhangers van de Jaden Hemelkeizer werden echter met rust gelaten, omdat de kerk zo slim is op goede voet te gaan staan met de Scarabee. Anderen daarentegen werden aangevallen, en wisten zich gelukkig goed te weren.

Bij de Bron aangekomen brachten we onze offers. Daarna gingen we naar een open veld. Ondertussen werd nog een aanval van de aanhangers van de Scarabee afgeslagen, met hier en daar wat gewonnen, maar die konden gelukkig snel geheeld worden.

Zodra iedereen ter plekke was, gingen we in een kring staan en begon het ritueel. Elk geloof kwam met

een amulet naar voren en zei een spreuk op, zoals: 'Dit heldere water wordt wedergebracht, het licht van de wereld verdrijft nu de nacht.' En "Dit helende water verleen ik mijn kracht, goddelijke gift voor de Vrouwe die Wacht."

Helaas kan ik me de laatste spreuk niet meer herinneren. Nadat de drie spreuken één voor één waren opgezegd, kwamen er twee grote, groene beesten met klauwen, die heel sterk waren, tevoorschijn! Dit schenen de gifmonsters te zijn, een teken dat de Bron was gezuiverd, maar nu moesten ze nog wel worden bestreden! Gelukkig werd dit goed opgevangen door de dappere avonturiers en inwoners van Nieuw-Karnavon.

Het leger van de Generaal bracht zichzelf in formatie, spreuken van tovenaars werden afgevuurd, krijgers trokken hun zwaarden en priesters stonden klaar om te helen, als het nodig was. Toen de gifmonsters bijna dood waren, kwamen er ook weer aanhangers van de Scarabee, maar ook dit werd goed opgevangen.

Alles liep goed af en Nieuw-Karnavon was weer eens gered door de dappere avonturiers en inwoners!

### **Tweede herdenkingsdienst Hendrik van Karnavon**

Door Pieter Steenhouwer

Een dag na de waardige herdenkingsdienst ter ere van Hendrik van Karnavon, vond er opnieuw een dienst plaats. De dienst die op uitdrukkelijk verzoek van de Barones Anna Pentalé van Karnavon

werd gehouden, was minstens zo waardig als de eerste.

Opvallend was het gedicht dat uitgesproken werd door de avonturierster Sindarin, een gedicht waarmee zij de gevoelens van velen verwoordde:

*De Baron is van ons weggegaan,  
Daarvoor laten wij een traan.  
Waarheen dat weten wij niet,  
Dit doet ons zelfs nog meer verdriet.  
Maar in ons hart zullen wij altijd blijven  
hopen,  
Dat heer Hendrik nog ergens rond is aan  
het lopen.  
Dus laten wij voortgaan en sterk zijn, dat  
verlicht ons ieder een stukje pijn.*

Gelukkig heeft de barones dit nog mee mogen maken.

### **Laffe moord op Barones Anna Pentalé van Karnavon**

Door Francien van Dale

Nog geen 48 uur na haar aankomst in Nieuw-Karnavon vond er een geslaagde moordaanslag plaats op onze Barones Anna Pentalé van Karnavon. Ook Johan Pels, die op het moment van de aanslag naast de barones liep, overleefde de aanslag niet. Meer geluk had schoondochter Sachelle, zij kwam met de schrik vrij.

Ooggetuigen spreken van een laffe aanslag, waar ze zo van schrokken dat ze er te laat op reageerden. De vermeende moordenaars zijn opgepakt en wachtten op dit moment op een proces. Wanneer en waar dit zal plaatsvinden, is op dit moment nog onbekend. We houden u op de hoogte.

Laten we hopen dat de daders hun straf niet ontlopen!

## Een bijzondere erfenis!?

Door Jantine de Groot

Enkele weken geleden deed zich een grote openbaring voor in Nieuw-Karnavon. De immer zo sobere en ingetogen begrafenisondernemer Gustav Knoppe kwam tot de ontdekking van adellijke bloede te zijn!

De vreemde snuiter bekend als Dokus, die de laatste maanden veel rond het grafveld rondhing, bleek in bezit te zijn van een inmiddels decennia oude, nog verzegelde brief van baron Eduard van Karnavon zelf, de roemruchte vader van onze geliefde baron Hendrik van Karnavon. Dit schrijven, waarvan de echtheid door critici nog immer betwist wordt, onthulde enkele familiegeheimen van de Van Karnavons.

Het bleek een testament te betreffen dat baron Eduard kort voor zijn overlijden moet hebben opgesteld. Zoals bekend was de beste man in zijn laatste dagen ernstig ziek en ijlende. Hoewel het document is opgesteld door gerespecteerd notaris en Jaden Hemelkeizer priester Bartho de Koster, is er sprake van een kritische blik van naasten van wijlen de baron over de echtheid van het document en, belangrijker nog, de waarheid van het geschrevene.

Het testament bracht aan het licht dat onze geliefde Hendrik niet de enige zoon van wijlen baron Eduard was. De bij lokalen als begrafenisondernemer te boek staande Gustav Knoppe, blijkt een buitenechtelijk kind van wijlen de baron te zijn. In het testament wordt gesteld dat Knoppe een royale

geldsom toegeschoven krijgt en de adeltitel van jonkheer.

Gustav Knoppe, die zichzelf in de roes van het nieuws per direct heeft ongedoopt tot Jonker Gaston van Karnavon, wordt hevig beschimpt door enkele lokalen die hem deze meevaller ogenschijnlijk misgunnen. Of Jonker Gaston, in afwachting van de terugkomst van baron Hendrik, naar voren zal stappen als de nieuwe regent van Nieuw-Karnavon, is nog onbekend.

### *Advertentie*

Op avontuur?  
Sluit nu alvast uw uitvaartverzekering af.

Gunstige prijzen en nog gunstigere voorwaarden.

Jonker Gaston van Karnavon, al jaren een vertrouwd adres voor u en de uwen!

## Nieuwe inzichten onderzoek moord op Johanna de Wit

Door Jacobus Eierman

De moord op alchemiste Johanna de Wit lijkt, maanden na dato, alsnog een onverwachte ontknopping te hebben. Een speciaal geformeerde onderzoeksgroep van de stadswacht van Nieuw-Karnavon heeft het onderzoek enkele maanden geleden heropend.

Na uitvoerig onderzoek zijn nieuwe resultaten geboekt, zo deelde de heer Fénélon Calélen mee aan deze krant. Calélen, magiër, stadswacht en oud-leerling van De Wit, vertelde dat de komst en assistentie van Horatio Grisseem een nieuwe impuls gaf aan het onderzoek. Onder leiding van Grisseem (assistent van

wijlen meester alchimist Fluvius Helio) verrichtte het team onderzoek op de plaatsdelict. De aldus gevonden aanwijzingen werden aan alchemische testen onderworpen. De conclusie, aldus Calélen, is dat zwarte magie de dood van De Wit heeft veroorzaakt, zeer waarschijnlijk hetzelfde gif dat de Bron vergiftigd had en waar meester Fluvius Helio aan gestorven is. Op de vraag of het team de overleden grote alchimist niet danig miste bij het onderzoek, antwoordde Calélen: "Nee, niet echt. Hij was een nogal bazig type."

### **Generaalstempel ingezegend**

Door Francien van Dale

Met groots ceremonieel is de nieuwe Generaalstempel te Nieuw-Karnavon ingezegend. Niemand minder dan bisschop Ascia leidde de indrukwekkende ceremonie waar de grote groep gelovigen van de cultus bij aanwezig was. Ascia sprak inspirerende woorden die de Generaalsaanhangers kracht kunnen geven in hun moeilijke taak om de kolonie te besturen zolang de noodtoestand voortduurt in Nieuw-Karnavon. Na afloop werd er uiteraard gedronken op de glorie van de Generaal.

Met de ingebruikname van deze gloednieuwe tempel benadrukt de Generaalscultus de prominente plek die het geloof inneemt in de kolonie. De cultus heeft het afgelopen jaar een ongekende groei gekend van het aantal gelovigen, maar heeft ook vele problemen het hoofd moeten bieden, waarbij zelfs de noodtoestand moest worden uitgeroepen. Door de bouw van de-

ze tempel heeft het geloof laten zien sterk en vastbesloten te zijn. Wij wensen hen alle geluk met hun nieuwe onderkomen!

Bisschop Ascia en zijn gevolg hebben daags na de inzegening onze kolonie weer verlaten, wij hopen dat zij weer veilig op de thuisbasis zijn aangekomen.

*Advertentie*

### **Loflied op de Hemelse Generaal**

*De Generaal vereren,  
doen wij gelovigen trouw.  
Vechten door zijn kracht,  
doen wij tot dag en dauw.  
Zijn macht brengt ons victorie,  
de vijand op de vlucht.  
Wij dienen hem altijd,  
in orde en tucht.*

Horatio Blok

### **Gifmengster gegrepen!**

Door Sterre van Woudenburg

De beruchte gifmengster en moordnares Tsari Al'Chema is in hechtenis genomen. De dubieuze necromantiër, die zich jarenlang schuilhield onder de naam Eblis, werd enkele maanden geleden al geïdentificeerd door agent Ragal El Tuwr van de politie van Ençique.

Wegens gebrek aan mankracht en de hevige bescherming die de crimineel genoot van de groepering waarbij zij zich had aangesloten, was arrestatie op dat moment niet mogelijk. Door het wegvallen van de kracht van deze bescherming werden agenten van het kalifaat

van Shik-Sur in staat gesteld tot arrestatie over te gaan. Al'Chema bood verzet, maar stond machteloos tegenover de functionarissen van vizier Nasir Malik.

Al'Chema werd onder meer schuldig bevonden aan moord, gifmenging, samenzwering en medeplichtigheid aan de misdaden begaan door wijlen sultan Mukha'Barrat, bij wie zij als lijfarts in dienst was ten tijde van de coup. In afwachting van de rechtszaak wordt Al'Chema vastgehouden in de kerkers van het paleis van justitie te Melchibar, Ençique.

### **Hassan geflest**

Door Jannes Moeland

Een ieder in Nieuw-Karnavon kent Hassan: de imposante bewaker van de karavaan van Ibn Ragal. Dat de karavaan slechts zelden aangevallen is, komt zeer zeker door zijn vaardigheid met de kromzwaarden. Die situatie is plotsklaps veranderd: Een tovenaars uit Ençique wandelde onverstoord met een fles onder zijn arm op Hassan af, incanteerde een korte spreuk waarna met meerdere magische ontladingen de directe omgeving in rook werd gehuld. Bij het optrekken van de rook leek Hassan verdwenen. 'Leek' zeg ik met name omdat kort daarna Eblis ontdekte dat Hassan, slechts 10 cm hoog, zich IN de fles bevond! Geschokt werd de fles door de karavaanleden mee naar binnen genomen maar de situatie bleek onomkeerbaar...

Kort hierna bleek het waarom van deze actie: verkondigd werd dat Eblis de schuilnaam was van Tsari Al'Chemah. Tegen haar stond een

arrestatiebevel uit wat direct werd voltrokken door agenten uit Ençique. In afwezigheid van Hassan was er niemand die deze arrestatie tegen kon houden. Wat er van Tsari Al'Chemah is geworden is uw lokale verslaggever helaas niet duidelijk. Hassan zit nog immer in de fles en lijkt tegen de leden van de karavaan te spreken. Helaas is hij vrijwel onverstaanbaar...

*Advertentie*

**OPNIEUW TER OVERNAME  
AANGEBODEN:**

**Goed lopende Herberg in  
Nieuw-Karnavon**

**Handel en Wandel**

**Prijs: n.o.t.k.  
Inlichtingen: Marga Pontieux**

### **Opnieuw ontsnapt aan moordaanslag!**

Door onze correspondent in Karnavon

Nadat ze in Nieuw-Karnavon ternauwernood een brute aanslag op haar leven had overleefd, is gebleken dat vrouwe Sachel van Karnavon ook in haar eigen kasteel in Karnavon niet veilig is.

Een laffe moordenaar heeft geprobeerd haar met vergiftigde druiven om het leven te brengen. Gelukkig was haar trouwe lakei Sheridan op dat moment in de privé-vertrekken van de vrouwe aanwezig om de maaltijd voor te proeven. "Zijn offer zal niet vergeten worden", aldus de vrouwe.



Advertentie

### OPROEP

Voor degene die mij de gouden tip  
kan bezorgen die zal leiden tot het  
terugvinden van mijn geliefde man.

**Hendrik van Karnavon**

stel ik een beloning van vijftien  
aqualieten ter beschikking.

Meldt u hiervoor bij Ridder van  
Donck in de handelspost van Nieuw-  
Karnavon.

Barones Sachelle van Karnavon

### Oma Kalima's verhalen- hoekje

Lang, lang geleden begroeven de mensen hun doden niet zomaar in gaten in de grond, zoals nu. In die tijd lagen er onder alle grote steden tombes, die door een netwerk van catacomben met elkaar verbonden werden. Er was in die tijd ook in elke stad een gilde van lijkbezorgers dat erop toezag dat alle doden met respect een plaatsje in dit ondergrondse rijk der doden kregen. Dit werd gezien als een eervol beroep en daarom was er nooit een tekort aan kinderen die als leerlingen in het gilde werden opgenomen.

Dit verhaal gaat over één zo'n leerling, een jong meisje dat op een noodlottige dag per ongeluk een fles dure balsemvloeistof kapot liet vallen. Ze was zo bang voor de reactie van haar leermeester dat ze in

paniek de catacomben onder de stad in rende. Ze rende blindelings dieper en dieper de catacomben in en nam afslagen die ze nog nooit eerder genomen had. Zo ging ze lange tijd door, tot ze ergens in de diepte in een enorme kamer uitkwam. In die kamer hingen zes zilveren lijkwaden aan de muur. Deze verspreidden een zachte gloed die de duisternis in de kamer een beetje verbrak. In het midden van de kamer lag een enorm boek gesloten op een lessenaar. Opeens hoorde het meisje een holle stem door de kamer galmen: "Wie is er gestorven?" Het meisje keek om zich heen, maar zag niemand. Ze aarzelde even en legde toen uit dat er niemand dood was, maar dat ze was gevlucht omdat ze een fles had gebroken.

De stem uit het niet lachte en zei: "Dit is geen plaats voor kleine meisjes. Laat me rusten tot mijn tijd gekomen is". Het meisje antwoordde echter: "Ik durf niet terug te gaan, want dan zal m'n meester me villen." Even viel er een stilte in de kamer. Daarna zei de stem: "Goed dan. De fles is weer hersteld en gevuld en je meester heeft je afwezigheid niet opgemerkt. Vertrek nu, laat je voeten je terug naar de bovenwereld leiden."

Maar het meisje aarzelde nog. "Hoe weet ik dat u de waarheid spreekt?" "Het was beter geweest als je me had geloofd en geen bewijs had gevraagd", verzuchtte de stem, "maar aangezien je bewijs wilt dat ik de waarheid spreek... Kijk maar eens naar je rechterhand." Het meisje keek naar haar hand, en zag tot haar schrik dat die nu lijkkleek, gerimpeld en verwrongen was, als de hand van een

dode. “Dat is je bewijs”, sprak de stem.

Het meisje keerde geschokt terug naar de bovenwereld, waar alles was zoals de stem had beweerd. De rest van haar leven ging het meisje nog vaak terug de catacomben in om de kamer te vinden, maar daar slaagde ze nooit in. Ondertussen werd het meisje een vrouw en werd de leerling zelf leermeester. Soms vertelde ze het verhaal van de kamer aan haar leerlingen, maar omdat de kamer nooit teruggevonden werd, geloofde niemand haar.

Op een dag voelde het meisje, dat nu een oude vrouw was, dat ze stervende was. Nog éénmaal stak ze een fakkel aan en daalde ze af in de catacomben om de kamer te vinden. Haar laatste leerlingen wachtten trouw op haar aan de ingang. Ze wachtten daar een dag en een nacht, tot ze uiteindelijk een schelle schreeuw hoorden. Opeens rende hun leermeesteres de catacomben uit, en ze had nog geen drie stappen in het daglicht gezet toen ze morsdood neerviel.

Ze werd met hetzelfde respect dat ze altijd aan alle anderen had getoond door haar leerlingen verzorgd en in de catacomben bijgezet. En als één van hen had opgemerkt dat haar rechterhand weer gaaf en gezond was, zweeg hij daarover als het graf...

### **Korte berichten van Sterre en Sindarin**

\* Andras was boos omdat hij geen bronwater meer kreeg van de Hoeders omdat dat vergiftigd was. Aanhangers van de JHK hebben hem

gered van helse pijnen door hem een slaapdrankje toe te dienen.

\* Het gerucht gaat dat Andras de druïde Sosjanna heeft bedreigd toen hij gewond was. Gelukkig heeft een priester van de JHK helingskruiden gebruikt om hem van zijn verwondingen te verlossen. Sosjanna kon vervolgens vluchten.

\* Volgens Aiko de Groot fouilleren aanhangers van de Generaal gelovigen van andere geloven met de botte bijl.

\* De ‘landloper’ die sinds enige tijd in Nieuw-Karnavon verblijft, die luistert naar de naam Dokus, verstijft van angst bij het woord tombe, maar komt wel met de meest raadselachtige voorspellingen over diezelfde tombe: “Hij ziet jou”, is een veelgehoorde uitspraak.

\* Tijdens een jachtpartij heeft de barones, die ons helaas te vroeg heeft verlaten, de Generaals bisschop Ascia voor zijn hoofd geschoten. De lijfarts van de bisschop kon hem ternauwernood van de dood redden.

\* Het gerucht gaat dat het binnen de geledingen van de JHK niet allemaal even vlekkeloos verloopt. Marga Pontieux is volgens Cardamon Pardes volledig bezeten van macht. Vrouwe Pontieux denkt zelfs dat het noodzakelijk is om met zwarte magie Nieuw-Karnavon van de ondergang kan redden.....

*Advertentie*

**Zomer uitverkoop!**

**De bazaar heeft alles wat u zoekt en ook wat u niet zoekt! Loop gerust een binnen.**

## Ingezonden brieven

*De meningen in deze brieven komen niet noodzakelijk overeen met die van de redactie.*

### Vaarwel!

Beste mede-kolonisten van Nieuw-Karnavon,

Het is me een eer geweest om de laatste jaren de kolonie te mogen helpen verdedigen. Ondanks alle verbroederende strijd tegen de onnoden, de Redobanezen en de Hagedismannen, is het nu tijd voor mij om te vertrekken naar Umbrië om mijn kameraden van de Generaal daar te steunen nadat een aantal lafaards overgelopen zijn naar Incendia, en er een verdrag was gesloten.

Ik zal mijn tijd in Nieuw-Karnavon nooit vergeten, alle onderhandelingen met Rashied om de prijzen, de vergiftiging van de bron, de strijd met de Redobanezen om de meest onzinnige dingen (Wat maakt een beetje zand nou uit?), en alle talloze rituelen die ik bij heb mogen wonen om de kolonie te kunnen behouden.

Ook wil ik van mijn borst hebben een betuiging van *rouw*. Ik weet *zeker* dat we allen de Barones en haar kruisboog, kort als ze er was, zullen *missen*. *Ik* zal haar in ieder geval nooit vergeten.

Vorig jaar is mijn neef Drak'Nul aangekomen in Nieuw-Karnavon. Het is mij een groot genoegen geweest om weer een tijd met hem in een bijblad te mogen strijden. Hij is een uitmuntende spoorzoeker en zal u graag brengen naar uw be-

stemming voor een kleine vergoeding. Wat de vergoeding in zal houden zal natuurlijk afhangen van met hoeveel u bent, waar u heen wilt en hoe druk het op het moment is.

Ik wens jullie allen veel moed toe in de voortdurende strijd om Nieuw-Karnavon te behouden, en wie weet zie ik ooit een van jullie nog in de Wilde Landen of elders.

Vaarwel!

**Sedracus**  
**1<sup>e</sup> graads Generaalsgelovige**  
**Veteraan**  
**Avonturier**

### Laf!

Laf, dat is het zeker! Een verschrikkelijke daad heeft plaatsgevonden in Nieuw-Karnavon!

Alsof het nog niet erg genoeg is dat er allemaal enge dingen rondlopen en bronnen vergiftigd worden. Een dame van adel hoort erkend te worden en beschermd, niet vermoord te worden door de mensen die te goeder trouw worden ingehuurd ter bescherming van onze Barones.

De 18<sup>e</sup> dag van de bloeimaand zal altijd in ons geheugen gegrift staan, niet als de dag dat Nieuw-Karnavon de zuivering van de bron vierde, maar als de dag dat het volk vergiftigd werd door moordgedachten.

Nog een geluk dat de daders snel gegrepen zijn, zodat ze, zo mag ik hopen, een geschikte straf zullen krijgen. Ik hoop dat deze onverlaten de rest van hun leven, hoe lang dit ook mag duren, gebukt zullen



gaan onder de gevolgen van hun laffe daad.

Maar de straf voor deze gruwelijke moord is niet de enige vraag die nu gesteld moet worden. Op dit moment is Nieuw-Karnavon zonder regering! Wie zal onze Barones opvolgen nu zij er niet meer is om alles in goede banen te leiden? Haar schoondochter Sachelle? Of de pas erkende zoon van Eduard, Jonker Gaston van Karnavon? Of krijgen we nu een hele machtsstrijd? Wie zal het zeggen, wie heeft het goed voor met Nieuw-Karnavon?

#### **Naam en adres bekend bij redactie**

#### **Oproep**

Steeds vaker krijgt de redactie liederen en gedichten toegespeeld. Nieuw-Karnavon blijkt velen te inspireren tot lofuitingen over personen, geloven en gebeurtenissen. De redactie heeft dan ook besloten om de volgende Karnavonse Bode te voorzien van een bijlage met liederen en gedichten .

We vragen iedereen die een lied of gedicht heeft geschreven deze op te sturen aan de redactie. De mooiste liederen en gedichten worden beloond met plaatsing in de Karnavonse Bode. Tekeningen zijn ook meer dan welkom.

## **Familieberichten**

### *Overlijden*

Zo'n trotse fiere vrouw,  
Ineens uit het leven weggerukt

### **Barones Anna Pentané van Karnavon**

*Overleden de 18<sup>e</sup> dag van de bloeimaand*

Namens de gehele gemeenschap en  
in oprechte vriendschap,  
Marga Pontieux

Barones van Karnavon,

Wij schoten tekort toen u ons het  
meest nodig had.

Het spijt ons dat we u niet konden be-  
schermen.

Arandwen en Hobarius

NEERGEGAAN IN DE STRIJD

**HOKAN**

*OVERLEDEN DE 17<sup>e</sup> DAG VAN DE BLOEIMAAND*

**SIEKAM**

*OVERLEDEN DE 17<sup>e</sup> DAG VAN DE BLOEIMAAND*

IN LEVEN LID VAN HET VON TROX  
HUURLINGEN GILDE

NAMENS HET VON TROX HUURLINGENGILDE,  
HAVEL VON TROX

JULLIE WAREN TWEE GOEDE MATEN EN  
GEWELDIGE KRIJGERS

IK ZAL JULLIE MISSEN

HOKAN EN SIEKAM SKYLAR  
VON TROX HUURLINGEN

LEDOR

*Nooit meer*

*Pels,  
Johan Pels*

*Het verlies is enorm en het verdriet  
nog groter. Een laffe moord maakte op  
de 18<sup>e</sup> dag van de bloeimaand een  
einde aan het leven van een memora-  
bel man.*

*Ik zal hem ongelooflijk missen.  
L.*

*Wederom kreeg hij het niet voor  
elkaar onze spullen heel terug te  
brengen*

*Pels,  
Johan Pels*

*We hadden liever gezien dat hij zelf  
heel was teruggekomen.*

*K.*

De weg naar de Bron was lang en  
gevaarlijk,  
in gevecht met de Scarabee  
gesneuveld

## **Faile**

*Soldaat 2<sup>e</sup> Klasse  
Overleden de 19<sup>e</sup> dag van de bloeimaand*

De Hemelse Generaal heeft hem bij zich  
geroepen.

Namens de Generaal en het leger,  
Kapitein Alkinda Trobbel

Barman en luisterend oor,

## **Jozef Riemersma**

*Overleden de 18<sup>e</sup> dag van de bloeimaand*

is ons voorgegaan naar het  
onvermijdelijke.

In het leven gaf hij meer dan hij heeft  
mogen ontvangen.

Moge zijn ziel de rust vinden die wij allen  
zoeken.

### **Van de redactie**

In de vorige Bode is een aankondi-  
ging van de Goum opgenomen over  
de verloving van Julia en Abu  
Gannab. Nog geen dag na het uit-  
komen van de Bode bereikte ons  
het bericht dat de verloving alweer  
is verbroken. Wij vinden dit zeer  
spijtig en zullen in de toekomst pas  
verlovingen bekend maken een  
week na de verlovingsdatum