



Karnavonse Bode

Jaargang 3
Nummer 1

Anno Leta 21
Pagina 1

Hoeders trekken terug

Door Sterre van Woudenburg, verslaggever Wilde Post

De Hoeders van de Bron trekken naar de rand van de zich alsmaar verder terugtrekkende woestijn van Redoban. Zij hebben vorige week hun kamp verhuisd naar een locatie verder verwijderd van de drukte van de kolonie en dichterbij de mysterieuze Bron.

Hoeder Zuster Zahrah was bereid een verklaring te geven voor de plotselinge verhuizing: "In ons kamp nabij de kolonie hing de laatste tijd een sterke nevel van geweld. Dit negatieve aura nodigt alleen maar uit tot meer geweld en leidt af van de zaken die werkelijk belangrijk zijn. Al het geweld verzwakt alleen maar het Licht van de Wereld, waarvan iedereen een vonk in zijn wezen draagt. Daarom is het noodzakelijk voor ons om die verstoringen uit de weg te gaan en opnieuw contact te leggen met onze innerlijke vlam."

Grootmoeder Azia was niet beschikbaar voor commentaar. De oude druïde is de afgelopen weken weinig buiten het kamp gezien en de geruchten gingen dat zij in niet al te beste staat van gezondheid

verkeert. En helaas bereikte gisteren ons het bericht dat ze ons heeft verlaten.

Sergeant Furore, voorman van de Generaal, die bijna een jaar geleden de staat van beleg afgekondigde, reageerde afgelopen week zichtbaar geïrriteerd door deze plotselinge verhuizing. "Ze moeten het zelf maar weten. Als onze methoden ze niet aanstaan, dan zullen ze daar maar aan moeten wennen. Wij zijn hier om de Bron te beschermen en zullen alles uit de kast halen om die taak met succes te volbrengen.", aldus de sergeant. Toen hem werd gevraagd of hij de bescherming van de Hoeders kon garanderen, gaf hij aan dat het er niet makkelijker op wordt: "...als die Hoeders maar komen en gaan waar en wanneer het ze uitkomt. Om toch de veiligheid zo goed en zo kwaad als het gaat te waarborgen, zal ik geregeld patrouilles op pad sturen om de directe omgeving van de Bron nauwlettend in de gaten te houden."

Advertentie

***Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
En nu ook de goedkoopste!***

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabras. Alle artikelen nu tegen 10 pct. Korting!

Pastielje al tweeënvijftig jaar een begrip voor tovenaars, orakels en anderen die verlichting zoeken.

Gerennommeerd alchemist bezoekt kolonie

Door Jacob Golos

Recent heeft Nieuw-Karnavon het fantastische nieuws te horen gekregen dat meester Fluvius Helio besloten heeft onze kolonie met een bezoek te vereren. Meester Helio is een bijzonder bekwame alchemist: zijn recent gepubliceerde verhandeling 'De Alchemische Gemeenschap van Goederen' behoort nu reeds tot de standaard lesstof van de Keizerlijke Universiteit. Meester Helio blijft er zelf zeer bescheiden onder, getuige zijn afwijzing van het aanbod van een hoogleraarschap aan diezelfde universiteit.

Onze collega's van *De Alchimbri-sche Kroniek* spraken met de beroemde wetenschapper over zijn verrassende besluit om Nieuw-Karnavon te bezoeken. "Je bereikt een punt in je leven dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging," aldus Helio. "Zeker als je al zoveel geleerd en ontdekt hebt als ik. Maar een magische bron die bossen in de woestijn laat ontstaan, dat interesseert mij wel!" Meester Helio is niet

bang dat hem hetzelfde lot beschoren zal zijn als Johanna de Wit, de vorige alchemiste van de kolonie, die onder mysterieuze omstandigheden is overleden. "Nonsens! Maak je over mij maar geen zorgen; ik weet precies wat ik doe. Wellicht kan ik gelijk even die dood onderzoeken als ik er toch ben," aldus de dappere en behulpzame alchemist. Meester Helio wordt over ongeveer twee maanden verwacht, gezien de lange reis van Alchimbra naar Nieuw-Karnavon.

Advertentie

TERUG VAN WEGGEWEEST!

**EEN UITVAARTVERZEKERING VOOR
GUNSTIGE PRIJZEN EN NOG GUN-
STIGERE VOORWAARDEN.**

EERLIJKHEID STAAT VOOROP.

GUSTAV KNOPPE

Verbazende promotie JHK

Door Jacobus Eierman

De afgelopen tijd is onze kolonie veel overkomen, we hebben een rumoerig jaar achter de rug waarover al veel is geschreven. Het meest recente hoofdstuk wekt toch echter opnieuw verbazing van uw verslaggever: Residente Badril Bergadonne heeft promotie gekregen en zal zich ter voorbereiding daarop vervoegen bij het klooster in Elerion-stad.

Is dit niet de residente die de lokale macht in de kolonie binnen afzienbare tijd verspeelde aan de Generaals-gelovigen ter plaatse? Verza-

melde zij geen huilende afbeeldingen van de Hemelkeizer?

Corian Pardes, de paladijn die haar naar Nieuw-Karnavon toe begeleidde zal haar opnieuw vergezellen. Mijn vermoeden is dat hij er vooral voor moet zorgen dat zij zeker aankomt en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat haar promotie haar uiteindelijk naar nog verder afgelegen oorden zal brengen.

Of de achterblijvende assistent-residente Cardemon Pardes de rol van Bergadonne overneemt, of er een vervangende resident zal afreizen, is mij nog niet bekend, maar wie het ook wordt, ik wens hem of haar sterkte!

Grootmoeder Azia overleden

Door Jacob Golos

De Hoeders van de Bron hebben laten weten dat grootmoeder Azia na een kort ziekbed in alle rust is overleden. Zij was omringd door haar geloofsbroeders en -zusters en heeft nog wat laatste woorden gesproken, zo melden zij.

De Hoeders zullen deze nacht een gezamenlijke hymne zingen tot het "Licht van de Wereld" om de ziel van grootmoeder Azia veilig te begeleiden naar haar nieuw bestemming. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het lichaam wordt op "een serene plek" begraven, aldus de Hoeders.

Grootmoeder Azia leidde al vele jaren de Hoeders. Ze groeide op in een Goum in Redoban als kleindochter van een verhalenverteller en was als een van de eersten aanwezig bij de Bron. Het was Azia die namens de Hoeders Hendrik van Karnavon benaderde en aanbood

om elkaar te helpen. Met haar vriendelijkheid en wijsheid werd ze al snel de grootmoeder van de hele kolonie.

Haar heengaan wordt dan ook als een groot gemis ervaren. "Een treurig verlies van een goede en bijzondere vrouw. We zullen haar wijze woorden gaan missen in deze moeilijke tijden," aldus Marga Pontieux, secretaris van de kolonie. "Een schat van een mens, echt een tof wijf! En nog pienter ook voor die leeftijd hoor, vergis je niet," zo zegt Peter de Looier, kolonist van het eerste uur. De oude Hoedster heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de bescherming van de Bron en Nieuw-Karnavon, zo beaamt iedereen volmondig. Hoe oud ze precies is geworden, blijft een raadsel. Grootmoeder zelf was nooit geïnteresseerd in die vraag.

De Hoeders laten tevens weten dat zij uit hun midden vader Abdul hebben gekozen om de taken van grootmoeder Azia over te nemen. Wij wensen hem alle sterkte toe in die zware taak.

Jacob Golos vertrekt

Door Sterre van Woudenburg

Een opletten lezer had het kunnen weten, Jacob Golos verlaat Nieuw-Karnavon. Nadat hij de herberg ter overname had aangeboden, heeft hij verschillende geïnteresseerden aan de bar gehad. Slechts één man was: "...waardig genoeg. Je hebt geen idee wat voor gespuis op de trots van Nieuw-Karnavon uit was", aldus een geëmotioneerde Golos.

Naar het waarom van zijn vertrek, moeten we echter raden. Geruch-

ten doen de ronde dat Golos zich niet langer gewaardeerd voelde als sterverslaggever van de Bode. Andere boze tongen beweren dat al het geweld van de laatste tijd hem te veel is geworden. Zelf is standaard zijn antwoord: "Geen commentaar".

Wat de reden ook moge is, wij wensen hem veel succes en zien met spanning uit naar de nieuwe eigenaar van de herberg.

Advertentie

Uitnodiging

Ter ere van het afscheid van onze verslaggever en plaatselijk herbergier

Jacob Golos

nodigen wij u uit voor een gezellig samen zijn in herberg Handel en Wandel.

U bent welkom na zonsondergang op de 20^e dag van de Lentemaand.
Gefrokken wapen zijn verboden, creatieve uitingen zijn meer dan welkom.

Onderzoek naar dood Johanna de Wit loopt vast

Door Francien van Dale

Nieuwsgierigen zullen zich afvragen hoe het staat met het onderzoek naar de dood van bezweerster en alchemiste Johanna de Wit. "Vast, muurvast, ik kan er niet meer of minder van maken," aldus Marscha van Donck, hoofd van de wacht.

Het levenloze lichaam van Vrouwe de Wit is bijna vijf maanden gelden gevonden in de bossen van Nieuw-Karnavon. Van Donck zit met de handen in het haar: "Iemand heeft

het onmogelijke voor elkaar gekregen, meer kan ik u niet zeggen. Het lijkt er sterk op dat ze is vergiftigd, maar de vraag is hoe en ook waarom". Laten we hopen dat meester Fluvius Helio kan zorgen voor beweging in het onderzoek. We zullen dus geduldig moeten zijn.

Orcen in Nieuw-Karnavon

Door Yfke Zuiderleven

Nieuw-Karnavon heeft de laatste tijd al vele nieuwe gezichten zien verschijnen, maar dat waren toch altijd mensen. Er ontstond dan ook direct onrust toen een patrouille van Generaals-gelovigen enige tijd geleden meldde dat zij orcensporen hadden gevonden. Andras de Oger die de Hoeders en de Bron al meermalen tegen kwade invloeden beschermde, bood meteen aan polshoogte te gaan nemen. Na enige tijd keerde hij met een kleine groep orcen terug en gaf hen in de buurt van de Bron onderdak. Hij adviseerde de bewoners van Nieuw-Karnavon om enige afstand te houden...

Uw verslaggever is echter langs gegaan, met gevaar voor lijf en leden: Het is een luidruchtige en gewelddadige groep, maar dankzij Andras richten zij deze gewelddadigheid vooral op hen die de Bron kwaad willen doen. De inwoners van Nieuw-Karnavon mogen blij zijn met Andras, want opnieuw heeft hij ze voor erger behoed!

Nog wel extra een tip voor hen die geconfronteerd worden met een orc: kijk ze niet direct aan en laat de tanden niet zien (niet lachen dus!), het zijn rechtstreekse uitdagingen voor dit brute ras!

Bouwplaats tempel vernield

Door Francien van Dale

De bouw van de nieuwe tempel van de Generaalscultus vordert gestaag ondanks recente tegenslagen. De verwachting dat de tempel in het voorjaar gereed is, dreigt daardoor echter niet uit te komen.

Twee weken geleden is in de nacht van woensdag op donderdag, de onbewaakte bouwplaats waar de nieuwe tempel der Generaal in aanbouw is, door onbekende vandalen vernield. Enkele nieuw gezeten muren zijn tegen de vlakke geslagen en andere zijn beklad met anti-Generaal-leuzen.

De reden van deze vernieling is onbekend en de daders zijn voortvluchtig. Vlagofficier McCain bleef er vorige week nog rustig onder: "Het doet mij deugd te zien dat de kolonie eindelijk voorzien wordt van een werkelijke Generaalstempel. Hopelijk gaat dit unheimische gebied door deze statige verschijning spoedig meer voelen als thuis. Wij laten de vreugde niet bederven door dat vandalistische tuig!"

Karavaan komt weer terug!

Door Jantine de Groot

Na een rondreis van enkele maanden is de karavaan van Rachid El-Kashar Ibn Rakal weer gesignaleerd op weg naar onze kolonie!

Uw verslaggever reisde de leden van de Goum alvast tegemoet en sprak met een glunderende Rachid. "Met zeer veel genoegen wij komen weer terug naar Nieuw-Karnavon! Goum weer aantal prachtaankopen hebben gedaan, zeer bijzonder voorwerpen, speciaal bewaard voor

ons goeie klanten in Nieuw-Karnavon. Natuurlijk wij ook nieuwe mensen verwelkomd binnen Goum, talentvol en met bijzonder gaven. Wat die gaven zijn?" Rachid grijnst. "Kom langs bij ons Bazaar en ontdek zelf!"

Verwacht wordt dat de Karavaan vanaf het begin van de bloeimaand weer de tenten zal opzetten in onze kolonie.

Advertentie

*Wilt u een blik in de toekomst?
Bent u iets kwijt?*

Madame Astèr

kijkt voor u in haar kristallen bol

Ook gespecialiseerd in handlezen.

Nieuwe gildemeester blijkt probleem

Door Jacobus Eierman

Volgens geruchten kost het vinden van een vervangende gildemeester voor de onlangs overleden bezweester en alchemiste Johanna de Wit, het gilde de nodige hoofdbrekers. Een aantal potentiële kandidaten schijnt de functie discreet te hebben afgeslagen, al ontbreken verdere details. Een bekende bezweerder uit Pelinor-Stad, die anoniem wenst te blijven (naam bij de redactie bekend) laat weten "...wel link uit te kijken zich in die zanderige slangenkuil te begeven. Nog afgezien van de levensgevaarlijke reis kan ik me zo snel geen bezweerder voorstellen die onder dergelijk

moeilijke omstandigheden aan de bak wil.”

Het bezweerdersgilde zou de zoektocht inmiddels hebben uitgebreid naar de omliggende provincies in de hoop daar gildeleden te treffen die “een uitdaging wel kunnen waarderen”, aldus de gildeleiding.

Advertentie

OPROEP

Voor degene die mij de gouden tip kan bezorgen die zal leiden tot het terugvinden van mijn geliefde zoon,

Hendrik van Karnavon

stel ik een beloning van tien aqualieten ter beschikking. Meldt u hiervoor bij Ridder van Donck in de handelspost van Nieuw-Karnavon.

Barones Anna van Karnavon

Ingezonden brief

De meningen in deze brief komen niet noodzakelijk overeen met die van de redactie.

Onkunde in Nieuw-Karnavon!

Een recent bezoek aan jullie verder niet onaardige kolonie heeft mij diep geschokt. Ik heb al heel wat van het Keizerrijk gezien, maar zelfs in de verste uithoeken van Orcia is er niet het totale gebrek aan kunde dat ik in Nieuw-Karnavon aantrof. Natuurlijk had ik niet verwacht er iemand aan te treffen die mijn nobele professie beheerst, maar zelfs de meest eenvoudige zaken waren niet of nau-

welijks aanwezig: zo beheerste bijvoorbeeld slechts één persoon de smeedkunst, en voor kruiden werd ik zelfs naar het plaatselijke druïdenkamp verwezen!

Ook bij het leger was de situatie niet veel beter. Mensen konden wel redelijk met een zwaard overweg, maar een pijl afschieten of een gewonde kameraad verbinden, ho maar.

Wat is de oorzaak van dit gebrek aan kunde? Gebrek aan leermeesters? Zeker niet. De plaatselijke ambachtslieden bleken best bereid om gemotiveerde leerlingen aan te willen nemen, en zelfs de karavannen die af en toe langskomen willen tegen een kleine vergoeding mensen wel in zaken onderrichten. Nee, het probleem was iets dat mij stomverbaasd deed staan: er dienen zich eenvoudigweg geen leerlingen aan! “Ze vragen het meestal niet eens,” zei een lokale ambachtsman, “en als ze het al vragen, doen ze dat op zo’n knullige manier dat ik er al geen zin meer in heb. Als je eerste woorden tegen mij ‘Kun jij me iets leren’ zijn, dan hoeft het van mij al niet meer. Een beetje beleefdheid en respect, alsjeblieft.”

Ik hoop dat deze brief de inwoners van Nieuw-Karnavon goed wakker zal schudden. Jullie kersverse stukje Elerion heeft ontzettend veel potentieel. Laat dat niet door onkunde en gebrek aan kennis ten onder gaan!

Was getekend,

Ernst van den Plagge,
Meester-Klutswoppelaar van de Vijfde Graad

Noot van de redactie

Vanwege het nagekomen bericht over de crisis binnen de Generaal, is Oma Kalima's verhalenhoekje komen te vervallen.

Familieberichten

Geboorte

Een klein wonder is geschied!

Jens

Geboren op de 23^e dag van de
Sprokkelmaand

Jaap en Myrthe Terborg

Overlijden

NA EEN LANG EN BEWOGEN LEVEN IS ZE WEER
IN DE KRINGLOOP OPGENOMEN

GROOTMOEDER AZIA
OVERLEDEN DE 1^E DAG VAN DE LENTEMAAND

WIJ ZIJN INTENS VERDRIETIG, MAAR WETEN DAT
HET GOED IS.....

NAMENS DE HOEDERS, ZUSTER ZAHRAH

Een mooi mens heeft ons verlaten

Grootmoeder AZIA

Ze heeft veel voor Nieuw-Karnavon
betekend, wij zullen haar missen.

Namens Hendrik van Karnavon,
Marga Pontieux

In memoriam

*Herdenkingsbijeenkomst voor
Baron Hendrik van Karnavon*

*Wij nodigen u allen uit voor een sa-
menkomst waarin wij Hendrik samen
zullen gedenken.*

*U bent welkom bij zonsondergang op
de 15^e dag van de bloeimaand in
herberg Handel en Wandel*

*Uit het oog, maar zeker niet uit het
hart. Wij blijven hopen op een
behouden terugkeer.*

Ik mis haar nog elke dag.

D.

Generaal stuurloos!

McCain en Furore vertrekken – Jaden Hemelkeizer verantwoordelijk?

Nagekomen bericht van Sterre van Woudenburg,
verslaggever Wilde Post

Na het vertrek van Jaden Hemelkeizerpriesteres Badril Bargadonne schrikte veldmaarschalk McCain gisteren de kolonie op met de mededeling dat ook hij en zijn rechterhand sergeant Furore de kolonie onmiddellijk moeten verlaten. Als reden van hun vertrek noemde hij een speciale senaatszitting in Elerion-stad betreffende de situatie in Nieuw-Karnavon, waarvoor beiden als speciale getuigen zijn opgeroepen.

Er wordt echter gefluisterd dat de kerk van de Jaden Hemelkeizer de legitimiteit van het staat van beleg in twijfel heeft getrokken, en dat McCain en Furore zich als hoofdverantwoordelijken voor de senaat moeten verantwoorden.

McCain zei wel al bericht naar het Stormklooster te hebben gestuurd om ervoor te zorgen dat er geschikte plaatsvervangers voor hem en Furore komen. Tot verbazing van velen is in de tussentijd niet de enige overgebleven Generaalspriester Harald van Blankenstaal als tijdelijk hoofd van de kerk en het leger aangesteld, maar gildemeester der magiërs en Generaalsgelovige Jawad Khazam.

Toen we deze naar zijn nieuwe aanstelling vroegen zei hij: “Tja, echt blij ben ik er natuurlijk niet mee. Ik heb het al druk genoeg met

tovenaarszaken, zeker nu we hier ook al zonder gildemeester van de bezweerdere zitten. Maar goed, je doet als goed gelovige wat je kunt en ik zal m'n best doen om de boel draaiende te houden en om ervoor te zorgen dat de mannen ook zonder drilsergeant paraat blijven. Ik heb voor morgen bijvoorbeeld al een lesje ‘hoe ontwijk ik een vuurbal’ gepland. Het gebrek aan parate heling lijkt me daarbij alleen maar extra stimulerend, denkt u niet?”

Toen we de heer Khazam vroegen waarom hij en niet priester Blankenstaal was aangesteld, en of het gerucht waar was dat de laatste zelden in niet beschonken toestand bij broedermalen aanwezig was, gaf deze geen antwoord, maar begon afwezig in z'n componentenbuidel te grabbelen. Het leek uw reporter dus het verstandigste om geen verdere vragen te stellen, en net als iedereen maar af te wachten hoe de situatie zich verder zal ontplooiën.