



Karnavonse Bode

Jaargang 2
Nummer 4

Anno Leta 20
Pagina 1

Hendrik van Karnavon nog steeds vermist

Door Sterre van Woudenburg, verslaggever Wilde Post

Er is nu een half jaar verstreken na de plotselinge verdwijning van Baron Hendrik van Karnavon. Hoewel de zoektochten naar de charismatische jonge edelman nog steeds doorgaan, hebben ze tot nog toe niets opgeleverd. Ondertussen is Nieuw Karnavon zonder leider achtergebleven. Gravin Anna van Karnavon lijkt zelf niet van plan om naar de kolonie van haar zoon af te reizen, en heeft zelfs nog geen tijdelijke plaatsvervanger of afgezant gestuurd. Het ziet er dus naar uit dat het leger en de lokale wacht voorlopig nog de baas zullen blijven in het gebied. Om het nu al historische moment van de verdwijning te gedenken, vroeg de Karnavonse bode aan enkele prominente inwoners van Nieuw Karnavon of ze hun mening hierover wilden geven, en over de huidige situatie in de kolonie.

De eerste persoon die we spraken was kapitein van de wacht en co-bestuurder van de kolonie onder het staat van beleg, Marscha van

Donck. “We missen Hendrik nog altijd ontzettend,” wist zij ons te vertellen, “Hij wist de boel altijd bij elkaar te houden. Als mensen moeilijk doen, heb ikzelf eerder de neiging om ze eens goed met hun koppen tegen elkaar te slaan, maar hij kon er op de een of andere manier altijd voor zorgen dat iedereen samenwerkte voor het algemeen belang.” Toen we vroegen of een staat van beleg nu echt een ideale situatie was, zei zij: “Nee, natuurlijk niet, maar wat moeten we anders? Kijk, mijn trouw ligt bij de familie van Karnavon. Als de gravin hierheen komt of iemand stuurt, zal ik met alle liefde het bestuur overdragen. Maar tot die tijd ben ik de enige die hier de boel namens de familie kan besturen, zonder dat er andere belangen of loyaliteiten in het spel komen.” Tot slot liet Van Donck ook weten dat ze zeker niet van plan is om de zoektochten naar de baron stop te zetten.

We hadden ook graag met haar medebestuurder, veldmaarschalk

McCain, over de situatie gesproken, maar die liet ons weten het te druk te hebben. Wel wisten we een paar woorden te ontfutselen aan zijn onderbevelhebber, sergeant Furore (met nadruk op een paar). Over de verdwijning van baron Hendrik: "Tragisch." Over de zoektochten: "Ik denk dat we die manschappen eigenlijk beter ter verdediging van de kolonie kunnen inzetten. Na een half jaar is de kans dat we de baron nog terugvinden op z'n zachtst gezegd miniem te noemen." En tenslotte op de vraag of het staat van beleg nog wel nodig is in Nieuw Karnavon: "Wat zegt u daar, mevrouw? Hebt u met uw hoofd in het zand gezeten of zo? Elke dag valt hier 's avonds weer een lading van die schubbenkoppen binnen! Als je een stap buiten de handelspost zet, vliegen de pijlen van dat zwarte woestijntuig je om de oren! En bovendien zitten we nog altijd met een tombe waar ondoed gespuis uit komt! En u *twijfelt aan de noodzaak van een staat van beleg?* Als u een van mijn manschappen was geweest, had zo'n stomme vraag u minstens vier rondjes om het oefenveld gekost!" Bij de kerk van de Jaden Hemelkeizer was er niemand die ons officieel te woord wilde staan. Er gaan echter geruchten dat zij helemaal niet blij zijn met de huidige situatie, die zij zelfs als 'onwettig' zouden beschouwen. Na een wandeling door het woud, konden we ook Grootmoeder Azia te spreken krijgen. Zij gaf toe Hendrik 'ook ontzettend te missen', omdat het 'een man met een goed hart is': "Hopelijk zal ons amulet hem kunnen beschermen, waar hij ook moge zijn." Over de huidige si-

tuatie zei ze: "Hoewel onze beschermers van de Generaal het goed bedoelen, is het toch moeilijk voor ons dienaren van de Almoeder om zich constant rond zoveel geweld te begeven. Misschien dat de tijd gekomen is om ons wat te 'herbronnen'."

Tot slot wisten wij de vertrekkende karavaanleider Rachid El-Kashar Ibn Rakal nog even aan te klampen om een Redobanees perspectief op de zaak te krijgen. Ook hij betreurde de verdwijning van Hendrik, maar nog meer betreurde hij de huidige staat van beleg: "Kijk, als leger baas, natuurlijk niet goed voor die handel. Schrikt mensen af. Is misschien beter als andere mensen de baas zijn. Jaden Hemelkeizer bijvoorbeeld, dat zijn heel redelijke mensen."

Al met al moge het duidelijk zijn dat de verdwijning van Hendrik nog altijd even actueel is als een half jaar geleden. Nieuw Karnavon ondergaat nu de zwaarste beproeving uit zijn geschiedenis, en iedere dag is er bijna niemand in de kolonie die niet hoopt dat Hendrik spoedig zal terugkeren om ons hierin bij te staan.

Advertentie

OPROEP

Voor degene die mij de gouden tip kan bezorgen die zal leiden tot het terugvinden van mijn geliefde zoon,

Hendrik van Karnavon

stel ik een beloning van vijf aqualieten ter beschikking. Meldt u hiervoor bij Ridder van Donck in de handelspost van Nieuw Karnavon.

Barones Anna van Karnavon

JHK tempel verwoest in aanval!

Door Jacob Golos

Bij een bijzonder heftige aanval van hagedismannen vorige week is de tempel van de plaatselijke Jaden Hemelkeizer gelovigen vernield door de aanvallers. Van het eens zo statige gebouw rest weinig meer dan een rokende ruïne. Vlagofficier Alexander McCain laat namens het keizerlijke leger weten dat Nieuw Karnavon blij mag zijn dat de schade daartoe beperkt is gebleven. “Door uiterste inspanning van het leger is de rest van het dorp beschermd gebleven, een uitstekende prestatie. Onze linie hield voortreffelijk stand.” Op de vraag waarom de tempel niet gered kon worden, haalt de legerleider zijn schouders op. “We doen wat we kunnen met de beperkte manschappen die we hebben. En laten we eerlijk zijn, de tempel lag niet bepaald op een tactisch gunstige locatie.”

Van de nood is een deugd gemaakt en de brokstukken van de tempel worden gebruikt in de bouw van de nieuwe tempel van de Generaal in onze kolonie. Achter de herberg wordt door werklieden en soldaten hard gewerkt aan het nieuwe onderkomen van de talrijke Generaalsaanhangers in Nieuw Karnavon. Naar verwachting zal de bouw een half jaar in beslag nemen. Heropbouw van de tempel van de Jaden Hemelkeizer zal dan ook nog enige tijd op zich laten wachten, is de verwachting van McCain. In de tussentijd is voor de JHK-gelovigen in de herberg onderdak geregeld voor hun geloofszaken.

Advertentie

TER OVERNAME AANGEBODEN:

**Goed lopende Herberg in
Nieuw Karnavon**

Handel en Wandel

**Prijs: n.o.t.k.
Inlichtingen: Jacob Golos**

Johanna de Wit vermoord?

Door Jantine de Groot

Avonturiers hebben afgelopen week in de bossen van Nieuw Karnavon het levenloze lichaam gevonden van bezweerster en alchemiste Johanna de Wit. Er waren geen uiterlijke verwondingen of tekenen van geweld. We vragen ons dan ook af hoe ze is gestorven? “Dit is echt een raadsel, maar het lijkt erop dat ze is vergiftigd”, aldus Marscha van Donck, hoofd van de wacht. “Ik ga dat persoonlijk nader onderzoeken, want een alchemist vergiftigen, dat is mensonmogelijk!”

Vrouwe de Wit was een dag voor haar dood vertrokken richting Pelinor. Het gerucht was haar te oren gekomen, dat daar bijzondere en nieuwe ontwikkelingen gaande waren over alchemistische toepassingen van zouten. “Dat soort geruchten daar moet ik op af, je kunt nooit weten of we er bij het onderzoek naar de bron iets aan hebben”, aldus de reden voor haar vertrek.

Gelukkig heeft, net voor het vertrek van vrouwe de Wit, leerling, Fénélon Calélen het eerste deel van zijn

opleiding tot alchemist met succes afgerond. Hij is intens verdrietig, maar kijkt met veel plezier terug op de tijd dat hij haar leerling mocht zijn.

Advertentie

Te koop aangeboden: vier zilverstukken uit de tijd van Bru.

Prijs op aanvraag.

Karel Wingerds

Handelaar te Nieuw Karnavon

Avonturiers gered door spoorzoeker

Door Sterre van Woudenburg

De avonturiers Triztram, Lancelot, Hobarius en Sharky de barbaar zijn door het oog van de naald gekropen. Onwetend van zijn geweldadige verleden, hadden zij de ex-veroordeelde Ah'narsus ingehuurd om hen door het bos te gidsen. Deze crimineel liet hen echter middenin het bos achter. Gelukkig was de betrouwbare spoorzoeker Galan in de buurt, die de avonturiers weer veilig teruggegidst heeft naar Nieuw Karnavon. Hulde aan deze dappere jongeman.

JHK doet alles voor beeldjes

Door Jacobus Eierman

De plaatselijke afdeling van de kerk van de Jaden Hemelkeizer heeft per direct een nieuwe wet uitgevaardigd met een verbod op het handelen in niet werkende magi-

sche artefacten. De directe aanleiding voor de wet is het huilende beeld dat niet wil huilen.

Priesteres Badril Bergadonne is zo kwaad dat haar beeldje nog geen traan heeft gelaten, dat zij in eerste instantie weigerde om haar belofte na te komen om de plaatselijke karavaan waar ze het beeld heeft gekocht, te zegenen.

Het verlate zegenen heeft twee mensen van de Goum het leven gekost. "Dit treurige lot was niet geweest als Badril afspraak was nagekomen. Wij verkopen alleen goede spullen. Is treurig dat JHK niet weet hoe eigen beeldjes werken. Is ook nog waterverspilling om beelden zomaar laten huilen", aldus Rachid-el-Kashar Ibn Rakal.

Boze tongen beweren echter dat de nieuwe wet niet is bedoeld om oplichters te vinden, maar om goedkoop aan huilende beeldjes te komen. Corian Pardés heeft namelijk geprobeerd alle beeldjes die in omloop zijn voor een prikkie op de kop te tikken. Waar voor het eerste beeld vijf goud betaald werd en een zegening van de Goum werd beloofd, is voor een serie van vijf huilende Babuschka's, maar vijf goud en drie zilver betaald.

Advertentie

Uitverkoop!

De bazaar heeft alles wat u zoekt en ook wat u niet zoekt! Loop gerust een binnen.

Extra lage prijzen, alles moet weg.

Karavaan trekt verder

Door Francien van Dale

De reizende karavaan van Rachid El-Kashar Ibn Rakal heeft laten weten binnenkort weer verder te trekken naar andere pleisterplaatsen. Op de vraag van deze krant wanneer de karavaan weer terug komt, kon de karavaanleider geen antwoord geven. "Er is veel gebeurd, en de Goum moet daarvan eerst bijkomen. Maar maak vooral gebruik van deze laatste kans om onze bijzondere waren te kopen!"

De karavaan kreeg gedurende het huidige bezoek aan Nieuw Karnavon te maken met het overlijden van twee van zijn leden, het echtpaar Dirk en Chara Veenstra. Een poging om een derde lid, Eblis, te arresteren op verdenking van gifmenging, mislukte door tijdig ingrijpen van de Kerk van de Jaden Hemelkeizer.

De voorbereidingen voor het vertrek zijn in volle gang. Rachid laat weten dat de laatste handelswaar tegen extra lage prijzen weggaat tijdens de opruiming van de karavaan, waaronder de allerlaatste beschermende amuletten.

Oma Kalima's verhalenhoekje

Hoewel mijn vorige verhalen over de donkere kant van Redoban gingen, zijn er zeker ook goede dingen over de woestijn te vertellen. Neem nu bijvoorbeeld het volgende verhaal.

Ooit was er een koppige handelaar die, tegen het advies van iedereen in, in z'n eentje van nederzetting

naar nederzetting wou trekken. En ja hoor, op een dag ging het mis: hij werd tijdens zijn reis overvallen door een roversbende. Zij namen hem al z'n koopwaar af, en mishandelden en kwelden hem vreselijk. Toen ze zich voldoende op hem hadden uitgeleefd, namen ze hem ver weg van het pad waarop hij reisde. Hij werd daar in de woestijn achtergelaten, om ofwel dood te bloeden, ofwel te sterven door de honger en de dorst.

Maar de handelaar gaf niet zomaar op. Zelfs nu nog bleef hij koppig en sleepte hij zichzelf tergend langzaam door de woestijn, in de hoop dat hij het pad weer zou bereiken en daar gevonden zou worden. De zon blakerde op zijn huid en hij werd steeds zwakker. Het werd steeds moeilijker om door te gaan, maar koortsachtig bleef hij verder kruipen.

Uiteindelijk kon de koopman echt niet meer en van pure uitputting rolde hij van een duinpan af. Hij schrok echter toch weer wakker, toen hij opeens iets hards raakte! Hij keek op, en zag achter hem een oud, op het eerste gezicht verlaten stenen gebouwtje staan. Met z'n laatste krachten sleepte hij zichzelf naar binnen.

Het gebouwtje bleek een oude tempel te zijn, voor één van de vele vergeten goden die onze woestijn rijk is. Vreemd genoeg, brandde in het gebouw toortsen en in hun flakkerende licht zag de koopman twee dingen: een stenen altaar en het silhouet van een vrouw.

Deze laatste kwam, zodra ze hem opmerkte, meteen op hem afgelopen. Toen ze dichterbij kwam, zag de koopman dat ze volledig in een nauwsluitend zwart gewaad gehuld

was. Zelfs haar handen waren in handschoenen gehuld. Het enige wat zichtbaar was, waren haar mooie diepbruine ogen. Opeens sprak ze, met een honingzoete stem: "Ach, welke wreedheden zijn jou overkomen, arme reiziger? Kom, dan zal ik je helpen. De mensen mogen de oude goden van de woestijn misschien vergeten zijn, maar gelukkig zijn de goden jullie niet vergeten."

Ze sloeg een arm om hem heen en droeg hem naar het altaar. Toen ze hem daar voorzichtig op legde, zag de koopman dat dit bedekt was met allerlei vreemde tekens, waarschijnlijk een lang vergeten taal. Toen legde de vrouw haar handen op zijn borst en begon ze te zingen. De koopman liet zichzelf meevoe- ren door haar hypnotiserende klanken, en meende nog even haar handen en de tekens op het altaar te zien opgloeien voordat hij weg- zonk in een diepe slaap.

Toen de koopman wakker werd, voelde hij zich kiplekker. Zijn sneden en wonden waren volledig ge- nezen, en ook zijn dorst en honger waren weg. Toen hij echter om zich heen keek, zag hij geen vrouw, en ook geen tempel. Er stonden enkel nog wat brokstukken om hem heen en als er al tekens op het grote stuk steen waarop hij lag hadden gestaan, waren die al eeuwen gele- den door het woestijnzand wegge- schuurd. Verbaasd liep de koop- man de woestijn in. Ditmaal leek hij precies te weten waar hij heen moest gaan, alsof een onhoorbare stem hem dit influisterde. En ja- wel, na een tijdje vond hij niet al- leen de weg terug, maar ook de ka- ravaan. Maar hoewel hij nog vele malen is gaan zoeken, vond hij

nooit meer de tempelruïne terug, of de mysterieuze vrouw die hem ge- red had. Hem restte enkel nog de herinnering, en de wetenschap dat er ook nog goede dingen in de woestijn huizen...

Advertentie

OP AVONTUUR?
VOORKOM WACHTTIJDEN EN SLUIT
NU ALVAST UW UITVAARTVERZEKE-
RING AF.

GUNSTIGE PRIJZEN EN NOG GUN-
STIGERE VOORWAARDEN.

GUSTAV KNOPPE, AL JAREN EEN
VERTROUWD ADRES VOOR U EN DE
UWEN!

Korte berichten van Sterre

* Het leger is gezegend met een aartsluie magiër. De magiër wil haar krachtbol niet gebruiken tij- dens de oefening, omdat zij hem dan ook weer moet oppakken. "Oe- fening is nergens voor nodig, dat doen we op het slagveld wel."

* Madame Astèr is een zeer be- kwaam waarzegster. Zo kon zij in de hand van uw verslaggeefster le- zen dat zij creatief is, veel geluk en succes heeft. Ze stelde haar een glansrijke carrière bij de Wilde Post in het vooruitzicht. Verder is uw verslaggeefster rechtschapen, recht door zee en waarheidsgetrouw. Het is maar dat u het weet!

Familieberichten

Huwelijk

**Nu mag iedereen het weten!
Op de 24e dag van de
Wijnmaand hebben**

Jantine en Robbert

elkaar het ja-woord gegeven.

Overlijden

INTENS VERDRIETIG LAAT IK U WETEN DAT
ZIJN OVERLEDEN

HANNEKE DE POORTER
STADSWACHT NIEUW KARNAVON
OVERLEDEN DE 6^E DAG VAN DE BLOEIMAAND

THEA RAATJES
STADSWACHT NIEUW KARNAVON
OVERLEDEN DE 6^E DAG VAN DE BLOEIMAAND

ZIJ WAREN ER ALTIJD VOOR ONS
EN NU ZIJN ZE ER NIET MEER...

MARSCHA VAN DONCK, HOOFD VAN DE WACHT

*Overleden de 19^e dag van de
wijnmaand*

Jannus Wolkersen

*Een groot man is niet meer,
dag Jannus!*

*ONDERWEG NAAR PELINOR
LAFHARTIG VERMOORD*

*JOHANNA DE WIT
OVERLEDEN DE 23^E DAG VAN DE WIJNMAAND*

*NAMENS HENDRIK VAN KARNAVON,
MARGA PONTIEUX*

IK HEB VEEL GELEERD VAN

JOHANNA DE WIT

IK ZAL HAAR WERK VOORTZETTEN,
FÉNÉLON CALÉEN

In memoriam

Baron Hendrik van Karnavon

*Uit het oog, maar zeker niet uit het
hart. Wij blijven hopen op een
behouden terugkeer.*

Eindelijk weer samen,

Fatih en Chara

De herinnering blijft. Rust zacht.

De bewondering blijft, ik zal haar
nooit vergeten.

D.