



Karnavonse Bode

Jaargang 2
Nummer 3

Anno Leta 20
Pagina 1

Staat van beleg afgekondigd in Nieuw-Karnavon

Door Sterre van Woudenburg, verslaggever Wilde Post
Met medewerking van Sindarin

De zoveelste aanval van de hagedismannen, het verschijnen van steeds meer ondoden en de onopgeloste verdwijning van Hendrik van Karnavon, hebben Kolonel McCain doen besluiten de staat van beleg af te kondigen. Voor iedereen die zich in Nieuw Karnavon bevindt gelden vanaf nu de militaire wetten, het leger is de baas. De leiding van de kolonie is hierdoor in handen gekomen van Kolonel McCain, de hoogst aanwezige legerofficier.

Sinds de verdwijning van de baron heeft echter Marga Pontieux het dagelijkse bestuur van Nieuw Karnavon onder haar hoede. "Zonder leider is deze kolonie als een gestrand schip in de woestijn. Als rechterhand van de baron lijkt het mij logisch dat ik het roer overneem, nu hij verdwenen is", aldus Marga Pontieux.

Toch blijkt niet iedereen het eens te zijn met haar goede bedoelingen. Boze tongen beweren dat Marga

Pontieux geen verdere zoektochten naar de baron wil laten uitvoeren, simpelweg omdat zij niet gelooft dat de baron echt verdwenen is, maar slechts tijdelijk op pad is en dit is vergeten te melden.

"Zuster Marga wilde daarom tijdens het broedermaal niet drinken op de gezondheid van de baron en zijn behouden terugkeer", aldus een anonieme bron. Zij voegde er met klem aan toe niet te willen suggereren dat vrouwe Pontieux iets met de verdwijning van de baron te maken heeft.

Een andere bron beweert dat wel: "Persoonlijk verdenk ik zuster Marga ervan dat zij de Baron uit de weg heeft laten ruimen door een organisator van bedrijfsongevallen. Ze heeft enkele persoonlijke gesprekken gevoerd met zo'n heerschap, onder het mom van verhoor, zonder dat de andere broeders of zusters van onze kerk daarbij aanwezig mochten zijn."

Bij de Generaal is de machtsovername niet bepaald goed gevallen. Kolonel McCain stelt desgevraagd het volgende: "Er is een staat van beleg afgekondigd en dat betekent dat ik hier de leiding heb! Als iemand mijn leiderschap betwist, dan zal ik daar verdere stappen tegen ondernemen".

Marga Pontieux vindt dat de staat van beleg haar leiderschap niet in de weg staan. De vraag is nu hoe dit verder verloopt. Laten we hopen op een vruchtbare samenwerking tussen de kerk van de Jaden Hemelkeizer en de Generaal.

Ah'narsus ontsnapt aan de galg

Door Francien van Dale

De recent in Nieuw Karnavon aangekomene avonturier Ah'narsus die wordt verdacht van moord en poging tot moord, is slechts veroordeeld tot het betalen van een geldboete. Op de eerste aanklacht tegen hem, de moord op zijn leermeester, is hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. In de tweede zaak, de poging tot moord op zijn vrienden, is hij slechts veroordeeld tot een geldboete, omdat hij zijn vrienden nooit werkelijk in gevaar heeft gebracht.

De advocaat van de verdachte, Van Blankenstaal, verdedigt de spoorzoeker als volgt: "Het is waar dat Ah'narsus zijn vrienden halverwege het bos heeft laten staan, maar omdat een andere spoorzoeker zijn taak als gids direct kon overnemen, is dit geen poging tot moord." Uw verslaggever adviseert u echter om vooral niet met deze onbetrouwbare gids in zee te gaan.

Arrestatie fiasco

Door Jacob van Golos

Speciaal agent Ragal El'Tuwr was in Nieuw Karnavon na aanwijzingen dat, onder de schuilnaam Eblis, Tsari Al'Chemah, uit een sultanaat in Encique, hier aanwezig was. "Tsari Al'Chemah wordt verdacht van moord, poging tot moord, samenzwering tot moord, martelingen en vergiftiging. Zij is in Encique voor het gerecht gedaagd, daarom ben ik haar achterna gereisd om haar te arresteren.", aldus de speciaal agent.

Toen Ragal El'Tuwr Eblis probeerde te arresteren, bleek dat Rachid, de 'Nagid' ofwel leider van de karvaan waar Eblis zich bij aangesloten had, door het plaatselijke gezag is erkend als gelijke. Hierop beriep Rachid zichzelf en gaf vervolgens geen toestemming om vrouwe Eblis in zijn tent te laten arresteren. Hiermee is de Goum feitelijk een vrijplaats geworden. Ragal restte weinig anders dan terug te keren naar Encique om zijn meerderen te informeren.

Advertentie

Voelt U zich niet langer veilig als U erop uit trekt?

Hebt U last van aanval of overval?

Bij Von Trox huurlingen vindt U altijd goede bescherming, tegen een schappelijke prijs.

Navraag bij uw locale huurling hoofdman.

Onschuldige burger gestraft zonder proces

Door Sterre van Woudenburg

Een lokale organisator van bedrijfsongevallen, welke op zoek was naar personeel, is zonder vorm van enig proces een kwartier lang vastgebonden aan een boom in de brandende zon. Dit alles in opdracht van stadswacht Marscha van Donck, ridder in de orde van de Witte Roos.

Ondanks het verbod om te spreken, kon uw verslaggever toch nog het volgende commentaar oppikken: "Schandalig dat onschuldige burgers zo zonder proces kunnen worden vastgezet. Ik ben mij van geen kwaad bewust, ik was gewoon personeel aan het werven!" Hierna werd de man tijdelijk het zwijgen opgelegd. Stadswacht Van Donck, vaardigde ter plekke een nieuwe wet uit, dat het verboden is voor de gevangen om te praten tijdens het uitvoeren van de strafmaat. Toen uw verslaggever daarop protesteerde was haar antwoord: "Ik ben de wet en zo niet dan sta ik boven de wet."

Advertentie

Gestolen:

een kristallen bol.

Beloning:

twee goudstukken, indien u ook informatie over de dader heeft, één goudstuk, zonder die informatie.

De bol graag heel terugbezorgen bij Yasmina Anan of af geven bij de Goum.

Advertentie

De bazaar heeft alles wat u zoekt en ook wat u niet zoekt!

Tegen elke prijs!

Oma Kalima's verhalen- hoekje

Lang geleden, in de tijd toen het land nog groen was, was er een tovenaarkoning die alom gevreesd werd om zijn duistere macht en zijn wreedheid. Deze tovenaarkoning was geobsedeerd door de dood, en wou er alles aan doen om zijn leven en dus zijn heerschappij in de sterfelijke wereld te verlengen. Op een dag was zijn moment gekomen: in een groots, gruwelijk ritueel zou hij de ware onsterfelijkheid verkrijgen. Aan één ding had hij echter niet gedacht: zijn slaven beseften dat zijn tirannie dan eeuwig zou duren, en besloten in een moment van dapperheid om hier iets tegen te doen. Op het hoogtepunt van het ritueel, toen de tovenaarkoning afgeleid was door de magische energieën die door hem stroomden, stak één van de slaven een naald met gif in zijn nek. Het gif deed onmiddellijk zijn werk, en het lichaam van de tovenaarkoning viel slap op de grond.

De dienaren verklaarden allemaal dat het ritueel was misgelopen, en dat de tovenaarkoning door de magische krachten die hij had ontkend was omgebracht. Zijn lichaam werd naar de Koninklijke graftombe gebracht, waar de gebruikelijke rituelen werden uitgevoerd:

het lichaam werd met haken en messen van alle interne organen ontdaan, gezalfd en geolied, in linnen gewikkeld en in een gouden sarcofaag verzegeld.

Er was echter één ding wat de dienaren niet wisten: het ritueel was niet volledig gestoord. Hoewel zij het lichaam hadden gedood, was de ziel van tovenaarkoning er onlosmakelijk mee verbonden. Hij was zich bewust geweest van alles wat er met hem was gedaan. Elk losgescheurd orgaan, elke druppel hete olie, elke verstikkende zwachtel had hij gevoeld.

En toen het deksel van de sarcofaag dichtging, en de duisternis hem voor eeuwig verzwoeg, verzamelde hij de laatste krachten die zijn verwoeste lichaam kon opbrengen. En de slaven die het deksel dichtsmolten, zwoeren dat zij hem deze laatste woorden hoorden spreken:

‘Een vloek op jullie, trouweloze honden die mij dit hebben aangedaan! Een vloek op jullie, mensheid die mij mijn rechtmatige heerschappij heeft ontzegd! Zoals mij nu niet alleen mijn leven, maar ook mijn rust is ontzegd, zo zullen ook degenen die mijn lot delen geen rust kennen. Al zij die worden uitgehold en gezalfd, in linnen worden gewikkeld en in een sarcofaag worden opgesloten, zullen rusteloos blijven in de eeuwigheid. En als een dwaas hun woelige slaap verstoort, zullen zij ontwaken, en mijn toorn als een plaag over de mensheid laten gaan!’

Natuurlijk werden dit soort verhalen al snel naar het rijk der fabelen verwezen, maar bevat niet elke fabel een kern van waarheid? Het is dan wellicht beter om het zekere

voor het onzekere te nemen. Laat dus de oude doden in vrede rusten met hun schatten en bezittingen, tenzij je voor je hebzucht beloond wilt worden door de plotselinge aanraking van een koude, gezwachtelde hand...

Korte berichten van Sterre

* De recent tot de wacht toegetroden Torak heeft 25 hagedismannen doen sneuvelen. Sindsdien zitten de vrouwen achter hem aan en moet hij rennen om uit *hun* klauwen te blijven.

*De zussen Aria en Maeve zijn op zoek naar de vriend van hun vader. Na een hartelijk weerzien zijn ze in zijn voetsporen getreden om zich ook in het magiërsvak te bekwaamen.

* De nieuw aangekomen avonturiers maakten de Redobanezen negen aqualieten afhandig door zakkenrollerij. “Zolang ze dit soort cadeautjes weggeven, vind ik het niet erg om af en toe een paar klappen van hen te krijgen”, aldus de gelukkige vinder.

Familieberichten

Geboorte

Een dochter,

ANNE

Geboren de 1^e dag van de hooimaand.

Ze is mooier dan mooi.
We zijn heel gelukkig.

Alex en Hermine

Overlijden

*Zij was Goum,
laat geen tranen vloeien,
gedenk haar met respect.*

Chara Veenstra

Overleden de 5^e dag van de bloeimaand

*Namens de Goum,
Rachid-el-Kashar Ibn Rakal*

*Vol verdriet over de plotselinge dood van
zijn liefdevolle vrouw, zag hij geen gevaar.*

*Veel te vroeg heeft ook hij de Goum
verlaten,*

Dirk Veenstra

Overleden de 6^e dag van de bloeimaand

*Namens de Goum,
Rachid-el-Kashar Ibn Rakal*

Het was een verloren strijd, de over-
macht was te groot.

Op de 5^e dag van de bloeimaand zijn

Falamar

Ruben

Salvadora

weer in de kringloop opgenomen.

In liefdevolle herinnering,
grootmoeder Aziz en zuster Zahrah

Als woorden te kort schoten en daden
nodig waren, stonden zij vooraan, tot op
het laatst.

Sharku de Barbaar

Soldaat 2^e klasse

Overleden de 5^e dag van de bloeimaand

Siekam Skylar

Soldaat 2^e klasse

Overleden de 6^e dag van de bloeimaand

De Hemelse Generaal heeft hen bij zich
geroepen.

Namens de Generaal en het leger,
Kolonel Alexander McCain

Zo jong en zo talentvol.

Wende de Wit

Overleden de 6^e dag van de bloeimaand

Ik bewonderde haar,
D.