



Karnavonse Bode

Jaargang 2
Nummer 2

Anno Leta 20
Pagina 1

Hendrik van Karnavon vermist!

Door Sterre van Woudenberg, verslaggever Wilde Post

Deze morgen is onze kolonie getroffen door een vreselijke ramp: de jonge, charismatische heerser Hendrik van Karnavon is spoorloos verdwenen. Zijn vermissing werd het eerst opgemerkt door de wachters die hem kwamen wekken voor zijn ontbijt. Nadat deze er niet in slaagde hem persoonlijk te vinden, heeft zij de wacht ingeschakeld. Marscha van Donck heeft de zoekactie uiteraard persoonlijk geleid, maar op één van zijn kledingstukken na hebben ze geen spoor van hem kunnen vinden. Hoewel er nog steeds gezocht wordt, is de hoop min of meer opgegeven dat Hendrik nog teruggevonden zal worden.

Over de oorzaak van de verdwijning doen vele geruchten de ronde. Sommigen menen dat Hendrik ontvoerd is door de Scarabee, of door de hagedismannen. Anderen denken dat hij misschien uit de weg is geruimd door samenzweerders die zelf over de kolonie willen heersen. Een enkeling heeft het ook over de

‘roep van de woestijn’ en de vreemde dromen die Hendrik de laatste tijd had. Of heeft Hendrik “gedaan wat elk weldenkend mens zou doen en dit hellegat zo snel mogelijk achter zich gelaten?”, zoals ene T. Raatjes speculeerde

Eén ding is echter zeker: zijn verdwijning heeft een flink machtsvacuüm in de kolonie achtergelaten. Priesteres Badril van de kerk van de Jaden Hemelkeizer heeft zich al opgeworpen om de kolonie te leiden, en de vraag is nu of er ook een kandidaat van de Generaalscultus naar voren zal treden. Een hooggeplaatst lid van de Jaden Hemelkeizer zei hierop echter: “U maakt een grapje, zeker? Hoewel de pogingen van de Generaal op het slagveld altijd gewaardeerd worden, lijken zij me niet de juiste lieden om een echte bestuursfunctie op zich te nemen. Dat zou net zoiets zijn als een brief proberen te schrijven met een sloophamer. Nee, laten zij zoiets

maar aan capabelere functionarissen overlaten.”

Toen ik de Generaalsstaf om commentaar op deze uitspraak vroeg, was hun enige replek een slag met een bijl in het tafelblad, en een kort “Maak dat je wegkomt.” Meer nieuws volgt zodra dat beschikbaar is.

Gelukszoekers vestigen zich Nieuw Karnavon

Door Jacob Golos

Al sinds onze heer Hendrik de vlag van Karnavon hier plantte en dit gebied tot nieuwe kolonie van het Keizerrijk uitriep, heeft Nieuw-Karnavon een gestage groei gezien van het aantal bewoners. Wat de redenen ook waren voor hen om hier naartoe te komen, allen werden aangetrokken door de kansen die Nieuw-Karnavon biedt en mondjesmaat groeide onze kolonie. Maar niet eerder is zo'n grote groep gelukszoekers naar Nieuw-Karnavon toegekomen als de groep die gisteren arriveerde. Tientallen mensen kwamen veilig uit de bergpassen en bossen te voorschijn. Zij waren ieder voor zichzelf op pad gegaan naar onze kolonie, maar hadden besloten om in grotere groepen het laatste en meest gevaarlijke deel van de tocht af te leggen. Via verschillende wegen kwamen ze uiteindelijk veilig aan, ondanks de aanvallen van bloeddorstige monsters.

Heer Hendrik heeft de nieuwe bewoners van harte welkom geheten. Hij prees hen voor hun moed en beloofde hen dat zij in Nieuw-Karnavon nieuwe kansen zouden vinden. Navraag bij verschillende leden van de nieuwelingen leert dat

zij hier onder andere naartoe zijn gekomen om geld en geluk te zoeken, om de magie van de Bron te bestuderen, om te genieten van de vrijheid van de kolonie, of om persoonlijke redenen. Wat de reden ook is, het is duidelijk dat de bewoners van Nieuw-Karnavon blij zijn met de gelukszoekers, die op de heenreis al bewezen hebben hun mannetje te staan. De groei van onze kolonie met zoveel nieuwe inwoners mag een mijlpaal voor Nieuw-Karnavon worden genoemd. Namens alle inwoners heet de Karnavonse Bode de nieuwelingen dan ook van harte welkom!

Advertentie

Op avontuur?
Voorkom wachttijden en sluit nu alvast uw uitvaartverzekering af.

Gunstige prijzen en nog gunstigere voorwaarden.

Gustav Knoppe, al jaren een vertrouwd adres voor u en de uwen!

Wacht Nieuw-Karnavon uitgebreid

Door Sterre van Woudenburg

Malt Blackbottle en Torak zijn recent toegetreden tot de lokale wacht in Nieuw-Karnavon. Dit is gezien het feit dat de dreigingen van hagedissen, ondoden en Scarabee-aanhangers alleen maar toenemen, geen overbodige luxe.

Koningsgraf geschonden in Chem

Van onze correspondent ter plaatse

In Chem is er een grote consternatie ontstaan rond de schending van de recentelijk ontdekte tombe van koning Vontep-Ra. Hoe de dader of daders precies te werk zijn gegaan is onbekend, maar subtiel zijn zij zeker niet te werk gegaan: ze hebben een groot deel van dit eeuwenoude monument doen instorten. Omdat er geen kostbaarheden zijn ontvreemd, maar enkel het lichaam van Vontep-Ra zelf, vermoedt men dat de dader zich bezighoudt met duistere necromantische praktijken. De lokale autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.

JHK-priesteres verwerft 'huilend' beeld

Door Sterre van Woudenburg

Badril Bergadonne, priester der JHK in Nieuw-Karnavon, gelooft zo oprecht in de echtheid van de 'huilende' beeldjes dat zij zelf een exemplaar heeft gekocht. In ruil voor een zegening van de karavaan bedroeg de prijs slechts 5 goud, iets wat uw verslaggever buitensporig lijkt. Het beeld heeft tot nu toe nog geen traan gelaten.

Advertentie

De bazaar heeft alles wat u zoekt en ook wat u niet zoekt!

Tegen elke prijs!

Advertentie

*Wilt u een blik in de toekomst?
Bent u iets kwijt?*

Madame Astèr

kijkt voor u in haar kristallen bol

Ook gespecialiseerd in handlezen.

Aantal volgelingen Scarabee neemt schrikbarend toe

Door Francien van Dale

In de vorige Karnavonse Bode berichten wij u dat Baron Hendrik vijf aqualieten heeft gezet op het hoofd van de Scarabee. Helaas moeten wij u nu berichten dat ook die hoge beloning nog geen resultaten heeft opgeleverd.

Een stel oplichters heeft geprobeerd de Baron de beloning afhandig te maken door te beweren dat het hoofd van een Hagedisman het hoofd van de Scarabee was. Onderzoek door Gustav wees echter uit dat dit niet het geval was. Verdere details zijn helaas niet prijsgegeven.

Nog steeds lijkt het aantal volgelingen met de dag groter te worden. "Ondanks de verdwijning van de Baron blijft de beloning staan", aldus Marga Pontieux, de persoonlijk secretaris van Baron Hendrik.

Doodgraver vlucht voor snuitbeest

Door Sterre van Woudenburg

De doodsbange Gustav is in de veronderstelling dat snuitbeesten de hagedismannen oproepen en vlucht dus zodra hij een snuitbeest ziet. Tikkertje spelen vindt hij maar niks.

Avondklok nog steeds van kracht

Door Jacob van Golos

Vanaf 1 uur 's nachts is het voor iedereen verboden om zich buiten te bevinden.

Het is 's avonds en 's nachts nog steeds erg onrustig. Ongure types zorgen ervoor dat je niet echt veilig bent. Macha van Donck, hoofd van de wacht, is dan ook vol verbazing: "Dat die gelukszoekers bijna ongeschonden zijn aangekomen, het is een wonder. Hoeveel doden, zei u?" Gelukkig konden we haar vertellen dat er, voor zover wij weten maar 1 dode is gevallen op de laatste kilometers van de tocht. Hij heeft zijn laatste rustplaats gevonden in Nieuw-Karnavon.

Advertentie

Welkom in Herberg
Handel en Wandel

Drank, spijzen, verblijf en een goed verhaal
voor de inwendige mens.

Getrokken wapens zijn ten strengste verboden!

Oma Kalima's verhalenhoekje

Ergens in de bergen aan de rand van de woestijn woonde ooit een stratenmaker. Het was zijn taak om de hele dag over een deel van het bergpad te lopen en te controleren of dat nog begaanbaar was. Als er puin op lag, moest hij dat wegsjouwten, en als er gaten in de weg waren geslagen, moest hij nieuw steen uit het gebergte houwen om die te herstellen. Zijn werk

was zwaar en eenzaam, en vaak beklagde hij zich over zijn lot.

Toen hij op een morgen een put in de weg aan het inspecteren was, vond hij daarin een kleine steen die er waardevol uitzag. Veel tijd om blij te zijn met zijn vondst had hij niet, want opeens kwam er een sjah met zijn gevolg over het pad denderen. Zij liepen de arme stratenmaker van zijn sokken en scholden hem bovendien ook nog eens uit. "Zo gaat dat in deze wereld," sprak de stratenmaker hardop tegen zichzelf, "de rijken vertrappen de armen. Vervloekt zijn de rijken, die me dagelijks tarten! Was ik maar een rijke sjah, dan had ik pas macht!"

Zodra hij die woorden had uitgesproken, begon de steen die hij had gevonden te gloeien. Opeens stond er voor hem een djin, een machtige woestijngeest en vervuller van wensen. "Uw wens is vervuld, meester" sprak deze, en opeens werd alles zwart.

Toen de stratenmaker wakker werd, bevond hij zich in een paleis. Hij zat op troon gevuld met zachte kussens, en werd omringd door

een harem van prachtige dienaressen. Al snel besepte hij dat de djin zijn wens had vervuld en van hem een sjah had gemaakt!

De sjah die ooit een stratenmaker was genoot van zijn nieuwverworven rijkdom en macht, maar toch was hij niet volmaakt gelukkig. Er was namelijk nog één ding dat geen gehoor gaf aan zijn bevelen, dat zijn oogsten verwoestte en dat hem regelmatig deed zweten: de zon. Hij balde zijn vuist naar de hemel en riep: "Vervloekte zon, die mij dagelijks tart! Was ik die zon maar, dan had ik pas macht!"

Zodra hij die woorden had uitgesproken, verscheen de djin weer. "Uw wens is vervuld, meester" sprak deze, en opeens werd alles zwart.

Toen de sjah wakker werd, was alles om hem heen leeg en donker, op een grote blauwgroene bol na. Al snel besepte hij dat de djin zijn wens had vervuld en van hem de zon had gemaakt!

De zon die ooit een sjah was genoot van zijn nieuwverworven macht. Soms streelden zijn stralen het gelaat van een mooi meisje, dan weer liet hij de gewassen verdorren van een landheer die hem niet aanstond. Maar toch was hij niet volmaakt gelukkig. Er was namelijk nog één ding dat geen gehoor gaf aan zijn bevelen door zijn stralen tegen te houden: de wolken. Hij dacht: "Vervloekte wolken, die mij dagelijks tartten! Was ik de wolken maar, dan had ik pas macht!"

Zodra hij die woorden had uitgesproken, verscheen de djin weer. "Uw wens is vervuld,

meester" sprak deze, en opeens werd alles zwart.

Toen de zon wakker werd, zweefde hij nog steeds in de leegte. De blauwgroene bol was nu echter wel een stuk dichterbij, en hij merkte dat hij ook veel sneller kon zweven als hij dat wenste. Al snel besepte hij dat de djin zijn wens had vervuld en van hem de wolken had gemaakt!

De wolken die ooit een zon waren genoten van hun nieuwverworven macht. Zij zonden zowel kalme briesjes als wilde stormen over het wereldoppervlak, en er was bijna niets dat niet voor hen in het stof beet indien zij dat wensten. Maar toch waren ze niet volmaakt gelukkig. Er was namelijk nog één ding dat niet voor zijn winden week, hoe hard ze ook bliezen: het gebergte. Ze dachten: "Vervloekt gebergte, dat mij dagelijks tart! Was ik het gebergte maar, dan had ik pas macht!"

Zodra hij die woorden had uitgesproken, verscheen de djin weer. "Uw wens is vervuld, meester" sprak deze, en opeens werd alles zwart.

Toen de wolken wakker werden, stonden ze trots rechtop, verankerd in de aarde. Al snel besepten ze dat de djin hun wens had vervuld en van hen het gebergte had gemaakt!

Het gebergte dat ooit wolken was genoot van zijn nieuwverworven macht. Zijn woede kon de wereld laten trillen en onder rotsen bedelven, en er was bijna niets wat hem kon bewegen als hij dat niet wenste. Maar toch was het niet volmaakt gelukkig. Er was namelijk nog één ding dat het waagde om delen van hem weg te

nemen en deze naar zijn eigen wil te herscheppen: de stratenmaker. Hij dacht: "Vervloekte stratenmaker, die mij dagelijks tart! Was ik die stratenmaker maar, dan had ik pas macht!"

Zodra hij die woorden had uitgesproken, verscheen de djin weer. "Uw wens is vervuld, meester" sprak deze, en opeens werd alles zwart.

Ergens in de bergen aan de rand van de woestijn woonde ooit een stratenmaker...

Advertentie

Gezocht:

Diplomatier met kennis van onderhandelen en een loopjongen met vaardigheden als woudloper.

Voor de looploper geldt dat gidsen een aanbeveling is.

Betaling in overleg.

Voor contact Vrouwe de Wit, bezweerder en alchemiste.

Verslaggever aan de dood ontsnapt

Door Sterre van Woudenburg

Uw verslaggever werd in de frontlinie van een gevecht verrast door een aanval in de rug. Een waarschuwing van een lokale kolonist, Lucias, maakte dat zij zonder schade kon ontsnappen.

Haar leven is toch nog erg onzeker gezien er door een Mayra Sen doodsbedreigingen aan haar adres zijn geuit.

A'hnarsus gearresteerd

Door Sterre van Woudenburg

De levensgevaarlijke crimineel die al lang werd gezocht is recent opgedoken in Nieuw-Karnavon. De lokale machthebbers zagen kans hem te arresteren voor hij verdere moorden kon plegen. De rechtzaak is al in voorbereiding. Een executie wordt verwacht. Zijn ouders hebben hun handen van hem afgetrokken.

Korte berichten van Sterre

* Lucias wil alle orken uitmoorden. Dit lijkt uw verslaggever ambitieus.

* Voster Silvas, een druide, is bang voor water, want dat zou zijn zonden wegwassen. Geen gek idee?

* Mayra Sen heeft haar broer in het gevang doen belanden. Hiervoor is zij nu op straf-expeditie. Iemand om te mijden lijkt uw verslaggever.

* Andras de Oger beweert intelligent te zijn geworden na het drinken van bronwater. Waarschijnlijk was zijn intelligentie van korte duur, want op dit moment komt er weinig meer uit hem.

Familieberichten

Overlijden

*Bijna was hij aangekomen.
Groot was zijn lef.*

Ceciel van Maersbergen

Geheel onverwachts van ons heen gegaan.