



Karnavonse Bode

Jaargang 2
Nummer 1

Anno Leta 20
Pagina 1

De Scarabee: luchtspiegeling of aanwakkerende zandstorm?

Door Jacob Golos

Plotselinge aanvallen van geweldadige woestijnnomaden zullen voor de doorgewinterde kolonist of reiziger in deze streken geen nieuws zijn. Als ware jakhalzen aasden zij al tijden op enkelingen of kleine groepjes die te ver van onze mooie kolonie waren afgedwaald. De laatste tijd is er echter meer aan de hand. De nomaden lijken brutaler te zijn geworden: ze vallen nu ook zwaar gewapende groepen aan en volgens ooggetuigen vechten ze door tot het bittere einde.

Een woordvoerder van de Generaal had er het volgende over te zeggen: “We kwamen er een paar tegen tijdens een patrouille, en ik moet zeggen dat ik buiten onze eigen rangen zelden zo’n fanatisme in de strijd heb gezien. Ze bleven maar komen, zelfs nadat er al een aantal gesneuveld waren. Ze riepen: ‘Scarabee, Scarabee!’ en slaakten ijsselijke keelklanken uit terwijl ze zich als wilde honden doodvochten.

Natuurlijk blijven het ongeorganiseerde wilden, dus ondanks hun enthousiasme waren ze niet opgewassen tegen een gedisciplineerde Generaals-patrouille. Leve de Generaal!”

De Scarabee uit dit ooggetuigenverslag is een naam die de laatste tijd wel vaker valt in deze streken. Volgens sommigen is het een soort rovershoofdman, volgens anderen een machtig tovenaars en volgens weer anderen zelfs een profeet. Hoe het ook zij, zijn volgelingen lijken schrikbarend snel in aantal toe te nemen, en het is duidelijk dat zij niks goeds in de zin hebben met Nieuw-Karnavon. Baron Hendrik heeft daarom ook een prijs van maar liefst vijf aqualieten op het hoofd van de Scarabee gezet. Het is te hopen dat Elerion-Stad zijn voorbeeld snel zal volgen, zodat deze potentiële dreiging snel kan worden uitgeschakeld.

Nieuwe regering van Udalla officieel ingezworen

Van onze correspondent te Ençique

Enkele maanden na de bloederige coupe waarin het regime van de vorige sultan omvergeworpen werd, lijken rust en orde te zijn weergekeerd in het sultanaat Udalla.

Een woordvoerder van de nieuwe regering liet ons weten dat op een enkeling na alle medestanders van het oude regime zijn opgepakt en terechtgesteld voor hun wandaden. “Nog even en het zwarte verleden van Udalla zal volledig uitgewist zijn. Dan zullen we eindelijk met de schone lei kunnen beginnen waar onze bevolking al die tijd naar gesnakt heeft”, aldus de woordvoerder.

Avondklok ingesteld

Door Jacob Golos

Na de recente nachtelijke onlusten en aanvallen, is op last van Baron Hendrik een avondklok ingesteld. Vanaf 1 uur 's nachts is het voor een iedereen verboden om zich buiten te bevinden!

Marcus van Donck, hoofd van de wacht, geeft desgevraagd de volgende toelichting: “Het lijkt erop dat het de aanvallers niet uitmaakt wie ze beroven. Iedereen, groot en klein, arm en rijk, oud en jong, wordt aangevallen.”

Hij vertelt ook dat de wacht streng zal toezien op het handhaven van de avondklok. “Zorg dus dat u voor 1 uur thuis bent. En als het nodig is zullen wij met escortes mensen naar huis toe begeleiden”, aldus Van Donck.

Advertentie

Welkom in Herberg
Handel en Wandel

Drank, spijzen, verblijf en een goed verhaal
voor de inwendige mens.

Niet duur, wel erg betrouwbaar

Getrokken wapens zijn ten strengste verboden!

Wondertranen ook in Nieuw Karnavon?

Door Jacobus Eierman

In Elerion-Stad zijn recent ‘Wondertranen’ opgedoken die kwalen en ziektes genezen. Er wordt gesproken over huilende symbolen van de kerk van de Jaden Hemelkeizer wiens tranen een genezende kracht hebben.

Dit bericht deed een inwoner van Nieuw Karnavon, die graag anoniem willen blijven, komen tot de volgende uitspraak: “Wat is dat nu voor ophef, dat zien wij hier wel vaker. Ik zal geen namen noemen, maar Jan van daarachter loopt sinds de aankomst van de Karavaan beter dan ooit te voren.” Waarna verschillende andere inwoners instemmend knikte en betekenisevol het raam van de herberg uitkeken.

De vraag is natuurlijk hoe serieus we de berichtgeving moeten nemen: “In de stad verzinnen ze wel vaker van die rare dingen”, zo zei Janus van Nispen.

Getrokken wapen verboden in de herberg

Door Francien van Dale

Het wordt steeds drukker in de eens zo rustige herberg. “En de mensen worden steeds ongeduldiger” aldus Jacob Golos, de waard van Handel en Wandel. “Ze trekken snel een wapen, zelfs als ze hun drankje en eten niet snel genoeg naar hun zin krijgen. Ik snap dat de mensen zenuwachtig worden van wat er allemaal gebeurt, maar het wordt er niet gezelliger op. Mijn klanten van het eerste uur, blijven steeds vaker weg en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Tot nu toe hebben er nog geen echte gevechten plaatsgevonden, alleen nog maar wat kleine schermselungen. Op voorspraak van plaatselijke vertegenwoordigers van de Jaden Hemelkeizer is besloten een verbod in te stellen op het trekken van wapens in de herberg. Er komt een wet aan die dit besluit vastlegt, maar de regel is al per direct per decreet ingegaan.

Niet alleen de Jaden Hemelkeizer, maar Golos is hier zeer tevreden mee: “Eindelijk weer wat rust in de Handel en Wandel, ik hoef niet meer weg te duiken voor een dolk die voor mijn neus op en neer zwaait.”

Overtreders van de regel, worden aangegeven bij de wacht, en zullen streng worden gestraft.

Advertentie

Advertentie

Op avontuur?
Sluit nu alvast uw uitvaartverzekering af.

Gunstige prijzen en nog gunstigere voorwaarden.

Gustav Knoppe, al jaren een vertrouwd adres voor u en de uwen!

Oma Kalima's verhalen- hoekje

Zoals iedereen weet, is de woestijn een plaats waar het verleden voor een deel nog altijd voortleeft. Schaduwen en schimmen van wat ooit was en wat misschien ooit weer zal zijn, dwalen er rond, vooral in de duistere nachten.

Maar niet al deze schimmen leven in het verleden. Sommigen dromen nog altijd van een toekomst, en enkelen onder hen zijn tot alles bereid om weer van het leven te mogen proeven.

Zo ook de Ghûl, één van de meest sluwe onder de boze geesten. Zij verschuilen zich in het duister van de avond en de nacht, en zoeken bij karavanen en nederzettingen naar een slachtoffer. Ze kijken in zijn hart en leren zijn naam, en roepen die vervolgens om hem van de beschermende gloed van het kampvuur weg te lokken. Soms slagen zij in hun list, en wee de onfortuinlijke die zich in hun midden

De karavaan is weer neergestreken.

Wat u zoekt, hebben wij. En wat u niet zoekt, hebben wij ook.

begeeft. Ze bespringen hem en ver-
slinden zijn ziel, zodat er slechts
een leeg stoffelijk omhulsel achter-
blijft. Maar als het lijden van het
slachtoffer voorbij is, dan begint de
lijdensweg van zijn nabestaanden.
Eén van de Ghûl nestelt zich in het
lichaam van de dode, en gebruikt
het om weer van het leven te proe-
ven.

Zijn verwrongen geest staat hem
echter niet toe om werkelijk van
het leven te genieten, en in plaats
daarvan wijdt hij zijn gestolen le-
ven aan het verspreiden van kom-
mer en kwel onder degenen die zijn
slachtoffer het meest lief waren.

Ondanks het feit dat er geen uiter-
lijke verschillen met zijn slachtoffer
zijn, is het toch mogelijk om de
Ghûl te herkennen. Zo zal het we-
zen spiegels schuwen, omdat hij
daarin niet zijn eigen gelaat zal
zien, maar enkel dat van degene
die hij van het leven beroofde. Ook
zullen Ghûl zich in hun nieuwe li-
chaam niet als 'ik' betitelen. Als ze
al over zichzelf spreken, doen ze
dat in de derde persoon.

Er zijn nog meer manieren om deze
kwade geesten te herkennen en te
bestrijden, maar die zijn alleen be-
kend onder onze wijze Kashafi. Ook
hier geldt natuurlijk het oude ge-
zegde: Voorkomen is beter dan ge-
nezen. Hoed de stemmen in de
duisternis, en je leven zal lang en
gelukkig zijn.

Zo, mijn verhaal is weer uit. Oma
zal proberen om het de volgende
keer over vrolijker zaken te heb-
ben. Mogen jullie reizen voorspoe-
dig zijn, en jullie bronnen nooit op-
drogen!

Familieberichten

Geboorte

In volle vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon,

Marcus

Geboren de 23^e dag van de lentemaand.

Wij zijn dankbaar voor alles en iedereen
en vol verbazing en verwondering.

Ton en Els

Overlijden

De dood herstelt de banden die het
leven verbrak.

De onbekende strijder

Hij gaf zijn leven in de strijd tegen de
hagedismannen.

In memoriam

Na al die jaren, nog steeds in mijn hart,

Fatih

*Ik kan het nog steeds niet accepteren, het
verdriet blijft.*

Voor altijd,

Je Chara